

Deaf Ministries International

Udgave 42 | November 2022

DENMARK Udgave



*At tage evangeliet
til sig*



Det har været endnu et udfordrende år, men vi er stadig taknemmelige over for Gud for hans godhed og håber på det kommende år! Da pandemien er aftaget, har vi været i stand til at rejse til vores støttelande for at dele vidnesbyrd om Guds arbejde i felterne og for at samle penge ind, og til vores støttelande for at opmuntre, undervise og vejlede, som du kan læse om i dette nyhedsbrev.

Vi har også set en række faciliteter blive bygget, nye projekter blive påbegyndt, elever vende tilbage til skolen, kirker åbne deres døre igen, og det mest vidunderlige er, at mange døve er gået ind i et nyt liv i Kristus.

Vi er altid taknemmelige over for vores støtter, som muliggør dette arbejde gennem uophørlig støtte i bøn og generøse gaver. Vær venlig ikke at stoppe! Vi ser med stor forventning frem til 2023.

Fra hele personalet, bestyrelsen, medlemmer og frivillige hos DMI Australien, vil vi gerne ønske jer en velsignet jul og et godt nytår!



Lovpris Herren, forkynd hans navn, kundgør blandt folkene, hvad han har gjort. Salme 105:1

www.deafmin.org



Andrew og Matthijs besøger Afrika



Det var alt sammen kassava, kentes og myggenet, da Matthijs og jeg besøgte Østafrika - første gang for mig - for at gennemgå den aktuelle udvikling, deltage i kurser, besøge låne- og selvforsyningsprojekter, indsamle PR-materiale,

opmuntre medarbejdere og forkynde evangeliet i kirker. Selv

Burundi Kirker

Vi har seks kirker i Burundi, der tjener 750 døve. Da vi ikke var der på en søndag, kunne vi ikke deltage i nogen af gudstjenesterne, men vi fik mulighed for at møde vores præster og evangelister og se noget af det arbejde, de udfører i skolerne og i lokalsamfundet. Fabien og bestyrelsen præsenterede os for en vision, som de har for de døve i Burundi. De planlægger at bygge en kirke, et bibeltræningscenter og et kristent ressourcecenter lige uden for Bujumbura i løbet af en femårig periode. Dette vil fungere som et vidunderligt hjem for den døve kirke i Burundi og give mulighed for at uddanne fremtidige evangelister og præster, modtage besøgende og også tjene som indtægtsskabende facilitet. To biler, der kører som taxaer, og som vi skal hjælpe dem med at købe, vil være med til at finansiere dette projekt.

Skoler

Vi besøgte tre skoler for døve i Burundi. Den første var Ephphatha School for the Deaf. Vi støtter ikke denne skole i øjeblikket, men er forbundet med den gennem mange af vores bestyrelsesmedlemmer og menighedsmedlemmer, som har afsluttet deres uddannelse. Skolen har 10 døvblinde elever - nok til en klasse - som har brug for et sponsorat, der vil hjælpe med at tage sig af dem og skaffe en lærer.

Vi besøgte to campusser af National Institute for the Deaf, skoler, som vores evangelister ugentligt besøger for at undervise i tegnsprog og for at formidle evangeliet.



om der var udfordringer, der skulle overvindes, var det overordnede indtryk, vi fik, meget opmuntrende. Vores teams der gør et sensationelt stykke arbejde, og frugten af deres arbejde er tydelig at se.

Støtterne vil måske blive overrasket over at vide, at det ikke kun var første gang, jeg besøgte vores østafrikanske felter, men også første gang, jeg mødte Matthijs personligt! Vi har arbejdet sammen i næsten 3 år og ledet DMI sammen i over et år, men på grund af pandemien havde vi kun mødtes via e-mail og Zoom! Det var en fornøjelse endelig at mødes personligt. Matthijs og jeg deler en meget ens arbejdsform, vision, humor og passion for døve mennesker. For at omskrive Salme 133: Hvor er det dog godt og behageligt, når ledere lever og arbejder sammen i enhed!



Burundis nationale institut for døve.



Beskæftigelse

Vores team i Burundi er fremragende inden for støtte til små virksomheder for døve. Vores gruppelåneprogram har sat tømrere i gang i deres egne snedkerier og hjulpet snesevis af kvinder (og mænd) med at få en start på deres egne skrædnerforretninger. Mange af dem arbejder sammen og gør et fantastisk stykke arbejde. Jeg var så imponeret over deres arbejde, at jeg købte tre skjorter!

Vores fællesskabsprojekt om selvforsørgelse er også ved at komme i gang. Vi har lejet fem marker uden for Bujumbura (for de chokerende detaljer om, hvordan vi kom dertil, se blog #44: <https://deafministriesinternational.com/44-burundi/>). Regnen er kommet lige i tide, så vi begyndte at plante for et par uger siden med store forhåbninger om at få en rigelig afgrøde. Dette projekt vil brødføde døve familier, beskæftige døve arbejdere og give overskud til samfundet.



Rwanda



Kirker

Kirken i Kigali er et blomstrende knudepunkt for døve. Matthijs og jeg var beæret over ikke blot at deltage i kirken - som var fyldt til bristepunktet - og deltage i gudstjenesten, men også at dele evangeliet der. Det berømte "lange farvel" i døvefællesskabet var en del af processen, da gudstjenesten sluttede med, at hvert af de 60 medlemmer gav freden videre til hvert andet medlem. Jeg kan nu underskrive "Herrens fred være med jer" på rwandiske tegn!



Rwanda har 9 kirker, der betjener ca. 270 døve. Præsterne og bestyrelsesmedlemmerne udgør et stærkt, forenet team. Hver aften var en af præsterne eller bestyrelsesmedlemmerne vært for os og hele holdet i deres hus til middag. Det var en rig tid med fællesskab, fest og underlige tegnsprog (mit).

Alphonsine med sin søn, Stephen.



"Overdragelse af freden"

Skoler og beskæftigelse

Vores felt i Rwanda har ikke nogen skoler som sådan, men de har et godt voksenuddannelsesprogram. På vores anden dag ledede Matthijs og jeg en træningsdag for vores evangelister og medarbejdere. Den tredje dag blev der afholdt et seminar for dem, der ønskede at starte små virksomheder. Dette blev ledet af en professionel erhvervsuddannelsesorganisation og blev overværet af ca. 40 medlemmer. Det var en funktionel uddannelse. Deltagerne dannede grupper, som skulle ansøge om lån til små virksomheder - virksomheder, som omfatter små restauranter, frisørsaloner og detailforretninger. Vi er meget begejstrede for vores område i Rwanda og den retning, det går.



Workshop om gruppelån.

Uganda

Kirker

Vores Uganda-felt har 20 døvekirker, med vores kirke i Makerere i Kampala i spidsen. Det var vidunderligt at tale til kirken der og deltage i deres gudstjeneste. Højdepunktet for mig var at se Sylvia (blog nr. 27) lede gudstjenesten. Den kvinde er begavet! Den måde, hvorpå hun bringer glæde til rummet, er noget, som alle burde opleve mindst én gang i deres liv. Makerere-kirken betjener 70 døve hver uge, som er en del af det 650-stærke netværk af døve troende, som vi betjener rundt om i landet. Kirken ledes af Stephen Kasumba, og mange af vores medarbejdere, vores bibelskoleelever og Rose, enken efter den stiftende præst David Bulime, deltager i kirken.

Sylvia leder gudstjenesten.

Skoler

Skoler
Vi sponsorerer 10 elever i Uganda på tværs af flere skoler. Vores største uddannelsesinstitution er Neville Muir Comprehensive School, der ledes af Dennis (Blogs #25 & 26). Det er en skole for døve og dårligt stillede, og der er 300 elever indskrevet der, hvoraf 50 er døve. Vi havde det privilegium



at være æresgæster ved dimissionen, en strålende begivenhed, der var turen værd, selv om det tog 7 timer at komme dertil på en af de mest hullende veje i Afrika! Ceremonien var vidunderlig og omfattede traditionelle danse, sange og taler. Dennis var dog ret ked af, at den ugandiske katolske kirke kom og kaprede ceremonien ved at holde lange taler og tage to uindbudte offergaver. DMI, der er den vigtigste støtte for



Andrew, Dennis and Matthijs.

skolen, blev sat ud på et sidespor. Dennis forsikrede mig om, at dette aldrig ville ske igen. Alligevel var vi meget glade for eleverne og deres forældre, som havde arbejdet så hårdt for



at få deres eksamen.

Uganda er også vært for vores afrikanske bibelskole. Dette er kernen i vores mission i dag og vores vision for fremtiden: at uddanne døve til at bringe evangeliet ud til døve. Det var vidunderligt at møde Paul, den nye rektor for skolen, og det dusin studerende fra Uganda, DR Congo og Zambia (herunder Emmanuel, den unge døve mand, der var uretmæssigt fængslet i 10 år og blev løsladt tidligere i år - han klarer sig rigtig godt!). Vi er i færd med at reudvikle vores bibelskole i Afrika, så vi bedre kan uddanne og ordinere flere døve evangelister og præster til at bringe evangeliet videre over hele kontinentet.



Bible school students



Beskæftigelse

Ugandere har været de største modtagere af mikrolån gennem vores MREDF-program (se nyhedsbrevet fra september 2022). Det var givende at se, hvor mange af dem der nyder godt af fonden. Vi besøgte Winnie i hendes frisørsalon. Hun sagde, at hun tjener en god indkomst og håber at kunne udvide sine lokaler! Vi kiggede også forbi den kaffebær, hvor Sylvia fik støtte fra DMI under sit praktikophold. Hun har afsluttet sit praktikophold og arbejder nu som leder af caféen! Sikke en fantastisk udvikling! Jeg kunne ikke modstå at få en chokolademilkshake der, og det var nok den bedste, jeg



nogensinde har fået. Jeg kan anbefale det, hvis du er i området...

Det var opmuntrende at se, hvor godt vores teams arbejder, og hvor effektivt de opfylder vores mission - at bringe evangeliet, uddannelse og beskæftigelse ud til de døve. Vores støtte gør en forskel. Liv bliver ændret.

Andrew Miller, koordinator for internationale operationer



MREDF Tømmer- og snedkerforretning.

Zambia

Nye kirker, nyt liv

To nye kirker i Zambia er ved at vinde sjæle. Vores kirke i Chipata startede i august sidste år og har nu 52 medlemmer. Vores kirke i Katete åbnede først for et par



måneder siden og har allerede 38 medlemmer. I de sidste tre måneder er 17 nye troende blevet døbt i de to kirker. Zambia har nu i alt 7 kirker, der tager sig af over 300 døve. Der er planer om at åbne en ottende kirke i en landsby 24 km uden for Chipata.

Det er dog ikke alt sammen glat sejlads. I Chipata mødes medlemmerne i en ufærdige bygning uden tag. Med regntiden lige rundt om hjørnet er der bekymring for, hvordan de vil mødes, når regnen kommer. Mange kirkemedlemmer er arbejdsløse og kæmper for at få pengene til at slå til. Lewis, vores leder i Zambia, har bedt om ekstra økonomisk støtte til jul. Læsere, der gerne vil støtte vores kirker i Zambia på denne måde, kan sende gaver via "Donér"-siden på vores websted (<https://deafmin.org/donate/>) og angive "Zambia" som reference.

DR Congo

Uddeling af fødevarer i nødsituationer

Som rapporteret af flere nyhedsbureauer er volden mellem regeringsstyrker og M23-oprørsgruppen igen brudt ud omkring Rutshuru-området i DR Congo. Dette har haft katastrofale konsekvenser for lokalbefolkningen og ikke mindst for de døve. Mange er blevet fordrevet og er uden mad og vand. Takket være DMI's støtter har vi været i stand til at sende nødforsyninger af fødevarer, som har holdt 51 døve familier i live under omstændigheder, hvor mange andre desværre er omkommet. Papy, vores direktør i DR Congo, overbringer

sin store tak med detaljer om distributionen. Hver person modtog 5 kg bønner, 5 kg mel, 1 liter olie og 2 kasser salt. Det forventes, at vi skal sende en lignende mængde i næste måned.



2022 Projekter Velsignelser

Vi takker Gud for de særlige projekter, som vi har været i stand til at gennemføre i år, og vi er taknemmelige over for vores mange generøse støtter:

2022-projekter

- ✓ DR Congo, Beni sekundærskole (AUD117,000)
- ✓ DR Congo, DAC kontor (AUD4,000)
- ✓ Malawi katastrofehjælp (AUD8,800)
- ✓ Malawi Ombygning af erhvervsuddannelsescenter (AUD20,000)
- ✓ Malawi, Opførelse af kollegiebygninger (AUD28,000)
- ✓ Tanzania Udviklingslån (AUD12,600)
- ✓ Philippines, Ligao Færdiggørelse af kirkebygningen (AUD2,800)
- ✓ Eastern Uganda, midlertidig kirkebygning (AUD2,900)
- ✓ Uganda, Neville Muir Grundskolens nye klasseværelse (AUD61,000)
- ✓ Uganda, idéværksted Støtte til praktikantprogrammet (AUD17,000)
- ✓ China Låneforlængelse til cafévirksomhed (AUD13,500)
- ✓ Uganda, Ny jord til bibelskole (AUD55,000)
- ✓ Kenya bygning til ungdomsskole (AUD133,000)

Ud over disse særlige projekter har vi for andet år i træk været i stand til at sende 100 % af vores budgetter ud i marken hver måned i år. Vi priser Gud for disse vidunderlige forsyninger. Tusind tak til jer alle for at hjælpe os med at gøre dette.

Og her er næste års ønskeliste. Der er så mange behov! Så mange liv at løfte!

Ønskeliste over 2023-projekter

- Burundi Kirke, uddannelses- og ressourceter (AUD150,000)
- Tanzania, Bibelskole og uddannelsescenter (AUD150,000)
- Burundi, 2 biler som IGA'er (AUD20,000)
- Facilitet for den nye bibelskole i Afrika (AUD250,000)
- Rwanda, Hovedkirken i Kigali (AUD80,000)
- Kenya, Ekstra jord til en skole i Kenya (AUD40,000)
- Kenya, Gymnasium (\$TBD)
- Kenya, Hovedkirke i Nairobi (\$TBD)
- Myanmar, Selvbærende hønseshus (AUD\$10,000)
- Rwanda Skole for døve (K-12) (flerårigt projekt) \$1,000,000
- Kenya, Ekstra jord (AUD22,000)
- Minova grundskole (DR Congo) \$70,000
- Philippines, Salg af en skole i Davao

Vær venlig at bede sammen med os og give penge for at hjælpe os med at udvikle disse projekter.

Julegavekataloget er ude nu!

MENINGSFULDE GAVER, DER FORANDRER LIV

www.deafmin.org/donate

Nyheder fra støtte Lande

Thank You



Tak, Jack og Keiko!
Det er med sorg, at vi meddeler, at Jack og Keiko Marshall har trukket sig tilbage fra vores team i Japan med virkning fra den 31. december. Jack og Keiko har været med i DMI lige fra begyndelsen - dengang det bare var Neville og Lill, og derefter World Opportunities International og nu DMI. Deres tilstedeværelse

har været så stor og central for DMI's arbejde og for DMI Japans kultur, at det er svært at forestille sig DMI Japan eksistere uden dem. Tjenesten er Herrens, så arbejdet i Japan vil overleve og, om Gud vil, blomstre, men Jack og Keiko vil blive savnet meget. Deres tjeneste for DMI og for de døde rundt om i verden, hvis liv er blevet løftet af deres bønner og arbejde, kan ikke måles. Keiko har i årevis ført regnskaberne flittigt, og Jack har altid bragt så megen visdom og glæde til tjenesten. Vi takker dem oprigtigt for deres mange års tjeneste og venskab.

Garagesalg til DMI

Tak, Rachael!

Rachael McAulay, en af vores DMI- og DA-støtter, afholdt et garagesalg i sit hus som en del af Garage Sale Trail-bevægelsen. Hun var så venlig at nominere DMI til at modtage en procentdel af overskuddet fra hendes garagesalg af brugte genstande.

Huset lignede en op-shop med mange gode tilbud og skatte at finde. Rachael indsamlede 548 \$ fra garagesalget, hvoraf 250 \$ kom fra folk, der blot ønskede at donere til DMI. Heldigvis holdt regnen op, indtil de afsluttede salget.

Vi vil gerne takke Rachael for hendes generøsitet og rose hende for hendes kreative måde at samle penge ind til DMI på.

Måske har Rachael inspireret dig til at støtte os ved at lave en



Nyt kontor i Melbourne

I vores sidste nyhedsbrev fortalte vi jer, at efter mange år med vores kontor i Melbourne i centrum af Pakenham, ville vi flytte til St James Anglican Church i Pakenham. Vi er glade for at kunne fortælle dig, at vi er lykkeligt ved at finde os til rette på vores nye placering. St James-fællesskabet har været meget varmt og imødekommende. Andrew holdt et missionssted der den 4. december, og vi har nydt at møde nogle af kirkens medlemmer i vores daglige arbejde i de seneste par uger.



Dette nye sted er et svar på bønner og et vidnesbyrd om, at Gud har svaret i sin perfekte timing. Vi lejer to små værelser på anden sal (ja, vi er stadig ved at komme os efter at have båret alle vores ejendele op ad trapperne), som har den perfekte størrelse til det, vi har brug for. Vi har endda plads til et skrivebord til Andrew, når han kommer ned fra Sydney for at slutte sig til os! Beliggenheden er central for alle vores tre medarbejdere i Melbourne, som alle er arbejdende mødre. Vi er virkelig taknemmelige for Guds forsyn og ser frem til, hvad han har planlagt for DMI, når vi begynder dette næste kapitel.

Vores telefonnummer og postadresse forbliver de samme.

Ambassadører, medlemmer og Frivillige er nødvendige!



På bagsiden af dette nyhedsbrev er der 5 ansigter, som vi hævder, at de driver DMI. Det er ikke helt sandt.

Der er faktisk en legion af frivillige, rådgivere, medlemmer og ambassadører - og selvfølgelig

støtter! - der hjælper med at holde DMI i gang. Til 2023 har vi brug for flere frivillige, ambassadører og medlemmer. Frivillige hjælper typisk på kontoret med at forberede nyhedsbreve. Ambassadører repræsenterer DMI ved forskellige konferencer og arrangementer i løbet af året. Medlemmer fungerer som rådgivere ved generalforsamlingen (og andre møder). Hvis du er interesseret i at tjene DMI som frivillig, ambassadør eller medlem, eller hvis du vil vide mere om disse roller, bedes du kontakte Andrew på

andrew.miller@deafmin.org

Vi vil meget gerne have din hjælp.



International Konferencen er sat til august 2023!

Indstil datoen, og begynd at spare op! Efter en lang COVID-betinget pause er DMI's 8. internationale konference i Kenya endelig blevet afholdt! Konferencen, der oprindeligt var planlagt til 2020, vil finde sted i Mombasa, Kenya, den 7.-12. august 2023. Taleren vil være Heo In Yeong fra Sydkorea, og temaet vil være baseret på Johannes 17:21: "At de alle må være ét, Fader, ligesom du er i mig, og jeg er i dig".

Der kan højst være plads til 300 personer på stedet. Der vil også være to andre hoteller/hostels i Shanzu. Morgenmaden vil være separat (efter overnattingssted), men til frokost og aftensmad vil vi alle være sammen. Der vil være mulighed for turisme efter konferencen.

Der vil blive givet nærmere oplysninger i fremtidige udgaver af dette nyhedsbrev og på de sociale medier. Indtil videre bør du sætte kryds i kalenderen og købe en kufi-hat!

Lovprisning og bøn

Bibelskoleelever

Vi takker for, at vores bibelskoleelever alle er kommet sikkert tilbage til deres hjemlande i juleferien. Bed om velsignelse over dem, mens de tilbringer tid med familien og deler deres voksende tro.

Midler

Bed for vores almindelige fond og for en god respons på vores juleappel.

Australien

Tak for den vellykkede flytning af kontoret i Melbourne. Vi beder om Guds fortsatte velsignelse, mens medarbejderne begynder et nyt kapitel på et nyt sted.

Rejser

Tak for Andrew og Matthijs' sikre rejser til Afrika i november. Pris for alt det positive arbejde, der i øjeblikket foregår i de lande, de besøgte.

Kina

Bed for vores kirker og bibelstudiegrupper i Kina. De igangværende lockdowns har forhindret personlige møder i lang tid. Møderne fortsætter online. Bed om styrke og om at restriktionerne bliver lempet.

Jack og Keiko

Tak for Jack og Keiko og deres tjeneste for DMI's arbejde i så mange år. Vi beder om Guds velsignelse over dem, når de nu tager et skridt tilbage og takker for den visdom og glæde, de har bragt til tjenesten.



Andrew Miller
International Operations
Coordinator



Matthijs Terpstra
International
Development Coordinator



Susi Tjhai
Finance Coordinator



Amy Jack
Communications
Coordinator



Kay van Namen
Sponsorship &
Administration
Coordinator



Neville & Lill Muir
DMI Stifere



www.deafmin.org



www.deafministriesinternational.com

DMI Evangelistisk Donationer:

Kontakt:

e-mail: jan@doves-frikirke.dk

Hjemmeside:

www.deafmin.org/donate

Paypal-facilitet (sikker) på webstedet

Forespørgsler til Danmark:

Deaf Ministries International
C/- Jan Tausen Zachariassen
Bjornovaenget 3
6000 Kolding
Denmark

e-mail: jan@doves-frikirke.dk

Det Australske kontor



Deaf Ministries International
P O Box 395
Beaconsfield, Victoria 3807
Australia

Ph: +61 3 5940 5431
e-mail: info@deafmin.org