

# Deaf Ministries International

Udgave 45 | April 2023  
DENMARK Udgave

*At tage evangeliet  
til sig*

## MATTHIJS BESØGER EGYPTEN

I februar besøgte Matthijs vores to partnere i Egypten. Den første er den presbyterianske evangeliske kirke i Aziya i Øvre Egypten, som ledes af pastor Hany. Den anden er den døve menighed på 50 personer i St. Mary's, en koptisk-katolsk kirke i Nedre Egypten. Disse partnerskaber blev etableret for mange år siden af Neville, som rejste til steder, hvor ingen andre ville tage hen, og som tog sig af mennesker, som ingen andre ville tage sig af.

Begge partnerforsamlinger deler unikke kampe. Kristne bliver ofte behandlet som andenrangsborgere i Egypten. Situationen er endnu værre for døve kristne. Sahiyah er den eneste kristne landsby i hele det muslimske land Egypten. Der er en højere andel af døve end i resten af landet, og mange af de døve Matthijs, som vi har mødt der, er arbejdsløse eller har småjobs med en månedsløn på 70-100 USD.

Matthijs rejste sammen med Sahel Ababseh, som fungerede som hans tolk, når det var nødvendigt. Sahel er en velkendt døv kristen i den arabiske region. Han er direktør for Peace Dove i Jordan og blev for nylig udpeget af Wycliffe til at koordinere bibeloversættelsen i den arabiske region.

I Egypten Øvre spiller pastor Hany en vigtig rolle for at forebygge ensomhed og isolation blandt døve kirkemedlemmer, hvoraf de fleste er analfabeter. DMI har lovet at støtte det arbejde, som pastor Hany udfører. Menigheden i Nedre Egypten består i høj grad af ældre mennesker. Der er kun få unge døve kristne, og det er en situation, som vi mener, at der må gøres noget ved.

Matthijs anbefaler, at DMI samarbejder med vores partnere om at fokusere på at bringe evangeliet til døve børn (primært) og unge og at vedtage en "lær lærerne underviser lærerne"-tilgang for arbejdsløse unge. Dette indebærer, at man uddanner enkeltpersoner til selv at blive lærere, så de kan give deres viden og færdigheder videre til andre.

Målet er ikke blot at bringe evangeliet til de døve i Egypten, men også at give beskæftigelse og uddannelse til døve børn og unge i regionen. Dette er naturligvis DMI's egentlige missionsmål. Vi sigter mod at oprette et Faderhjerter-kursus for de døve i Egypten i juli og sikre, at ledere fra andre arabiske lande (Palæstina, Jordan, Libanon og måske Syrien) bliver inddraget.



*Matthijs (til højre) og Sahel (til venstre) flankerer lokale døve i Aziyah*



*Loupris Herren, forkynd hans navn, kundgør  
blandt folkene, hvad han har gjort. Salme 105:1*



## Myanmar - Nåde midt i prøvelser

Immanuel Church of the Deaf i Yangon er i live og har det godt! Vi har flere mennesker, der kommer til kirken og viser interesse for kristendommen end nogensinde før. Hver søndag kommer omkring 70 mennesker til gudstjenesterne sammenlignet med 30 mennesker før pandemien. Der kommer også flere muslimer til kirken, og vi har til hensigt at afholde et 3-dages bibelseminar igen til sommer, herunder et dåbsprogram, da nogle mennesker har bedt om at blive døbt. Gud være lovet!

Kirken har gennemført outreaches til døve, som typisk er den laveste socioøkonomiske gruppe, men mange er hjemløse og kan nogle gange ikke findes. Men Pa-Lian fortæller, at "Gud er så god. Maddonationer af ris og olie gjorde folk meget glade, og nogle reagerede ved at slutte sig til os i kirken."

Muir-skolen for døve i Kalay kører også godt. Der er 33 børn, der studerer der nu. Lærere og elever er i øjeblikket ved at forberede sig til eksamen. Men forholdene i Kalay er blandt de værste i landet, og der er skyderier hver aften i centrum. Vi kan ikke se, at forholdene snart vender tilbage til det normale, og fordi landmændene



**Pastor Naing Naing Kyaw (yderst til højre) gør et fremragende stykke arbejde som tilsynsførende for kirken i Yangon og tager sig af de trængende døve**

ikke kan arbejde, fortsætter priserne på basisfødevarer med at stige voldsomt. Desuden er det ikke sikkert for vores elever i 7. og 8. klasse at gå på den offentlige skole, så de bliver på vores skole i Kalay. De er meget velkomne til at lære hos os, men nu har vi 9 klasser og kun 5 lærere. I det kommende skoleår forventer vi, at der kommer flere elever fra lande uden for Kalay. Så skolen har brug for nye borde og stole samt en ekstra lærer. Alt dette vil blive dækket af deres tildelte budget.

På trods af udfordringerne er Pa-Lian uførtrods modig. Han konkluderer: "Guds nåde er fantastisk, alt går godt for os".

## TREDOBBELTE NØDSITUATIONER GIVER UDFORDRINGER

Det er almindeligt, at vi står over for en nødsituation på et eller andet område, men i årets første kvartal har vi stået over for tre forskellige nødsituationer på samme tid. Forstyrrelserne og tabene har været tragiske, men reaktionen fra støtterne har været fantastisk.



### UGANDA FOOD CAMPAIGN

I Lira købte vi jord og plantede manioktræer for at brødføde de 300 elever, der nu går på Dennis' erhvervsskole. Men træerne blev syge på grund af tørke. De er ved at blive ryddet op, og der vil blive plantet majs i stedet. Situationen er alvorlig. Vi er taknemmelige for de AUD6,294.91, der er blevet sendt ind for at yde nødhjælp. Der er brug for mere.

*Hvis du har mulighed for at donere, kan du gå ind på vores websted: [www.defmin.org/donate](http://www.defmin.org/donate) eller følge betalingsoplysningerne på bagsiden.*



### CIVIL WAR D.R. CONGO

Borgerkrigen i DR Congo er eskaleret. Kampene mellem M23-rebelgrupperne og regeringsstyrkerne har fordrevet mange mennesker, herunder 13 døve, som nogle af vores familier i området har taget imod. Kampene har øget ustabiliteten i hele regionen. Vi var i stand til at levere mad og tæpper. Der er ikke behov for yderligere hjælp på nuværende tidspunkt.

Tak til alle, der har støttet denne sag.



### MALAWI DISASTER RELIEF

Freddie, den kraftigste tropiske storm nogensinde, har hærget Malawi. I skrivende stund er 2 af vores medarbejdere døde, 8 andre døve er omkommet, og 34 døve er stadig savnet. En massiv multinational operation er i gang for at bringe nødhjælp til landet. Vi har leveret mad, vand, tæpper, kister og midlertidigt husly til de døve. Tak til dem, der allerede har tilbudt støtte. Vi har indtil videre indsamlet AUD8,991.95. Der er brug for mere. Hvis du er i stand til at donere, bedes du gå til vores websted:

[www.defmin.org/donate](http://www.defmin.org/donate)

eller følge betalingsoplysningerne på bagsiden.  
**Reference: "Surname + MALDISASTER"**

## Faderhjerter-skoler bringer helbredelse og modenhed til døve troende

Der blev afholdt en Fatherheart-skole i Zambia i begyndelsen af februar, arrangeret og faciliteret af det lokale DMI-personale og ledet af Josephat fra Kenya, med Claire fra Rwanda og Gunnar i en vigtig støttefunktion. Josephat er en dygtig kommunikator, og han ledede skolen meget godt.

Gunnar beretter: "Vi var 25 af os alle sammen i den zambiske skole. Deltagerne var modne og sultne efter at lære. Deres spørgsmål og vidnesbyrd viste, at de var i stand til at fatte nye åbenbaringer. Liv blev forandret.

"Jeg var især glad for at se, hvordan Claire har udviklet sig som taler af dette budskab. Hun er døv præst i Rwanda. Jeg har arbejdet sammen med hende i mange år nu, og jeg kan se, hvordan Guds



åbenbaring er dybt forankret i hende. Hun taler med autoritet og med salvelse."

Mange oplevede helbredelse efter at have skrevet breve til deres forældre og bedt dem om at tilgive dem for at have lukket deres hjerter for dem. Dette er et dybtliggende problem inden for døvefællesskabet. Nogle af dem gav endda deres forældre brevet samme dag og vidnede om, hvordan de oplevede helbredelse og genoprettelse af deres forhold.



## Filippinerne - Bacolod



Det er altid en stor glæde for os, når vi hører, at vores elever klarer sig godt i skolen. Når vi ser dem først lære tegnsprog og derefter udvikle deres kommunikationsfærdigheder, ser vi hele deres verden åbne sig, når de fortsætter deres uddannelse og bliver undervist i evangeliet og i, hvor højt deres himmelske Fader elsker hver enkelt af dem.

Det er endnu mere spændende, når en elev træder frem og siger, at han/hun føler sig tilskyndet af Gud til at blive evangelist eller præst. Ryan Menoza, en elev fra vores kollogium i Bacolod, er begejstret for at blive indskrevet på Deaf Evan-

gelistic Alliance Foundation Bible College for at blive præst eller kirkeleder, når han er færdig med sine studier på gymnasiet. Pastor Albert og Bacolod-holdet er begejstrede og har bedt os om at bede for Ryan, mens han afslutter sine studier, at der vil blive åbenbart veje, når han planlægger sin fremtid.



## Kenya

Vores integrerede program med indskrivning af både høre- og døve studerende på IICS i Kenya er en stor succes. Personalet har nævnt, hvor taknemmelige de er Gud for at se dette program blomstre. Både høre- og døve elever danner nu venskaber fra en tidlig alder. De hørende og døve elever er i stand til at kommunikere, da de lærer tegnsprog som en del af pensum. Eleverne interagerer også på legepladsen, ved måltiderne og i forbindelse med studierne. Der har været megen glæde, da personalet har oplevet, at fordommene mod døve er faldet fra hinanden. Kulturen af medlidenhed med de døve er blevet erstattet af beundring og respekt.

På trods af ekstreme temperaturer og tørke har skolen ikke været uden vand, siden DMI og Deaf Action-støtterne indsamlede midler



i 2019. På det tidspunkt blev en rørledning tilsluttet til en naboskoles boring - med tilladelse! - så de altid kunne have adgang til rent vand på skolens område, og de er stadig taknemmelige hver dag for denne bestemmelse.



Svejseklasse

Som omtalt i vores nyhedsbrev fra februar er den to hektar store grund til skolens køkkenhave og fremtidige byggeprojekter blevet købt takket være vores gavmilde donorer. Skødet er i øjeblikket ved at blive overdraget. Da disse ting sjældent er en hurtig proces, må vi være tålmodige lidt længere tid, før købet er afsluttet. I mellemtiden har landmåleren og advokaten givet tilladelse til, at ejendommens grænser må afmærkes. Det er håbet, at så snart grunden er overdraget, vil der blive sat hegn op, og jorden kan pløjes klar til beplantning.



# International konference august 2023!

## Der er nu åbent for tilmeldinger!

Det er tid til at gå online og begynde at tilmelde dig til den 8. DMI-konference. Konferencen finder sted i Mombasa, Kenya, den 7.-11. august 2023. Taleren vil være Heo In Yeong fra Sydkorea, og temaet vil være baseret på Johannes 17,21: "At de alle må være ét, Fader, ligesom du er i mig, og jeg er i dig".

Normalt afholdes konferencen hvert tredje år, men på grund af Covid er det 6 år siden, at vi har været samlet til en international konference. Disse konferencer er altid en sådan inspiration og en velsignelse for dem, der deltager, når vi hører, hvad Gud gør gennem DMI rundt om i verden. Alle er inviteret til at deltage, så tag en ven med og kom med.

Både døve og hørende deltager i disse konferencer, og hvert land, der deltager, sørger for sin egen tolk. Konferencen vil blive afholdt på Mombasa Continental Resort, som også er en af overnatningsmulighederne i konferencens varighed. Resortet består af et 4-stjernet hotel lige ved vandet med smuk havudsigt, en stor swimmingpool, lounge, bar, fritidsfaciliteter, fitnesscenter, Wi-Fi og værelser med aircondition. Den anden mulighed er Shanzu Girls Guide Hostel, som er en billig overnatningsmulighed ikke langt fra feriestedet. Morgenmaden vil være separat (afhængigt af overnatningssted), men til frokost og middag vil vi alle være sammen.

Programmet vil bestå af møder med vores hovedtaler, Heo In Yeong, missionsrapporter fra vores områder, gruppeaktiviteter, vidnesbyrd, tid til fritid eller til at udforske omgivelserne og en dagstur. Dagsturen vil være et valg mellem 3 steder: Haller Park, Fort Jesus eller Crocodile Farm.

Der vil være valgfrie muligheder for turisme efter konferencen.

Denne konference er en mulighed for DMI-familien fra felterne og støttelandene til at mødes på ét sted for at have fællesskab, have det sjovt, og for at knytte forbindelser og opbygge relationer.

**Du kan finde flere oplysninger og tilmelding på vores konferencside:**

<https://dmiconferencekenya.com>



## Burundi - Høst af afgrøder og sjæle



### Ny storge bygning

Vi er taknemmelige for, at høsten af sojabønner og sorghum på de nye selvforsyningsmarker i Burundi har været rigelig. Høsten af bønner og majs var ikke så god på grund af regnens timing og på grund af de irriterende flodheste, der nogle gange kommer ud fra Rusizi-

floden og får sig en lille snack. Men produktionen på markerne var generelt fremragende. Næste sæson vil vi fokusere på sorghum og sojabønner, da disse er bedre egnet til vores marker. Takket være en generøs reaktion på vores sidste nyhedsbrev har Jean-Bosco Mugisha, den unge tømrer, hvis snedkeri brændte ned, været i stand til at genopbygge sit snedkeri og er tilbage på arbejde. Han har været i stand til at købe alt det træ og værktøj, han har brug for, og han er tilbage i gang igen. Han kan nu igen forsørge sin familie og sender en stor tak til alle dem, der har hjulpet ham. Vores syværksteder i Burundi giver fortsat beskæftigelse til døve

kvinder (og mænd) og producerer tøj, som alle kan bære. Andrew bærer stadig sit tøj på arbejde. Han tager det næsten aldrig af. Men endnu vigtigere er det, at værkstederne også giver noget tilbage, og det er enestående. To damer fik for nylig nye symaskiner til at starte deres eget værksted, og alle værkstederne har tilsammen indsamlet 300 dollars til arbejdet i ministeriet!

Projektet med bibeloversættelse for døve bibler fortsætter med at producere et stort arbejde og ansætte en række døve i processen. Fem medarbejdere fra DAB (Deaf Action Burundi) er ansat i dette projekt, og flere andre frivillige fra ICD (Immanuel Church of the Deaf) er også blevet ansat, hvilket har gjort det muligt for dem at forbedre deres levevilkår.



## Rwanda

Rwanda fortsætter med at udvikle sig med stor modenhed og trofasthed. Direktør Patrick og bestyrelsen for DAR (Deaf Action Rwanda) sikrer, at vores missionsmål om at bringe evangeliet, uddannelse og beskæftigelse ud til de døve bliver nået. I november sidste år blev der afholdt et uddannelsesseminar, hvorfra 15 døve, der arbejder i 5 støttegrupper på hver 3 personer, modtog forretningslån. Virksomhederne er startet i år. De første tilbagebetalinger begynder i april, og lånene skal være fuldt tilbagebetalt i marts 2025. Nogle af vores rwandiske venner er meget kreative. Mens nogle vil drive butikker og drive risdyrkning, vil andre forsøge sig med en popcornbod, ejendomsudvikling eller en



billardsal! Patrick og Arsene (bestyrelsesformand i DAR) er begyndt på postgraduate studier i teologi på East African Christian College (EACC). DMI yder økonomisk støtte til undervisningsgebyrerne og en tolk på tegnsprog på klassen. Desværre var

Arsene den 29. december 2022 involveret i en bilulykke og tilbragte en uge på hospitalet. Han blev diagnosticeret med en traumatisk

hjerneskade forårsaget af ulykken, og lægen anbefalede, at Arsene skulle hvile i tre måneder. Så Arsene genoptager sine studier i april. Han er ved at komme sig godt.

På trods af at ICDR (Immanuel Church of the Deaf Rwanda) har 9 menigheder i Rwanda, har de ingen kirkebygning, så de har oprettet et forslag til en bygning og en fond. Målet er at opføre en kirkebygning med et hus til hver menighed. De har arbejdet hårdt på dette og har indsamlet næsten 3.000 dollars på egen hånd. De har også lagt en underskrevet video ud på deres sociale medier for at opfordre til mere støtte.

For at se:

Instagram: <https://www.instagram.com/p/CfWUvOLD8zi/>

Youtube: [https://youtu.be/QCVzHH1x\\_NY](https://youtu.be/QCVzHH1x_NY)

Facebook: <https://fb.watch/enyGtw6YG1/>



## Tanzania

Vores medarbejdere i DAT (Deaf Action Tanzania) fortsætter deres bestræbelser på at være de hårdest arbejdende mennesker i DMI. Deres fantastiske kvartalsrapport er fyldt med opmuntrende udviklinger inden for kirke, uddannelse og beskæftigelse (måske kun overgået af dem i Rwanda, som indgav en kvartalsrapport på 127 sider - meget af det er billeder, men vidunderligt at læse!). Fire dusin nye troende i vores kirker i Dar es Salaam blev døbt. Skriftundervisningen i skolerne er fortsat og får ros fra lærere og forældre til døve børn i Mwanza, Mbeya og Dar es Salaam. Forældre og lærere gav vidnesbyrd om adfærdsændring blandt nogle døve børn. Vores medarbejdere har også besøgt hospitaler for at yde støtte til både døve og hørende patienter. Den første gruppe på 11 studerende på den bibelskole, der drives



af DAT, har afsluttet det første af de tre år af deres studier med succes. De vendte tilbage til deres hjemkirker for at få en tre måneders praktisk uddannelse, hvor de blev sat til at arbejde i skoler, døveklubber og kirker. Der ledede de kristne workshops blandt døve menigheder og ungdomsledere, hvor de underviste i forskellige bibelske emner, herunder Bibelen, kristent lederskab, frieri og andet.

DAT vil om nogle få måneder starte et griseprojekt for at bekæmpe fattigdom blandt kirkens medlemmer og styrke vores tjenester i hele landet. DAT's personale og kirkemedlemmer fik gavn af et kursus i bæredygtigt integreret landbrug (SIA), der blev afholdt på ECHO East Africa Impact Centre. Uddannelsen blev overværet af døve kristne fra Dar es Salaam, Mbeya, Kilimanjaro og Arusha-regionerne. Uddannelsesprogrammet blev finansieret i fællesskab af Wycliffe Associate i USA og J.M. Tours Ltd. i Arusha, Tanzania, efter at DAT havde fremsat et forslag til dem.



## D.R.Congo

### Ny skolehave på Minova

Der er oprettet en ny døvskole i Minova ved Kivu-søens bredder lige over for Rwanda, som vi er begyndt at støtte. Temo er skolelærer der, og han underviser i øjeblikket omkring 30 elever. Med DMI's hjælp er de begyndt at udvikle en køkkenhave på skolens område for at hjælpe med at dække deres behov for skolemad. Sammen med nogle billeder af eleverne, der lærer at dyrke havebrug, og afgrøderne, der vokser, sender Temo os et brev med en oprigtig tak: "Vi har to marker, hvor vi har plantet kål, bønner og majs. Vi håber



også at kunne leje endnu en mark, hvor vi også vil dyrke kassava og søde kartofler. Vi takker virkelig DMI for den støtte, som bringer smil til børn, unge døve og lærere for disse elever. Modtag venligst vores og de døve børns hilsner i Jesu Kristi navn."

### 7 damer blev døbt

Syv døve kvinder blev døbt i februar i Bunia. De hørte først evangeliet fra den afdøde pastor Ochaite, som begyndte at forberede dem til dåben. Jacob fulgte op på dem efter Ochaites død, og de blev døbt af en hørende præst fra en kirke, der arbejder sammen med vores døvekirke. Damerne fortsætter med at tilbede og deltage i bibelstudier i den døve kirke i Bunia.



### Det er ikke kun sjov og ballade - før det er det!



Den venskabsfodboldkamp mellem vores hold fra Beni og ærkefjenderne fra Butembo (ikke rigtig - de er gode venner) var en spændende begivenhed. De slog os med 3-1 i sidste ende, men det var en stor indsats af Beni Boys, som er et nyligt organiseret hold, der lige er ved at komme i gang. Der kommer flere kampe på vej. Stand by sportsfans.



# Nyheder fra støttelande

## Nyheder fra støttelande



Vi byder Kami Alexander velkommen som ny sponsorkoordinator for DMI Japan. Kami, der er amerikaner, har boet længe i Japan og flyder over af glæde ved Herren - både børn og voksne elsker at være sammen med hende. Hun kommunikerer også på japansk tegnsprog og tolkede regelmæssigt til gudstjenesterne i Osaka International Church, da hun gik der. Hun har været DMI-sponsor i flere år, og for nylig følte hun, at Herren gav hende et skub til at engagere sig mere, netop som vi overvejede at invitere hende med på vores lederteam. Hun vil deltage i DMI's internationale konference i Kenya til august og vil tolke til JSL for alle døve japanere, der deltager i konferencen.

## Tablets og projektorer

Takket være en generøs donation fra en kirke i USA kunne vi uddele 10 Samsung-tablets og 5 bærbare projektorer til Congo, Rwanda og Uganda. Disse bliver brugt til at bringe det underskrevne evangelium sammen med andet visuelt kristent undervisningsmateriale ud til dem i mere afsidesliggende områder, der er halvt analfabeter eller analfabeter. Der er blevet afholdt kurser for vores evangelister, og tabletterne og projektorerne bliver nu brugt med stor entusiasme. Vi ser frem til at høre resultaterne i det kommende kvartal.



## Generøs testamentarisk arv modtaget

En DMI-supporter i Storbritannien har været så venlig at testamentere sin ejendom til DMI. Salget har en guddommelig timing. Netop som vi forbereder os på at bygge den nye bibelskole i Afrika, vil indtægterne fra ejendommen dække de fleste, hvis ikke alle, udgifter til den nye bibelskole - en skole, som vil få generationsmæssig betydning for tusindvis af døde i hele Afrika. Vi er meget taknemmelige over for den støtte, der på denne måde har taget hensyn til DMI og de døde, vi tjener.

Legater er en vidunderlig og meningsfuld måde at efterlade en varig arv for Kristus i verden på. Når du først har tænkt på din familie i dit testamente, kan du overveje at efterlade et legat til DMI. For at gøre dette bør du kontakte din juridiske rådgiver, som vil hjælpe dig med at tilføje dit legat. En legatflyer er vedlagt dette nyhedsbrev.



## Ambassadører, medlemmer og frivillige søges!

På bagsiden af dette nyhedsbrev er der 5 ansigter, som vi hævder, at de driver DMI. Det er ikke helt sandt. Der er faktisk en legion af frivillige, rådgivere, medlemmer og ambassadører - og selvfølgelig støtter! - der hjælper med at holde DMI i gang. Til 2023 har vi brug for flere frivillige, ambassadører og medlemmer. Frivillige hjælper typisk på kontoret med at forberede nyhedsbreve. Ambassadører repræsenterer DMI ved forskellige konferencer og arrangementer i løbet af året. Medlemmer fungerer som rådgivere ved generalforsamlingen (og andre møder). Hvis du er interesseret i at tjene DMI som frivillig, ambassadør eller medlem, eller hvis du vil vide mere om disse roller, bedes du kontakte Andrew på

[andrew.miller@deafmin.org](mailto:andrew.miller@deafmin.org)

**Vi vil meget gerne have din hjælp.**



## Lovprisning og bøn

### Malawi

Fortsæt venligst med at bede for nødhjælpsarbejdet i Malawi efter cyklonen Freddy. Bed for de døde, som er fordrevet, har mistet deres hjem og familiemedlemmer og er uden basale behov.

### Uganda

Bed for Dennis' skole i Uganda. Bed om madforsyning og en god høst.

### D.R. Congo

Oprørsstyrker vinder styrke og rykker tættere på de områder, hvor vi arbejder. Bed om sikkerhed. Bed om fred.

### Middag i Sydney til indsamling af penge

Vi beder for Deaf Action fundraising-middagen, der afholdes den 14. april. Bed om et godt fremmøde, så der kan indsamles generøse midler på aftenen.

### Egypten

Bed for vores kirker og ledere i Egypten. Leveomkostningerne er meget barske selv sammenlignet med andre udviklingslande, og døde kristne befinder sig nederst på den socioøkonomiske rangstige. Bed om fred og forsyninger.

### Direktører

Bed for feltdirektørerne i hvert af de lande, som vi støtter. Bed om visdom, gudfrygtig beslutningstagning, frugtbarhed og enhed i deres teams.

### Dåb

Vi takker for de mange, der er gået gennem dåbens vand i de seneste måneder. Vi takker for deres trofasthed og beder om, at dette kun har givet næring til ilden i deres hjerter til fortsat at vokse i deres tro og dele den med dem, de møder.

### DMI-konference

Vi takker for muligheden for at afholde den 8. DMI-konference i Kenya i august. Vi beder om, at mange vil kunne komme fra hele verden og have fællesskab med hinanden. Vi beder om, at Guds hånd vil være over alle forberedelserne for arrangørerne og de delageredes rejseplaner.

*Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)*



## Bøn Partners

Her på DMI ønsker vi altid først og fremmest at give al ære og ære til Gud, som er over og over alle ting, og vi beder til, at alt, hvad vi gør i dette arbejde, bringer ære til hans navn. I Filipperbrevet 4 beder Gud os om at bringe alle vores anmodninger til ham og takke ham for alt, hvad han har gjort. Bøn er en så vigtig del af denne tjeneste, og vi vil gerne bede jer om at samarbejde med os i bønner for det arbejde, som DMI er involveret i. Hver uge vil vi dele nogle få bønnepunkter, og vi beder jer om at slutte jer til os og bringe dem foran Gud i bøn. Vi er måske ikke i stand til at gøre meget med vores egne kræfter, men med Gud er intet umuligt!!!

**Vil du gerne blive en bønnepartner?**  
For at modtage ugentlige bønnepunkter via e-mail: [info@deafmin.org](mailto:info@deafmin.org)  
For at være en del af månedlige online-bønne møder kontakt Andrew Miller: [andrew.miller@deafmin.org](mailto:andrew.miller@deafmin.org)  
Du kan også finde ugentlige bønnepunkter på [www.deafmin.org/prayer](http://www.deafmin.org/prayer)

Du skal ikke bekymre dig om noget som helst; men bed i stedet om alting. *Filipperne 4:6*



Andrew Miller  
Internationale  
Operationer Koordinator Koordinator for udvikling



Matthijs Terpstra  
International



Susi Tjhai  
Koordinator for finanser



Amy Jack  
Kommunikation  
Koordinator



Kay van Namen  
Sponsorering og  
Administration  
Koordinator



[www.deafmin.org](http://www.deafmin.org)



[www.deafministriesinternational.com](http://www.deafministriesinternational.com)

## DMI Evangelistisk Donationer:

### Kontakt:

e-mail: [jan@doves-frikirke.dk](mailto:jan@doves-frikirke.dk)

### Hjemmeside:

[www.deafmin.org/donate](http://www.deafmin.org/donate)

Paypal-facilitet (sikker) på  
webstedet

### Forespørgsler til Danmark:

Deaf Ministries International  
C/- Jan Tausen Zachariassen  
Bjornovaenget 3  
6000 Kolding  
Denmark

e-mail: [jan@doves-frikirke.dk](mailto:jan@doves-frikirke.dk)

### Det australske kontor



Deaf Ministries International  
P.O.Box 395  
Beaconsfield, Victoria 3807  
Australia  
Ph: +61 3 5940 5431  
SMS/WhatsApp  
+610 487 209 881  
e-mail: [info@deafmin.org](mailto:info@deafmin.org)



Neville & Lill Muir  
DMI Stiftere