

# Deaf Ministries International

Udgave 47 | August 2023  
DENMARK EDITION

*At tage evangeliet  
til sig*

## Faderhjerte-konference i Egypten

I begyndelsen af juli blev der afholdt en Fatherheart-konference i Alexandria, Egypten. I betragtning af at Egypten er et muslimsk land, er det ekstraordinært, men det faktum, at 65 døve kom - herunder 2 fra Jordan og 1 fra Palæstina - er fantastisk. Konferencen blev ledet af Gunnar, Matthijs, Rani Supperamian (en af grundpillerne i Fatherheart Ministries) og Sahel (en døv kristen evangelist fra Jordan).

Konferencen var transformerende for mange. De fleste havde tidligere set Gud som streng og dømmende, men i løbet af ugen oplevede de Gud som en kærlig og omsorgsfuld far, og virkningen af denne åbenbaring var dyb. Treenighedens natur blev også tydeligere for dem. Deltagerne blev opmuntret til hele tiden at relatere Bibelens lære til sig selv og til at dele deres egne livserfaringer med Bibelen som guide. De vidnesbyrd, der blev delt i slutningen af ugen, var rørende.



Gunnar, hovedtalen, efterlod et meningsfuldt indtryk på mange deltagere med sin engagerende tilgang. Rani gjorde også et bekræftende indtryk (især på de kvindelige deltagere), da hun talte om livet med sin familie og også som mor. Matthijs lærte hurtigt arabisk tegnsprog, som deltagerne forstod godt, hvilket muligvis gør ham til verdens mest flersprogede tegnsprogsunderviser!

For nogle døve deltagere var denne konference en livsforanderende oplevelse, da det var første gang, de forlod deres hjembyer og mødte andre døve, mens de nød skønheden ved Alexandrias kyst. I dette øjeblik har vi en stor leder, der kan arabisk tegnsprog, Hany Melad. En af DMI's visioner er at se døve individer blomstre og trives i livet på lige fod med hørende mennesker. DMI arbejder på langsigtede løsninger for at give døve unge i Mellemøsten mulighed for at blive ledere.

Det var en velsignet uge for mange. De spørger allerede, hvornår den næste samling finder sted.



**DMI-KONFERENCERAPPORT - KENYA, 7.-11. AUGUST**  
To sider i midten

*Lovpris Herren, forkynd hans navn, kundgør blandt folkene, hvad han har gjort. Salme 105:1*

[www.deafmin.org](http://www.deafmin.org)





## Burundi - IGA'er løfter døve ud af fattigdom

Vores team i Burundi har udvist stort initiativ ved at opfordre kirkens medlemmer til at starte små virksomheder. Dette er for at give erfaring til dem, der ikke har erfaring med at drive en indkomsts-kabende aktivitet, så de med tiden kan ansøge om et MREDF-mikrolån til at videreudvikle deres virksomheder.



Tre døve fra Bubanza, to kvinder og en mand, har hver fået et forskud på 130 AUS\$ til at starte deres egen lille indkomts-kabende aktivitet. Kvinderne sælger trækul, mens manden sælger sko på markedet. I de følgende dage, hvis deres aktiviteter er veludviklede, vil de være berettigede til at ansøge om et MREDF-lån. Det er et godt initiativ til at afhjælpe tvivl om tilbagebetaling.

## Zambia - Ny kirke, ny bestyrelse, nyt håb

Kirkeplantningerne i Zambia fortsætter. I august sidste år startede vi en ny kirke i Chipata, og i november åbnede vi en ny kirke i Katete. Vores 8. døvekirke i Zambia åbnede for nylig i Kapiri i den centrale provins og har allerede 37 medlemmer. Mazlia og Janet har det godt. Mazlia var syg, men er kommet sig og lærer godt derhjemme. Hans hjemmeunderviser fortæller, at han opfører sig godt, at hans færdigheder i dagligdagen bliver bedre, og at han er sulten efter at lære nye ting hver dag. Janet klarer sig godt i skolen. Hun elsker at gå derhen og går aldrig glip af en time. De er begge virkelig glade og sætter altid pris på DMI's støtte til deres uddannelse.

Når dette brev går i trykken, har Hastings netop afsluttet sin gymnasieeksamen. Det har været en frustrerende proces for ham. Neville så et stort potentiale i Hastings og tog ham under sine vinger og gav ham en uddannelse. For to år siden, efter aldrig at have dumpet en eksamen i sit liv, dumpede Hastings sin eksamen! (Overmodig?) Sidste år var han klar til at gå op og havde studeret hårdt, men en skrivefejl (forkert stavning af hans navn) gjorde, at han ikke var berettiget til at gå op til eksamen. Det knuste hans hjerte. Han har forberedt sig godt til dette års eksamener og håber at bestå, så han kan komme ind på universitetet i det kommende skoleår. Vi er taknemmelige for at have Geoffrey Mulenga med som

Derudover er vores syworkshops i Burundi gået rigtig godt og har støttet døve burundiske kvinder - og det døve samfund. Tidligere i år donerede værkstederne tilsammen 300 AUS\$ af deres overskud til døvesamfundet, og i det seneste kvartal gav de yderligere 150\$. Det er store penge i Burundi! Godt gået til damerne for at arbejde så hårdt og for at være så generøse!

Bibeloversættelsesprojektet i Burundi skrider fortsat fremad. Takket være Wycliffe Associates og Deaf Bible Society er 32 bibelhistorier allerede blevet oversat, og flere er på vej. Dette projekt vil blive kombineret med vores tablet- og projektorprojekt, som bringer den tegnsprogede bibel til døve over hele Østafrika.



ny bestyrelsesformand for DAZ (Deaf Action Zambia) og Olivia Chongo som vores nye kasserer i Zambia, efter at de tidligere medlemmer flyttede ud af området. Begge er troende kristne og velkvalificerede til deres poster, og selvom de er hørende, har de et hjerte for døve. Geoffrey er advokat og tjener i hæren.

Der er to døve fanger i Zambia, som vi mener ikke fik en retfærdig rettergang på grund af deres døvhed. Gennem en zambisk advokat har vi appelleret til Zambias præsident om benådning, og vi beder om et positivt svar. Vær venlig at støtte os i dette.





## DR Congo - Sjæle bliver frelst

Papy, DAC's (Deaf Action Congo) nationale direktør, og John, DAC's sekretær, gennemførte en vellykket mission til Bunia den 28. april 2023 for at opmuntre kirken efter pastor Ochaites død. Under Johns prædiken om søndagen tog 13 døve imod Jesus som deres Herre og Frelser. Efter gudstjenesten inviterede det døve par Deba og Lotsove besøgende og ledere fra kirken til et agape-kærlighedsmåltid i deres hjem, hvor folk delte vidunderlige vidnesbyrd.



Andre missionsture gav også opmuntrende resultater. En evangelisationskampagne i Sake den 16. april førte til, at tre nye døve tog imod Kristus og sluttede sig til kirken. To unge kvinder i Beni kom også til Kristus og blev døbt den 9. april af pastor Alain. Vores pastorer er også begyndt at prædike i hørende kirker og introducere de hørende til døveverdenen, ofte for første gang. Andre aspekter af arbejdet har været at besøge frafaldne og opmuntre dem til at komme tilbage til kirken, besøge syge i deres hjem og bede for dem og besøge dem, der for nylig har mistet familiemedlemmer, og trøste dem gennem Guds ord. Samarbejdet fra juni med Deaf Bible Society i Goma ser også lovende ud, og vi ser frem til at rap-

## Afrika Bibelskole

DMI's tilgang til global mission blandt døve er virkelig revolutionerende. At træne døve i at bringe evangeliet til døve er en overraskende unik og ikke overraskende effektiv tilgang til at nå ud til døve. Vores afrikanske bibelskole, som ligger i Uganda, har i over 20 år produceret kandidater, som er gået videre til at plante kirker i andre lande og lede hundredvis af døve til Kristus. Det har været fantastisk.

Men nu er der kommet en ny tid for vores bibelskole i Afrika. Vi har brug for at ombygge og udvide skolen, men det er blevet klart, at det er meget mere omkostningseffektivt at bygge vores nye bibelskole i Rwanda. Rwanda er et mere udviklet land økonomisk set, og vores bestyrelse og ledelse der er exceptionel, moden i vision og arbejde, med vores direktør Patrick og formand Omar, som begge er uddannede præster og teologer. Skolen i Uganda vil fortsætte med at uddanne lokale præster og evangelister, og i 2025 vil den være blevet helt selvforsynende.

Den nye facilitet i Rwanda vil til enhver tid uddanne snesevis af døve unge og voksne i kristen tjeneste. I de kommende år

portere om, hvad dette partnerskab vil føre til i fremtidige nyhedsbreve.

I Beni har landbrugsproduktionen været solid og produceret følgende mængder til frokostprogrammet:

- a)Nogera: 67 kg kokosnødder, 84 liter palmeolie, 20 kg bønner og 4 kg bananer.
  - b)Musenze: 90 kg bønner, 1 sæk søde kartofler, 40 liter palmeolie og brænde.
  - c)Matembo (lejet jord): 12 sække søde kartofler, 8 sække kassavablade.
  - d)Skolehaven: kål, auberginer, porrer, amarant og spinat.
- En del af de grøntsager, der blev produceret i haven, blev spist i skolefrokosten, og resten blev delt ud til eleverne, så de kunne spise sammen med deres forældre derhjemme. Alain har bedt om en 3-hjulet motorcykel til at hjælpe med produktionen på gården. Omkostningerne er 5.300 AU\$. Vi har allerede indsamlet 2.000 dollars til dette formål.

**Hjælp os med at rejse det resterende beløb. Gå til <https://deafmin.org/donate/> for at donere med henvisning til 'Benibike'. Tak for hjælpen.**



vil hundredvis af døve præster og evangelister dimittere, i første omgang med certifikater, men med tiden med diplomer og endda grader, for at plante kirker og bringe evangeliet om Jesus ud over hele Afrika. Det er et virkelig spændende perspektiv.

Vi har brug for finansiering til dette. Det vil koste os US\$260.000 (AUS\$380.000) at bygge skolen og yderligere US\$30.000 at møblere og etablere den. Vi søger tilskud til dette, men beder også vores støtter om generøs støtte til at se dette projekt realiseret. Der vil være mulighed for at donere "værelser" og sovesale (med navne på, hvis det ønskes), en varig arv til kommende generationer.

**Planerne for skolen er færdigudarbejdede. Kontakt Andrew for at få flere oplysninger om anlægget ([andrew.miller@deafmin.org](mailto:andrew.miller@deafmin.org)), eller følg detaljerne på siden efter konferencerapporten.**



# International konference samler DMI-familien



Conference group photo

Den 8. internationale DMI-konference, der blev afholdt i Mombasa, Kenya, fra den 7.-11. august, samlede 81 delegerede fra 16 lande, bestående af feltarbejdere, medarbejdere, støtter og samarbejdspartnere. I komforten på Mombasa Continental Resort blev vi styrket og opmuntret gennem foredrag, præsentationer, træning og workshops.

In Yeong fra Korea, vores asiatiske repræsentant i den internationale bestyrelse, var vores hovedtaler. Han holdt en række engagerende fore-

drag, hvor han tog os gennem Bibelen og forklarede, hvordan en fortabt menneskehed gennem Kristus blev genoprettet til Gud Faderen og til hinanden i fællesskab, så vi alle kan være ét i Kristus. De fem dage, vi tilbragte sammen i lykkelig enhed, demonstrerede virkeligheden i denne lære.

Hver af vores feltledere opmuntrede os med præsentationer af arbejdet i deres felt. Vi blev opmuntrede af at høre førstehåndsberetninger om døve, der blev frelst og oplært, bæredygtige projekter, der blev udviklet, og strategier for yderligere outreach. Der er stadig udfordringer, og de blev også delt. Hver aften efter middagen hørte vi vidnesbyrd fra arbejdere i felten. Matthijs gav en opdatering og træning i gruppelåneprojekterne, Susi gennemgik bedste økonomiske praksis, og Andrew præsenterede en global gennemgang og gennemførte en PR- og fundraising-workshop. Vi ser frem til at se de idéer, der blev diskuteret, blive til virkelighed.

Der blev afholdt flere andre workshops, herunder en lovsangworkshop, ledet af Sylvia fra Uganda, og en evangeliseringsworkshop ledet af flere af vores feltledere. Evangeliseringsworkshoppen sluttede med, at medlemmerne blev delt op i grupper for at finde på nye tilgange til evangelisering og discipelskab. Disse tilgange blev derefter delt med hele workshoppen.

Uden for de planlagte præsentationer blev der afholdt mange møder mellem feltledere, lokale bestyrelser og medlemmer af den internationale bestyrelse. Det var meget vigtige møder. De bragte klarhed over spørgsmål og beslutninger, som ville have været svære at nå frem til uden at mødes ansigt til ansigt. De uddybede også vores kærlighed til hinanden.



In Yeong - Keynote Speaker



Vi Gunnar & Andrew

Og det var varmen i fællesskabet, der måske var højdepunktet på hele konferencen. At forny gamle venskaber, starte nye venskaber, forbinde mission til mission og styrke partnerskaber skabte et rigt fællesskab. Der var mange, der kendte hinanden, men aldrig havde mødt hinanden før. Selv Gunnar og Andrew, som havde arbejdet tæt sammen i årevis, mødtes ansigt til ansigt for første gang på konferencen! Glæden ved disse (gen)sammenslutninger kan ikke overvurderes.

er en ekstremt mangfoldig organisation. Vi er også en smukt forenet organisation. Vores fælles tro og unikke formål med at nå

døve med evangeliet om Jesus bringer mangfoldigheden af geografi, sprog, farve, kultur, uddannelse og socioøkonomisk status ind i en dyrebar enhed i Kristus. Vi er ét, ligesom Faderen er i Jesus, og Jesus er i Faderen.

Vi bød nogle lovende nye (og ikke så nye) missionspartnere velkommen til vores samling. Medlemmer af Wycliffe Associates, som har trænet mange af vores medlemmer i SUN-programmet, var i stand til at slutte sig til os, ligesom en døvepræst fra Elfenbenskysten, som er interesseret i at samarbejde med os, og en forretningsmand fra Sydafrika, som potentielt arbejder sammen med os om at bruge teknologi til at hjælpe vores evangelister med at nå de døve, som ikke kan læse og skrive.

Mange rejste i dagevis for at nå frem til konferencen. En særlig ros til vores brødre og søstre fra Burundi, som rejste i fire dage for at være med! Må Gud velsigne dem rigt for deres hengivenhed til vores familie! En særlig tak til Josephat Mulongo, direktør for Deaf Action Kenya, og hele organisationskomiteen, som gjorde et fabelagtigt stykke arbejde med at planlægge og arrangere begivenheden. Den sidste aften var der afskedsfest, og medlemmerne glædede sig over alt det, vi havde oplevet i løbet af konferencen. Vi ser frem til vores næste konference, som vil blive afholdt i 2026 i...Kenya.



Opening Ceremony



Worship Seminar lead by Sylvia (Uganda)



Andrew & Josephat



Ugandiske delegerede med Kathi Kitao



Sarah (DR Congo)



Gunnar, Susi, Wesley (Kenya), Andrew & Matthijs



Josephat leder konferencen



Steve McAllister (international formand), Anne Horton (auslansk talk), Andrew Miller

PHILIPPINES





## AFRIKANSK BIBEL SKOLEKAMPAGNE

### For at donere til dette projekt:

Kreditkortbetalinger direkte gennem vores kontor eller bankoverførsler foretrækkes for donationer over 500 dollars. Følg donationsoplysningerne på bagsiden af nyhedsbrevet for bankoverførsler, og brug bible school som reference.

Donationer under \$500 kan doneres gennem [www.deafmin.org/donate](http://www.deafmin.org/donate)



## Myanmar - lys i mørket



I den første uge af maj afholdt vores kirke i Yangon et 3-dages bibelseminar med deltagelse af 16 personer. En mand, Win Min Thaug, gav sit liv til Kristus, og Pa-lian døbte ham i en lille oppustelig pool ved kirken. Mange andre erklærede deres tro på Kristus og ønskede at blive døbt, men de frygtede

deres familiers reaktion. Pastor Naing Naing Kyaw forsinkede dåben af to andre kvinder, fordi han ønskede, at de først skulle vokse i deres forståelse af Bibelen.

Efter måneder med voldsomme kampe har vi endelig fået nyt om kirken i Pyindaw Oo i den nordlige del af landet. De fleste af landsbyboerne er flygtet, nogle til Indien og andre til Kalay. På trods af skud- og brandskader på mange bygninger i området, er vores kirkebygning forblevet urørt! Pris Gud for hans beskyttelse. Vi håber snart at kunne genoptage gudstjenesterne.



Til venstre: fremstilling af bord og stole  
Nedenfor: nye toiletter



Der har været en god udvikling på vores Muir School for the Deaf i Kalay. Personalet har forberedt pensum og faciliteter til starten af det nye akademiske år. Mange borde og stole var for forfaldne til at blive brugt, så vores personale lavede 9 nye sæt borde og stole! Der blev også bygget en ny toiletblok til drenge. I år har vi 28 børn på skolen, 18 drenge og 10 piger. Vi installerede også nogle solpaneler, fordi skolen kun havde strøm til 4 eller 5 timer. Svineprojektet på skolen går godt. Skolen har nu 4 grise.

*Kirken står stadig*



## Filippinerne - Negros sommerlejr når ud til 105 døve!



bølger kunne ikke forhindre de 13 i at blive døbt! De oplevede glæden ved Gud Herren og er så glade for nu at tjene Gud. Pastor Albert siger: "Pris Herren for hans store velsignelser til os. Tusind tak til DMI for at støtte sommerlejren i Pulupandan."

Den 10. Negros Summer Deaf Camp i Pulupandan, Negros Occidental, blev nydt af 105 mennesker! Pastor Rodel fra Manila var, på trods af at han er døvblind, i stand til at undervise voksne døve på et niveau, de kunne forstå. Han fortsætter med trofast at tjene de døve for Herren, uanset hvor han kommer hen. Hans kone hjælper og vejleder ham, når de besøger døves hjem for at undervise om Guds Ord.

Den 13. juli 2023 havde vi en vanddåb for Ryan Meñoza, inden han dimitterede den følgende dag. Og den 14. juli 2023 blev yderligere 13 døve døbt! En kraftig supertyfon med enorme



Pastor Rodel underviser

## Nieuws uit ondersteunende landen

### Andrew og Matthijs besøger Stor-

Matthijs og jeg besøgte Storbritannien i slutningen af juni/begyndelsen af juli for at øge bønne-, finans- og tjenestepartnerskaber for DMI. Det var nogle år siden, at nogen fra DMI havde besøgt Storbritannien (de gamle pengesedler, jeg tog med fra Nevilles sidste rejse, var ikke længere lovligt betalingsmiddel!), så det var dejligt endelig at møde de navne ansigt til ansigt, som vi havde set på DMI's litteratur i så lang tid.

Mens Matthijs boede hos Bob og Gabi McFarland (begge døve), boede jeg hos Paul og Alison Hayes (også begge døve), hvilket gav mig næsten ubegrænsede muligheder for at mangle britisk tegnsprog. Efterhånden som Bob og Gabi går på pension, vil Alison påtage sig en større rolle som DMI UK's primære repræsentant. Vi er velsignede over dette. Alison er en entusiastisk og dygtig repræsentant, der har erfaring med at arbejde med døve, og som er god til at kommunikere med hørende.

I løbet af de første fem dage talte Matthijs og jeg med 50 mennesker, hovedsageligt døve, i fem kirker eller små grupper, herunder Deaf Christian Fellowship, der ledes af Bob og Gabi,



Andrew, Bob & Gabi McFarland, Alison Hayes & Matthijs

Alisons Hand in Hand-kirke og Bob og Gabis kirke i Leicester. Mange meldte sig som bønne-/finans-/servicepartnere. Nogle

af disse engagementer involverede, at jeg kørte Matthijs rundt i hele Midlands, og at jeg navigerede forkert i nogle rundkørsler, men det er en anden historie. Matthijs tog af sted søndag aften for at lede Fatherheart-konferencen i Mellemøsten, så jeg kunne tale, skrive under og håndtere rundkørslerne på egen hånd.

I løbet af de næste par dage talte jeg med yderligere 30 døve i fire kirker eller små grupper i London-området, herunder John Delves dejlige menighed, hvor jeg opbyggede nogle vidunderlige relationer og flere partnerskaber om bøn, økonomi og tjenester.

Mine sidste par dage tilbragte jeg i Belfast i Nordirland. Med tolke, der gjorde et fantastisk stykke arbejde med at håndtere en australsk accent, talte jeg til 70 mennesker, igen hovedsageligt døve, fra 3 menigheder, der kombinerede to gudstjenester. Disse inkluderede Belfast-menigheden i Deaf Christian Fellowship, som har støttet DMI i mange år, samt Kinghan Church og Sign Language Church. Jeg kan ikke overvurdere den venlighed og varme, som disse mennesker overøste en fremmed med tegnforvirring med. Flere partnerskaber blev etableret. Jeg blev også opmuntret af at møde en række døve med stærke forbindelser til døvemissioner over hele verden.

Vi har al mulig grund til at tro, at DMI i Storbritannien vil gå fra styrke til styrke og bidrage på robuste måder til DMI's missions



Andrew with John Delve



mål.

På hjemturen stoppede jeg i Los Angeles i seks dage. Selvom jeg var godt og grundigt zombieramt af tidsomstillingen, var det en fornøjelse at mødes med mission-srepræsentanter fra Shepherd Church, Garden Church (herunder vores amerikanske PR- og administrationskoordinatorer) og CBF-kirkerne. Hver af disse kirker har generøst støttet DMI på forskellige måder.

(For dem, der er interesserede, vil jeg med glæde dele den fulde turrapport. Kontakt mig, hvis du vil have en kopi).

Andrew Miller - koordinator for internationale operationer

## Tør juli

Det lyder måske mærkeligt at bruge udtrykket "tør juli" i forbindelse med DMI, men fra juli til oktober viser historien, at det er vores tørre måneder, når det gælder midler, der kommer ind. Midler, der er blevet reserveret fra mere frugtbare måneder, begynder at svinde ind, og presset begynder at stige for os for at opretholde fuld budgetstøtte til alle vores felter.

Mange af jer har sikkert modtaget en e-mail fra Andrew i sidste måned, hvor han appellerede om støtte, så vi kunne dække budgettet for juli. Vi er så taknemmelige for alle dem, der svarede og gav generøst, så vi kunne sende 100% af det tildelte budget til markerne (lige på deadline!). Vi tjener en Gud, der lover at opfylde alle vores behov, og en Gud, der holder sine løfter.

Selvom vores generelle fond ikke er glamourøs, er den hjertet i vores økonomi. Den sørger for lønninger til lærere og præster på vores skoler og i vores kirker, husleje, udstyr, vedligeholdelse og projektudvikling. Det støtter også administrationen og lønningerne til vores medarbejdere i støttelandene.

Din støtte er afgørende. Vi vil gerne takke alle dem, der har givet så generøst til DMI's arbejde. Hvis du ikke allerede gør det, beder vi dig om at overveje at donere regelmæssigt til vores generelle fond, så vi kan fortsætte med at bringe evangeliet, uddannelse og små forretningsmuligheder til døve.

Donationer kan gives via vores hjemmeside: <https://deafmin.org/donate/>

eller du kan finde oplysninger om bankoverførsler på bagsiden af dette nyhedsbrev. Brug venligst referencen "GF".

Susi Tjhai, økonomikoordinator



## Legater

Legater er en vidunderlig og meningsfuld måde at efterlade en varig arv for Kristus i verden. Når du først har tænkt på din familie i dit testamente, vil du måske overveje at efterlade en arv til DMI. For at gøre dette skal du kontakte din juridiske rådgiver, som vil hjælpe dig med at tilføje din legat. En testamentsfolder er inkluderet i dette nyhedsbrev.

## Lovprisning og bøn

Bøn er så vigtig en del af denne tjeneste, og vi vil gerne bede dig om at bede sammen med os for det arbejde, som DMI er involveret i. Vi kan måske ikke gøre meget ved egen kraft, men med Gud er intet umuligt!!!

Ugentlige bønnepunkter kan findes på vores hjemmeside, eller tilmeld dig som bønnepartner og modtage dem direkte til din e-mail.

<https://deafmin.org/prayer/>



Andrew Miller  
Internationale  
Operationer Koordinator



Matthijs Terpstra  
International  
Koordinator for udvikling



Susi Tjhai  
Koordinator for finanser



Amy Jack  
Kommunikation  
Koordinator



Kay van Namen  
Sponsorering og  
Administration  
Koordinator



Neville & Lill Muir  
DMI Stiftere



[www.deafmin.org](http://www.deafmin.org)



[www.deafministriesinternational.com](http://www.deafministriesinternational.com)

## DMI Evangelistisk Donationer:

### Kontakt:

e-mail: [jan@doves-frikirke.dk](mailto:jan@doves-frikirke.dk)

### Hjemmeside:

[www.deafmin.org/donate](http://www.deafmin.org/donate)

Paypal-facilitet (sikker) på  
webstedet

## Forespørgsler til Danmark:

Deaf Ministries International  
C/- Jan Tausen Zachariassen  
Bjornovaenget 3  
6000 Kolding  
Danmark

e-mail: [jan@doves-frikirke.dk](mailto:jan@doves-frikirke.dk)

## Det australske kontor



Deaf Ministries International  
P.O.Box 395

Beaconsfield, Victoria 3807  
Australia

Ph: +61 3 5940 5431

SMS/WhatsApp

+610 487 209 881

e-mail: [info@deafmin.org](mailto:info@deafmin.org)