

Deaf Ministries International

Uitgave 47 | augustus 2023
NEDERLANDSE EDITIE

*Het evangelie brengen
naar doven*

Vaderhart Conferentie in Egypte

Begin juli werd er een Fatherheart conferentie gehouden in Alexandrië, Egypte. Gezien het feit dat Egypte een moslimland is, is dit bijzonder, maar het feit dat er 65 doven kwamen - waaronder 2 uit Jordanië en 1 uit Palestina - is verbazingwekkend. De conferentie werd geleid door Gunnar, Matthijs, Rani Supperamaniem (een van de pijlers van Fatherheart Ministries) en Sahel (een dove christelijke evangelist uit Jordanië).

De conferentie transformeerde voor velen. De meesten hadden God eerder gezien als streng en veroordelend, maar tijdens de week ervoeren ze God als een liefdevolle en zorgzame Vader, en de impact van deze openbaring was diepgaand. De aard van de



Drie-eenheid werden hen ook duidelijker. De deelnemers werden aangemoedigd om de leerstellingen van de Bijbel voortdurend op zichzelf te betrekken en hun eigen levenservaringen te delen met de Bijbel als leidraad. De getuigenissen die aan het einde van de week werden gedeeld, waren ontroerend. Gunnar, de hoofdspreker, liet een betekenisvolle

impact achter op veel deelnemers met zijn innemende aanpak. Rani maakte ook een bevestigende indruk (vooral op de vrouwelijke deelnemers) toen ze sprak over het leven met haar familie en ook als moeder. Matthijs leerde snel Arabische gebarentaal, die de deelnemers goed begrepen, waardoor hij misschien wel de meest meertalige gebarentaal ter wereld heeft!

Voor sommige dove deelnemers was deze conferentie een levensveranderende ervaring, omdat het de eerste keer was dat ze hun woonplaats verlieten en andere dove mensen ontmoetten, terwijl ze genoten van de schoonheid van Alexandrië aan de kust. Op dit moment hebben we een geweldige leider die kan gebaren in de Arabische gebarentaal, Hany Melad. Een van de visies van DMI is om dove mensen te zien floreren en opbloeien in het leven op gelijke voet met horende mensen. DMI werkt aan langetermijnoplossingen om leiderschapskansen voor dove jongeren in het Midden-Oosten mogelijk te maken.

Het was voor velen een gezegende week. Ze vragen nu al wanneer de volgende bijeenkomst is.



DMI CONFERENTIEVERSLAG - KENIA, 7-11 AUG

Middenspread van twee pagina's

Loof de Heer, verkondig zijn naam; maak onder de volken bekend wat hij heeft gedaan. Psalm 105:1

www.dminorge.no



Burundi - IGA's halen doven uit de armoede

Ons team in Burundi heeft veel initiatief getoond door kerkleden aan te moedigen om kleine startende bedrijfjes te beginnen. Dit is om ervaring op te doen voor degenen die nog geen ervaring hebben met het runnen van een inkomstgenererende activiteit, zodat ze mettertijd een microlening van MREDF kunnen aanvragen om hun bedrijfje verder te



ontwikkelen.

Drie doven uit Bubanza, twee vrouwen en een man, hebben elk een voorschot van AUS\$130 gekregen om hun eigen kleine inkomstgenererende activiteit op te starten. De vrouwen verkopen houtskool, terwijl de man schoenen verkoopt op de markt. Als hun activiteiten de komende dagen goed ontwikkeld zijn, kunnen ze een MREDF-lening aanvra-

gen. Dit is een goed initiatief om de twijfels over terugbetaling te verminderen.

Apart: onze naaiworkshops in Burundi verlopen erg goed en ondersteunen dove Burundese vrouwen - en de dovengemeenschap. Eerder dit jaar gaven de workshops samen een donatie van AUS\$300 van hun winst aan de dovengemeenschap, en in het meest recente kwartaal gaven ze nog eens \$150. Dit is veel geld in Burundi. Dit is veel geld in Burundi! Hartelijk dank aan de dames dat ze zo hard hebben gewerkt en zo vrijgevig zijn!

Het Bijbelvertaalproject in Burundi vordert gestaag. Met dank aan Wycliffe Associates en het Doven Bijbelgenootschap zijn er al 32 Bijbelverhalen vertaald en er komen er nog meer aan. Dit project wordt gecombineerd met ons tablet- en projectorproject dat de ondertekende Bijbel naar doven in heel Oost-Afrika brengt.



Zambia - Nieuwe kerk, nieuw bestuur, nieuwe

De kerkplantingen in Zambia gaan door. Afgelopen augustus zijn we een nieuwe kerk begonnen in Chipata en in november hebben we een nieuwe kerk geopend in Katete. Onze 8e dovenkerk in Zambia is onlangs geopend in Kapiri in de centrale provincie en heeft al 37 leden.

Het gaat goed met Mazlia en Janet. Mazlia was ziek, maar is hersteld en leert thuis goed. Zijn thuisbegeleider meldt dat zijn gedrag goed is, dat zijn vaardigheden voor het dagelijks leven verbeteren en dat hij elke dag nieuwe dingen wil leren. Janet doet het goed op school. Ze gaat graag en mist nooit een les. Ze zijn allebei echt gelukkig en waarderen de steun van DMI voor hun opleiding.

Bij het ter perse gaan van deze brief is Hastings net klaar met zijn middelbare school examens. Dit is een frustrerend proces voor hem geweest. Neville zag echt potentieel in Hastings en nam hem onder zijn hoede om hem een opleiding te geven. Twee jaar geleden zakte Hastings voor zijn eindexamen, nadat hij nog nooit van zijn leven een onvoldoende had gehaald! (Overmoedig?) Vorig jaar was hij er helemaal klaar voor en had hij hard gestudeerd, maar door een administratieve fout (verkeerde spelling van zijn naam) kwam hij niet in aanmerking voor de examens. Dit brak zijn hart. Hij heeft zich goed voorbereid op de examens van dit jaar en hoopt te slagen om vervolgens in het komende schooljaar naar de universiteit te gaan.

We zijn dankbaar dat Geoffrey Mulenga zich bij ons heeft gevoegd als de nieuwe bestuursvoorzitter van DAZ (Deaf Action Zambia) en Olivia Chongo als onze nieuwe penningmeester in Zambia, nadat de vorige leden uit het gebied zijn verhuisd. Beiden zijn toegewijde christenen, goed gekwalificeerd voor hun functie en hoewel ze horend zijn, hebben ze een hart voor doven. Geoffrey is advocaat en dient in het leger.

Er zijn twee dove gevangenen in Zambia van wie we geloven dat ze geen eerlijk proces hebben gekregen vanwege hun doofheid. Via een Zambiaanse advocaat hebben we een beroep gedaan op de president van Zambia voor een presidentieel pardon en we bidden voor een positieve reactie. Doe alstublieft met ons mee.



DR Congo - Zielen worden gered

Papy, de nationale directeur van DAC (Deaf Action Congo) en John, de secretaris van DAC voerden op 28 april 2023 een succesvolle missie uit naar Bunia om de kerk te bemoedigen na de dood van pastor Ochaite. Tijdens de zondagprediking door John aanvaardden 13 doven Jezus als hun Heer en Redder. Na de dienst nodigde het dovenechtpaar Deba en Lotsove bezoekers en leiders van de kerk uit voor een agape love maaltijd bij hen thuis, waar mensen prachtige getuig-



enissen deelden.

Andere zendingsreizen leverden ook bemoedigende resultaten op. Tijdens een evangelisatiecampagne in Sake op 16 april ontvingen 3 nieuwe doven Christus en sloten zich aan bij de kerk. Twee jonge dames in Beni kwamen ook tot Christus en werden op 09 april gedoopt door pastor Alain. Onze voorgangers zijn ook begonnen met preken in horende kerken, waar ze de horende mensen kennis laten maken met de dovenwereld, vaak voor de eerste keer. Andere aspecten van de bediening zijn het bezoeken van mensen die van de kerk zijn afgeweken en hen aanmoedigen om terug te keren naar de kerk, het bezoeken van zieken in hun huizen en voor hen bidden, en het bezoeken van mensen die onlangs familieleden hebben verloren en hen troosten door het Woord

Afrika Bijbelschool

DMI's benadering van wereldwijde zending onder doven is werkelijk revolutionair. Het trainen van doven om het evangelie naar doven te brengen is een verrassend unieke en weinig verrassende effectieve benadering van dovenzending. Onze Afrikaanse Bijbelschool in Oeganda heeft al meer dan 20 jaar afgestudeerden voortgebracht die in andere landen kerken hebben gesticht en honderden doven tot Christus hebben gebracht. Het is geweldig geweest.

Toch is er een nieuw seizoen aangebroken voor onze Bijbelschool in Afrika. We moeten de school herontwikkelen en uitbreiden, maar het is duidelijk geworden dat het veel kosten-effectiever is om onze nieuwe Bijbelschool in Rwanda te bouwen. Rwanda is economisch een meer ontwikkeld land en ons bestuur en leiderschap daar zijn uitzonderlijk, volwassen in visie en werk, met onze directeur Patrick en voorzitter Omar, beiden getrainde pastors en theologen. De school in Oeganda zal doorgaan met het opleiden van lokale voorgangers en evangelisten en zal in 2025 een volledig zelfvoorzienende operatie zijn geworden.

De nieuwe faciliteit in Rwanda zal op elk moment tientallen

van God. De samenwerking met het dovenbijbelgenootschap in Goma in juni ziet er ook veelbelovend uit en we kijken ernaar uit om in toekomstige nieuwsbrieven verslag te doen van wat deze samenwerking zal opleveren.

In Beni is de landbouwproductie goed geweest, met de volgende hoeveelheden per partij voor het lunchprogramma:

- a) Nogera: 67 kg cacaopitten, 84 liter palmolie, 20 kg bonen en 4 kg bananen.
- b) Musenze: 90 kg bonen, 1 zak zoete aardappelen, 40 l palmolie en brandhout.
- c) Matembo (gehuurd land): 12 zakken zoete aardappelen, 8 zakken cassavebladeren.
- d) Schooltuin: kool, aubergines, prei, amarant en spinazie.

Een deel van de groenten uit de tuin werd opgegeten tijdens de schoollunch en de rest werd uitgedeeld aan de leerlingen om thuis met hun ouders op te eten. Alain heeft een motorfiets met 3 wielen aangevraagd om te helpen bij de productie op de boerderij. De kosten bedragen AUS\$5,300. We hebben hiervoor al \$2000 ingezameld.

Help ons alstublieft om het resterende bedrag bij elkaar te krijgen. Ga naar <https://deafmin.org/donate/> om te doneren onder vermelding van 'Benibike'. Hartelijk dank.



dove jongeren en volwassenen opleiden in de christelijke bediening. In de komende jaren zullen honderden dove voorgangers en evangelisten afstuderen, in eerste instantie met certificaten, maar na verloop van tijd met diploma's en zelfs graden, om kerken te stichten en het evangelie van Jezus uit te dragen in heel Afrika. Het is echt een opwindend vooruitzicht.

We hebben hier geld voor nodig. Het kost ons 260.000 US\$ (380.000 AUS\$) om de school te bouwen en nog eens 30.000 US\$ om de school in te richten en op te zetten. Hiervoor zijn we op zoek naar subsidies, maar we vragen onze supporters ook om gulle steun om dit project te realiseren. Er zullen mogelijkheden zijn voor supporters om 'kamers' en slaapzalen te doneren (desgewenst met namen erbij), een blijvende nalatenschap voor toekomstige generaties.

De plannen voor de school zijn volledig uitgewerkt. Neem contact op met Andrew voor meer informatie over de faciliteit (andrew.miller@deafmin.org), of volg de details op de pagina na het conferentieverlag.

Internationale conferentie brengt DMI-familie samen



Conferentiegroep info

De 8e internationale conferentie van DMI, die van 7 tot 11 augustus in Mombasa, Kenia werd gehouden, bracht 81 afgevaardigden uit 16 landen samen, bestaande uit veldwerkers, medewerkers, donateurs en partners in de bediening. In het comfort van het Mombasa Continental Resort werden we gesterkt en bemoedigd door lezingen, presentaties, trainingen en workshops.

In Yeong uit Korea, onze Aziatische vertegenwoordiger in het Internationale Bestuur, was onze hoofdspreker. Hij gaf een boeiende reeks lezingen, nam ons mee door

de Bijbel en legde uit hoe door Christus de verloren mensheid werd hersteld bij God de Vader en bij elkaar in gemeenschap, zodat we allen één kunnen zijn in Christus. De vijf dagen die we in gelukkige eenheid samen doorbrachten, toonden de realiteit van deze leer aan.

Elk van onze aanwezige velddirecteuren bemoedigde ons met presentaties over het werk op hun gebied. Het deed ons goed om uit de eerste hand te horen dat doven gered en gediscipeld werden, dat er duurzaamheidsprojecten ontwikkeld werden en strategieën voor verdere outreach. Er blijven uitdagingen, en die werden ook gedeeld. Elke avond na het diner hoorden we getuigenissen van medewerkers in het veld.

Matthijs gaf een update en training over de groepsleningprojecten, Susi besprak de beste financiële praktijken en Andrew presenteerde een globaal overzicht en gaf een PR- en fondsenwervingsworkshop. We kijken er naar uit om te zien hoe de ideeën die besproken zijn tot bloei komen.

Er werden verschillende andere workshops gehouden, waaronder een aanbiddingsworkshop, geleid door Sylvia uit Oeganda, en een evangelisatieworkshop, gezamenlijk geleid door verschillende van onze velddirecteuren. Aan het eind van de evangelisatieworkshop gingen de leden in groepen uiteen om nieuwe benaderingen voor evangelisatie en discipelschap te bedenken. Deze benaderingen werden vervolgens gedeeld met de hele workshop.

Buiten de geplande presentaties werden er veel bijeenkomsten gehouden tussen veldleiders, lokale besturen en leden van het internationale bestuur. Dit waren erg belangrijke bijeenkomsten. Ze brachten duidelijkheid in kwesties en resoluties die moeilijk te bereiken zouden zijn geweest zonder persoonlijke ontmoetingen. Ze verdiepten ook onze genegenheid voor elkaar.



In Yeong - Keynote spreker



Gunnar & Andrew

En de warmte van de gemeenschap was misschien wel het hoogtepunt van de hele conferentie. Het vernieuwen van oude vriendschappen, het aangaan van nieuwe vriendschappen, het verbinden van missie met missie en het versterken van partnerschappen zorgden voor een rijke gemeenschap. Er waren veel mensen die elkaar kenden, maar elkaar nog nooit hadden ontmoet. Zelfs Gunnar en Andrew, die al jaren nauw samenwerken, ontmoetten elkaar voor het eerst op de conferentie!

De vreugde van deze (her)ontmoetingen kan niet genoeg benadrukt worden.

We zijn een zeer diverse organisatie. We zijn ook een prachtig verenigde organisatie. Ons gemeenschappelijke geloof en unieke doel om de doven te bereiken met het evangelie van Jezus brengt de diversiteit van geografie, taal, kleur, cultuur, opleiding en sociaal-economische status tot een kostbare eenheid in Christus.

Wij zijn één, net zoals de Vader in Jezus is en Jezus in de Vader.

We verwelcomden op onze bijeenkomst enkele veelbelovende nieuwe (en minder nieuwe) zendingspartners. Leden van Wycliffe Associates die veel van onze leden hebben getraind in het SUN-programma waren in staat om zich bij ons aan te sluiten, net als een voorganger voor doven uit Ivoorkust die geïnteresseerd is in samenwerking met ons, en een zakenman uit Zuid-Afrika die mogelijk met ons wil samenwerken om technologie te gebruiken om onze evangelisten te helpen de pre- en halfeletterde doven te bereiken.

Velen hebben dagenlang gereisd om de conferentie te bereiken. Speciale lof voor onze broeders en zusters uit Burundi die 4 dagen reisden om ons te vergezellen! Moge God hen rijkelijk zegenen voor hun toewijding aan onze familie! Speciale dank gaat uit naar Josephat Mulongo, directeur van Deaf Action Kenya, en het hele organisatiecomité dat fantastisch werk heeft geleverd met het plannen en organiseren van het evenement.

Op de laatste avond was er een afscheidsfeest waar de leden zich verheugden over alles wat er tijdens de conferentie was gebeurd. We kijken uit naar onze volgende conferentie die in 2026 zal worden gehouden in...de...



Openingsceremonie



Aanbiddingsseminar geleid door Sylvia (Oeganda)

PHILIPPINES



Andrew & Josephat



Oegandese afgevaardigden met Kathi Kitao



Sarah (DR Congo)



Gunnar, Susi, Wesley (Kenia), Andrew & Matthijs



Josephat leidt de conferentie



Steve McAllister (internationaal voorzitter), Anne Horton (tolk Auslan), Andrew Miller



AFRIKAANSE BIJBEL SCHOOLCAMPAGNE

Om te doneren aan dit project:

Voor donaties van meer dan \$500 hebben creditcardbetalingen rechtstreeks via ons kantoor of donaties via bankoverschrijving de voorkeur. Volg de donatiedetails op de achterkant van de nieuwsbrief voor bankoverschrijvingen en gebruik **bibleschool** als referentie

\$500
PLUS

ONDER
\$500

Donaties van minder dan \$500 kunnen worden gedoneerd via www.deafmin.org/donate



Myanmar - Licht in de duisternis



In de eerste week van mei hield onze kerk in Yangon een 3-daags Bijbelseminar dat door 16 mensen werd bijgewoond. Eén man, Win Min Thaung, gaf zijn leven aan Christus en Palian doopte hem in een opblaasbadje bij de kerk. Vele anderen verklaarden hun geloof in Christus en wilden gedoopt worden, maar ze vreesden de

reactie van hun familie. Pastor Naing Naing Kyaw stelde de doop van twee andere vrouwen uit, omdat hij wilde dat ze eerst zouden groeien in hun begrip van de Bijbel.

Na maanden van hevige gevechten hebben we eindelijk nieuws ontvangen over de kerk in Pyindaw Oo in het uiterste



noorden van het land. De meeste dorpingen zijn gevlucht, sommigen naar India en sommigen naar Kalay. Ondanks gewerschoten en brandschade aan veel gebouwen in het gebied, is ons kerkgebouw onaantast gebleven! Loof God voor Zijn bescherming. We hopen de diensten binnenkort te kunnen hervatten.

Er zijn goede ontwikkelingen geweest op onze Muir School



Links: tafel en stoelen maken
Onder: nieuwe toiletten



voor Doven in Kalay. Het personeel is bezig geweest met de voorbereiding van het lesprogramma en de faciliteiten voor de start van het nieuwe schooljaar. Veel tafels en stoelen waren te vervallen om te gebruiken, dus hebben onze medewerkers 9 nieuwe sets tafels en stoelen gemaakt! Er is ook een nieuw

toiletgebouw voor de jongens gebouwd. Dit jaar gaan er 28 kinderen naar de school, 18 jongens en 10 meisjes. We hebben ook zonnepanelen geïnstalleerd omdat de school maar 4 of 5 uur stroom had. Het varkenshouderijproject bij de school verloopt goed. De school heeft nu 4 varkens.

Kerk staat nog overeind

Filippijnen - Negros zomerkamp bereikt 105 doven!



Pastor Rodel teaching

Het 10e Negros zomerkamp voor doven in Pulupandan, Negros Occidental werd bezocht door 105 mensen! Pastor Rodel uit Manilla was, ondanks het feit dat hij doofblind is, in staat om volwassen doven te onderwijzen op een niveau dat ze konden begrijpen. Hij blijft de doven trouw dienen voor de Heer, waar hij ook gaat. Zijn vrouw helpt en begeleidt hem als ze de huizen van doven bezoeken om les te geven over Gods Woord.

Op 13 juli 2023 hadden we een waterdoop voor Ryan Meñoza

voor zijn afstuderen de volgende dag. Op 14 juli 2023 werden nog eens 13 doven gedoopt! Een krachtige supertyfoon met enorme golven kon de 13 niet weerhouden om gedoopt te worden! Ze ervoeren de vreugde van de Here God en zijn zo blij dat ze God nu dienen.

Pastor Albert zegt: "Prijs de Heer voor Zijn grote zegeningen voor ons. Hartelijk dank aan DMI voor het ondersteunen van het zomerkamp in Pulupandan."

Nieuws uit ondersteunende landen

Andrew en Matthijs bezoeken het Verenigd Koninkrijk

Matthijs en ik zijn eind juni/begin juli naar Engeland geweest om de gebedssamenwerking, financiële samenwerking en service voor DMI te versterken. Het was al een paar jaar geleden dat iemand van DMI in Engeland was geweest (de oude bankbiljetten die ik meenam, overgebleven van Neville's laatste reis, waren geen wettig betaalmiddel meer!) dus het was geweldig om eindelijk persoonlijk de namen te ontmoeten die we al zo lang in de literatuur van DMI zagen staan.

Terwijl Matthijs bij Bob en Gabi McFarland (beiden doof) logeerde, logeerde ik bij Paul en Alison Hayes (ook beiden doof), waardoor ik bijna oneindig veel mogelijkheden had om de Britse gebarentaal te gebruiken. Nu Bob en Gabi met pensioen gaan, gaat Alison een grotere rol spelen als de belangrijkste vertegenwoordiger van DMI UK. Daar zijn we heel blij mee. Alison is een enthousiaste en kundige vertegenwoordiger, ervaren in het werken met doven en een goede communicator met horenden. In de eerste vijf dagen hebben Matthijs en ik met 50 mensen gesproken, voornamelijk doven, in 5 kerken of kleine groepen,

waaronder de Deaf Christian Fellowship geleid door Bob en Gabi, Alison's Hand in Hand kerk en Bob en Gabi's kerk in Leicester.

Velen meldden zich aan als gebed/financiële/servicepartners. Een aantal van deze afspraken hield in dat ik Matthijs door de Midlands moest rijden en een aantal rotondes verkeerd moest nemen, maar dat is een ander verhaal. Matthijs vertrok op zondagavond om de Fatherheart conferentie in het Midden-Oosten te leiden, waardoor ik alleen achterbleef om te spreken, te tekenen en de rotondes af te handelen.

In de dagen daarna heb ik nog 30 dove mensen gesproken in 4 kerken of kleine groepen in de omgeving van Londen, waaronder de prachtige gemeente van John Delve. Mijn laatste dagen bracht ik door in Belfast, Noord-Ierland. Met tolken die uitstekend werk leverden met een Australisch accent, sprak ik 70 mensen, opnieuw voornamelijk doven, uit 3 gemeenten die in twee diensten samenkwamen. Daartoe behoorden de gemeente in Belfast van de Deaf Christian Fellowship die DMI al vele jaren steunt, de Kinghan Church en de Sign Language Church. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe vriendelijk en warm deze mensen waren voor een vreemde die gebarentaal spreekt. Er werden meer partnerschappen aangegaan. Ik werd ook aangemoedigd om een aantal doven te ontmoeten met sterke banden met dovenmissies over de hele wereld. We hebben alle reden om te geloven dat DMI in het Verenigd Koninkrijk steeds sterker zal worden en op een robuuste manier zal bijdragen aan de missiedoelen van DMI.



Andrew with John Delve



Andrew, Bob & Gabi McFarland, Alison Hayes & Matthijs

Op de terugweg ben ik 6 dagen in Los Angeles geweest. Hoewel ik door en door zombië was van de tijdsveranderingen, was het een genot om zendingsvertegenwoordigers te ontmoeten van de Shepherd Church, de Garden Church (inclusief onze Amerikaanse PR- en administratiecoördinatoren) en de CBF-kerken. Elk van deze kerken steunt DMI op verschillende manieren.

(Voor degenen die geïnteresseerd zijn, deel ik graag het volledige reisverslag. Neem contact met me op als je een kopie wilt).

Andrew Miller - Coördinator Internationale Operaties

Droge juli

Het klinkt misschien vreemd om in de context van DMI de term "droge juli" te gebruiken, maar de geschiedenis leert dat van juli tot oktober onze droge maanden zijn als het gaat om binnenkomende fondsen. Fondsen die zijn gereserveerd in vruchtbaardere maanden beginnen te slinken en de druk begint toe te nemen om het budget voor al onze velden volledig te ondersteunen.

Velen van jullie hebben vorige maand een e-mail van Andrew ontvangen met een oproep om ons te steunen zodat we het budget voor juli kunnen dekken. We zijn zo dankbaar voor iedereen die heeft gereageerd en gul heeft gegeven, waardoor we 100% van het toegewezen budget naar de velden konden sturen (precies op de deadline!). We dienen een God die belooft in al onze behoeften te voorzien en een God die zijn beloften nakomt.

Ons algemene fonds, hoewel niet glamoureuus, is de hartslag van onze financiën. Het voorziet in de salarissen van de leraren en pastors op onze scholen en kerken, huur, apparatuur, onderhoud en projectontwikkeling. Het ondersteunt ook de administratie en salarissen van onze medewerkers in ondersteunende landen.

Jouw steun is essentieel. We willen graag iedereen bedanken die zo gul heeft gegeven voor het werk van DMI. Als u dat nog niet doet, vragen we u te overwegen om regelmatig een donatie te doen aan ons algemene fonds, zodat we het evangelie, onderwijs en kleine zakelijke mogelijkheden aan doven kunnen blijven brengen.

Donaties kunnen worden gedaan via onze website: <https://deafmin.org/donate/> of details voor bankoverschrijvingen staan op de achterkant van deze nieuwsbrief. Gebruik alstublieft de referentie "GF".

Susi Tjhai, coördinator financiën



Legaten

Een legaat is een prachtige en zinvolle manier om een blijvende nalatenschap voor Christus in de wereld achter te laten. Nadat u in uw testament eerst aan uw familie heeft gedacht, kunt u overwegen om een legaat aan DMI na te laten. Neem hiervoor contact op met uw juridisch adviseur die u kan helpen bij het toevoegen van uw legaat. In deze nieuwsbrief is een legaatflyer opgenomen.

Lofprijzing en gebed

Gebed is zo'n belangrijk onderdeel van deze bediening en we willen jullie vragen om samen met ons te bidden voor het werk waar DMI bij betrokken is. We kunnen misschien niet veel doen in onze eigen kracht, maar met God is niets onmogelijk!

Wekelijkse gebedspunten zijn te vinden op onze website of meld je aan als en ontvang ze direct in je email.

<https://deafmin.org/prayer/>



Andrew Miller
Internationale operaties
Coördinator



Matthijs Terpstra
Internationaal
Ontwikkelingscoördinator



Susi Tjhai
Coördinator Financiën



Amy Jack
Communicatie
Coördinator



Kay van Namen
Sponsoring &
Administratie
Coördinator



Neville & Lill Muir
DMI Oprichters



www.deafmin.org
DMI Noorwegen
www.dminorge.no



www.deafministriesinternational.com

Wil je doneren?

Als je een donatie wil maken, het rekeningnummer is: NL41 INGB 0004 8580 12 t.n.v. Kadosh (Zoetermeer). Voeg een bericht toe dat de donatie voor DMI is bedoeld.

Paypal faciliteit (beveiligd) op de website
www.deafmin.org/donate



Noorwegen onderzoeken:

Deaf Ministries International
Matthijs Terpstra

SMS: +47 41215782

e-mail: dminderland@gmail.com.

Stuur een mail of SMS als je meer informatie over ons werk wilt krijgen.