

# Deaf Ministries International

Issue 49 | October 2023

DANMARK EDITION

At tage evangeliet  
til sig

## En evangelist rejser sig En kirke bliver født RWANDA

En ung døv mand ved navn Fulgence Uwimana sluttede sig til DAR-teamet (Deaf Action Rwanda) på den internationale konference i Kenya. Da han vendte tilbage til Rwanda, tog Fulgence, inspireret af det, han havde set og oplevet, til sit hjem i den østlige provins af Rwanda og besøgte personligt døves hjem og inviterede dem til at samles om søndagen hos en døv ven, så han kunne dele Guds ord med dem.

De kom. Mere end 10 døve samledes, og han delte de gode nyheder om Jesus med dem. Den næste uge kom de tilbage. Fulgence rapporterede denne gode nyhed til DAR og bad om hjælp til at finde et sted, hvor han kunne dele Guds ord med døvesamfundet hver søndag.

DAR's ledelse skrev til præsten på ADEPR Ngararama School, som venligt indvilligede i at låne et klasseværelse, hvor de døve kunne mødes. Og så startede ICDR (Immanuel Church of the Deaf Rwanda).



## Glædelig jul og Godt Nytår

FRA ALLE MEDARBEJDERE, BESTYRELSER, MEDLEMMER OG FRIVILLIGE I DMI OVER HELE VERDEN VIL VI GERNE ØNSKE JER EN VELSIGNET JUL OG ET GODT NYTÅR!



Lovpris Herren, forkynd hans navn, gør kendt blandt nationerne, hvad han har gjort, han har gjort. Salme 105:1

[www.deafmin.org](http://www.deafmin.org)







**Fulgence med gruppe.** kirke i den østlige provins blev født. 70% af de døve deltagere kender ikke til tegnsprog, så Fulgence arbejder hårdt på at rette op

på det. Hver søndag fra kl. 9.00 underviser han døve, der aldrig har lært tegnsprog, fra kl. 10.00 holder de gudstjeneste, og fra kl. 12.00 til 13.30 underviser Fulgence i programmet Symbolic Universal Notation (SUN), som er designet til at bringe skriften til døve analfabeter.

Direktør Patrick glæder sig: "Fulgence gør en vidunderlig ting

ved at etablere en ICDR-afdeling i den østlige provins i Rwanda!" Vi har forsikret Patrick om, at vi glæder os med ham og beder for Fulgence og de døve, der mødes i kirken. Gud er god. I sidste uge begyndte den nye kirke at omsætte deres tro i praksis. En lokal døv mand og en hørende kvinde har netop fået deres første barn. Kirkens medlemmer besøgte dem med gaver som ris, frugt og så videre. Parret var så lykkelige, og kirken var velsignet over at kunne dele Guds kærlighed på denne måde.



**Gaver til de nybagte forældre**

## MYANMAR Overraskende dåb



Direktør Pa-lian og Ps. Naing Naing Kyow var glade for at have mulighed for at foretage hjemmebesøg i Yangon i sidste måned. Da de kom hjem til et par, som kun havde besøgt kirken nogle få gange, spurgte

manden (døv) straks, hvornår han og hans kone (hørehæmmet) kunne blive døbt. Pa-lian vidste, at de kom fra en buddhistisk baggrund, og spurgte, om de virkelig var klar til at blive døbt. Det forsikrede de ham om, at de var, og de bekendte deres tro på

Jesus over for ham. Så Pa-lian og Ps. Kyow døbte dem. Efter dåben sagde konen, at hendes krop virkede "meget let", og hun var "fuld af glæde i [sit] hjerte".

En anden døv burmesisk kvinde tog også imod Kristus, men afholder sig fra at blive døbt, fordi hun er bange for, hvordan hendes mor vil reagere. Hendes navn er Yee Yee Win (hvilket lyder som det, englenerne måske råbte, da hun bekendte sin tro!) Vær med til at bede for hende og takke for troen hos det par, der blev døbt.



## UGANDA At genvinde visionen

Uganda er et af vores ældste og største felter. Det er også et af vores mest komplekse. Missionen startede med et brag for over 30 år siden, da Neville udnævnte David Bulime til direktør. David var en guddommelig udnævnelse, og DAU (Deaf Action Uganda) blomstrede under hans salvelse, nåede mange døve for Kristus og plantede over et dusin kirker. Men i 2010 døde David pludseligt, 45 år gammel, og DAU gik lidt i stå. Splittelse og usikkerhed fik den vision, som Neville og David havde for Uganda, til at blegne.



Sidste år, efter en til tider turbulent proces, blev Tonny Eyoku udnævnt til ny administrerende direktør for DAU. Han har med visdom og beslutsomhed taget de mange udfordringer op, som han har arvet. Langsomt, men sikkert, fører Tonny DAU-teamet tilbage på sporet - og genvinder den vision, som Neville og David havde for Ugandas døve - og vores seneste kvartalsrapport afspejler dette, til tider på strålende vis. En stigning i antallet af evangelister har betydet, at DAU's område er blevet udvidet til nye regioner i Uganda. Det har resulteret i, at 8 døve i Bugiri-distriktet har taget imod Kristus og er blevet døbt. Det har ført til en stigning i antallet af kirker og fællesskaber i Kisoro, Mbarara, Mayuge, Soroti og Kumi. Vi har set

nye partnerskaber med Wycliffe Associates og introduktionen af DOT-bibeloversættelsesprogrammet.

DAU-medlemmer deltog også i den nationale ungdomslejre for døve,



som blev afholdt under navnet "Rebuilding the wall" (baseret på Nehemiah 2:5 - et aktuelt tema for DAU). Lejren tiltrak 121 deltagere fra forskellige regioner i Uganda og andre lande. To unge døve kom til Kristus og blev døbt på lejren. Der blev afholdt adskillige aktiviteter og bæredygtighedstræningsprogrammer, herunder fremstilling af flydende sæbe, bæredygtigt landbrug, fremstilling af halskæder og armbånd og madlavning. Bibelstudier, tilbedelse og lovsang, lege og lejrball blev nydt på lejren. DAU-medlemmerne var taknemmelige for muligheden for at deltage.

Tonny har stadig meget arbejde foran sig. DAU skal blive mere selv bærende gennem IGA'er, bibelskolen skal have et nyt fokus, og låneprogrammet skal styrkes. Men Tonny og hans team er fast besluttet på at tage disse udfordringer op og samtidig arbejde på at styrke deres centrale missionsmål.



## NMCS' afgangseksamen



Under en blå himmel afholdt Neville Muir Comprehensive School i Lira deres 6. dimissionsceremoni i sidste måned. Dimissionerne er altid farverige og livlige begivenheder, og i år var det ikke anderledes - bortset fra at det var endnu mere farverigt og livligt! 50 elever dimitterede, langt flere end noget tidligere år, og skolen oplevede også det største fremmøde fra forældre og lokalsamfund, de nogensinde har oplevet. Traditionelle grupper og elevgrupper sørgede for underholdning. En vidunderlig dag for alle.



## Emmanuel døbt



Sidste år bragte vi på forsiden af vores nyhedsbrev i januar den gode nyhed, at Emmanuel, den unge døve zambiske mand, som uretmæssigt var blevet fængslet, efter 10 års fængsling var blevet benådet og løsladt. For at hjælpe ham med at genopbygge sit liv indskrev vi ham på vores bibelskole i Uganda. Det var en udfordring for ham, fordi han havde fået så lidt uddannelse. Det tog ham noget tid at lære tegnsprog og at tilpasse sig et akademisk miljø. Nu klarer han sig godt.

Det bedste af det hele er, at Emmanuel i sidste måned besluttede sig for at blive døbt. Bibelskolens rektor Paul siger: "Vi ærer Gud. Emmanuel har påbegyndt sin frelsesrejse. Han elsker Gud og udviser ydmyghed." Vi glæder os over denne nyhed.

## Blogbog kommer snart!

Tre år undervejs!  
50 ekstraordinære interviews!  
170 sider med smukke farveportrætter og vidnesbyrd!

Denne smukke coffee table-bog er en samling af 50 vidnesbyrd fra de områder, hvor DMI arbejder. Det er fantastiske vidnesbyrd. Men i DMI er de almindelige. De fortæller om liv, der er blevet radikalt forvandlet, nogle gange på mirakuløs vis, fra mørke og fortvivlelse til lys og håb. De vidner om den dedikation og udholdenhed og udholdenhed hos DMI's medarbejdere, og de vidner om en Gud, der hører, bekymrer sig og redder de døve.





## D.R. CONGO

### Lys i mørket

DR Congo er fortsat et af de farligste og mest udfordrende områder for os at arbejde i. I sidste måned var en ung døv dreng i 2. klasse på vej hjem fra Ephphatha-skolen, da han blev skudt i hovedet og dræbt - af en soldat af alle mennesker. Det er forfærdeligt trist. Hele lokalsamfundet sørger.



I dette forfærdelige mørke skinner evangeliets lys stadig. To døve kvinder og en ung mand gav deres liv til Kristus og blev døbt i vores kirke i Goma. Vores kirke i Sake er vokset til 18 medlemmer under Ps Luanda, og mange ICDC-medlemmer deltog i en

bibelcamping, som Christian Mission for the Deaf (CMD) afholdt i Buvaku.

Mange af vores medarbejdere og kirkemedlemmer fejrede den internationale dag for døve og tegnsprog i Bunia by den 30. september under temaet "En verden, hvor døve kan tegnsprog overalt". Det var en tid med stor opmuntring for alle, der deltog.



### Skole i Beni

Beni-skolens rektor Alain fortæller glad, at de nye toiletter til gymnasiet nu er færdige. Det har været et presserende behov, siden skolen blev bygget, og alle ansatte og elever har udtrykt deres letelse og taknemmelighed over de nye toiletter!

Byggearbejdet begyndte den 11. oktober og varede i en måned.

Regn forårsagede forsinkelser. Alain siger, at det regnede næsten hver dag under byggeprocessen! Der var også udfordringer med de svingende priser på materialer, men det blev færdigt til sidst. 11 håndværkere arbejdede på projektet, og 6 af dem var døve.

### Skole i Minova

DMI begyndte at støtte skolen i Beni i 2014 og tilføjede i 2022 en gymnasieskole. Den har nu 60 elever indskrevet, hvoraf mange startede som teenagere og aldrig havde gået i skole før. Efter alt at dømme udvikler skolen sig rigtig godt.

For nylig er vi begyndt at støtte en skole i Minova, 12 timers kørsel syd for Beni og lige på den anden side af Kivu-søen fra Rwanda.



Skolen blev startet af Temo Mwindi, en døv mand med et hjerte for døveuddannelse. Han bad os om at støtte skolen for to år siden, men det kunne vi ikke. Han startede alligevel skolen med intet

andet end et stykke jord, som han havde fået af den lokale regering. I dag blomstrer skolen i Minova med støtte fra DMI og andre organisationer. Den har i øjeblikket 64 elever, hvoraf 30 bor på skolen un-



Skolen lejer en lille gård, hvor der dyrkes kartofler, bønner og majs, og det er mere end noget andet det, der forsørger skolens befolkning.

DAC's (Deaf Ac-

tion Congo) direktør Papy besøgte for nylig skolen. Lærerne fortalte ham om deres taknemmelighed over de 150 USD, som DMI giver hver måned, og som de seks lærere deler. Temo arbejder gratis på skolen, fordi han modtager et evangelistillæg. Personalet jonglerer med en ægte taknemmelighed for den støtte, de modtager, og et reelt behov for forbedring af de meget rudimentære faciliteter, de har. Der er ingen steder at opbevare produkterne fra gården, der er ingen toiletter, ingen borde og stole. Eleverne spiser deres måltider siddende på gulvet.

Men der er også gode nyheder. Den 28. november giftede Temo sig med sin kæreste, Christelle, som er elev på vores bibelskole i Uganda.



der de mest trange kår. Faciliteterne på skolen er ekstremt basale, og de 7 ansatte arbejder med meget begrænsede materialer. Men eleverne værdsætter muligheden for at få en uddannelse. Det er deres livline til et meningsfuldt liv og en fast tro.



## Egypten

### Opsøgende arbejde i Mellemøsten

Gennem vores partnerskab med Sahel Al Ababseh, daglig leder af Peace Dove for the Deaf, ser vi fundamentet blive lagt i Egypten og i hele Mellemøsten. På en 11-dages tur udviklede Sahel kontakter med fire kirker: en anglikansk kirke, en katolsk kirke og to uafhængige kirker. Fokus var primært på at nå døve børn ved at udvikle søndagsskoleprogrammer for dem. De første udfordringer bestod i at lære kirkerne, hvordan de bedst kunne betjene de døve, udvælge materiale, uddanne døve søndagsskolelærere og overbevise de respektive kirker om værdien af at bringe de døve fra hver kirke ind i et lærende kristent fællesskab. Kirker kan være lidt nervøse for den slags!

En af de opmuntrende ting var, hvordan hver af kirkerne åbnede sig



for Sahels ledelse med hensyn til arbejdet med døve. Dag 8 og 9 i Sahels rejsedagbog indfanger denne åbenhed godt:

*Dag 8*

*Om morgenen besøgte jeg nogle venner, og efter frokost tog jeg hen til den anglikanske kirke for at møde teamet og lære dem, hvordan man laver historien med scenen for de døve børn, og de var virkelig fantastiske, og jeg følte, at de ønskede at gøre dette job fra deres hjerter.*

*Dag 9*

*Om morgenen besøgte jeg Prince Church for at møde de døve, og kl. 14 tog jeg hen til den katolske kirke, hvor de havde et bibelstudie, og de bad mig om at dele en historie med dem, så jeg delte Lukas 5:1-26. Om aftenen mødte jeg mange døve, der snakkede og slappede af.*

De døve i Egypten og Mellemøsten er en meget unået folkegruppe. Med bøn og ressourcer kan vi nå vores mission om at bringe evangeliet om Jesus til de døve i hele regionen. Vi er taknemmelige for Sahels erfaring, passion og venskab i denne bestræbelse.

## Tøjfabrik

*“Drømmen blev til virkelighed, og de døve er henrykte og glade.”*

Sådan indleder Joseph, vores koordinator i Egypten, sin første rapport om den nye tøjfabrik i Cairo.



Den første trænedede gruppe begyndte deres arbejde på tøjfabrikken i slutningen af november. De producerede en kollektion af sengeklæder, som der i øjeblikket er stor efterspørgsel efter på markedet. Andre døve grupper er i gang med træningen og vil slutte sig til deres kolleger i de kommende uger. Hver gruppe vil blive uddannet til at fremstille en bestemt slags tøj eller tekstil. Det vil give dem en bred vifte af produkter og varer at sælge. De har fået en god start, og døve er fulde af vitalitet og begejstring over dette projekt.



Joseph sender en dybfølt tak fra de døve til alle, der så generøst har hjulpet og reageret på deres beskæftigelsesbehov.

## KENYA

### Kenya Kirke

Kenya er et af vores ældste og mest livskraftige områder med 34 døvekirker, der mødes over hele landet. Under trofast opsyn af direktør Joseph Mulongo, som også er medlem af den internationale bestyrelse, betjener vores kenyanske kirker 2500 døve hver uge. Med 3 døve præster og 18 døve evangelister er DAK/DMI den største trosbaserede organisation for døve i Kenya. Det er i sandhed en juvel i DMI-familien.

Alligevel er det forbløffende, at DAK (Deaf Action Kenya) ikke har sin egen kirkebygning. De har fået en bevilling til at bygge en kirke,

men ingen grund at bygge den på! Købet af jord til at opføre kirkebygningen vil være en af vores prioriteter for 2024. Hold øje med dette sted.





DAK's nyeste kirke i Voi er vokset godt, og medlemmerne har trofast deltaget i gudstjenesterne i et økonomisk klima, der tvinger mange til at blive væk på grund af transportomkostninger. En af de måder, DAK har løst dette problem på, er ved at streame gudstjenester online fra kirken i Nairobi. Streaming tiltrækker omkring 300 døve hver uge, som ellers ikke ville have mulighed for at komme i kirke.

I august blev hele det månedlige budget for DAK desværre stjålet. Josephat havde hævet pengene i banken og efterladt dem skjult i sin bil, mens han spiste på en restaurant. Ifølge politiet ville tyvene have fulgt efter Josephat fra banken, sandsynligvis efter et tip fra bankpersonalet, og brudt ind i hans bil, når han var ude af syne. DAK's bestyrelse har besluttet,



at halvdelen skal eftergives, og af resten skal Josephat betale 80 %, formanden 10 % og kassereren 10 % i rater.

## BURUNDI

### Dyrkning af majs

For et år siden begyndte vi vores selv bærende landbrugsprojekt (SSF) i Burundi. Den seneste høst i oktober var god med 540 AUD i solgte sojaprodukter og en lovende majshøst på vej. De 5 mindre marker, vi oprindeligt lejede, er blevet udskiftet med en større enkelt mark, som giver meget bedre effektivitet. Eugene, vores cheflandmand, arbejder hårdt på at holde markerne sikre og produktive, så vi kan nå vores SSF-mål om at opfylde et behov i lokalsamfundet, ansætte døve, uddanne døve og skabe en indkomst til lokalsamfundet.



## FILIPPINERNE - Ryan starter på seminarium

Ryan Meñoza, en studerende, der blev vejledt af P. Albert og Kim på deres pensionat i Bacolod, blev indskrevet på Deaf Evangelistic Alliance Foundation School i Laguna den 28. juli. Takket være et generøst sponsorat fra et par i Australien er Ryan nu 1. års studerende på College, hvor han læser en bachelor i elementær uddannelse og pastoraltræning. Vi ønsker Ryan al mulig succes med sine studier!



MENINGSFULDE GAVER, DER FORANDRER LIV



[www.deafmin.org](http://www.deafmin.org)



# Nieuws uit ondersteunende landen

## Internationalt bestyrelsesmøde —

DMI's internationale bestyrelse mødtes online den 23. november til sit andet møde i år. Bestyrelsen træffer beslutninger, der har stor indflydelse på vores døve medarbejdere, studerende og kirkemedlemmer i felten, og er med til at sikre, at DMI når sine missionsmål på den mest effektive og gennemsigtige måde. Vi er velsignede over at have et så engageret team af kloge og erfarne kristne mænd og kvinder i bestyrelsen.

Den nuværende bestyrelse består af 9 medlemmer, der repræsenterer Norge, Australien, Asien og Afrika. Møderne starter og slutter med bøn. På mødet i november hørte vi rapporter fra Gunnar (international rådgiver), Matthijs (international udviklingskoordinator), Andrew (international driftskoordinator) og Josephat, som rapporterede om den internationale konference i august. Andre punkter, der blev diskuteret og flyttet, inkluderer spørgsmål om udviklingen af den afrikanske bibelskole i Rwanda, det nye navn til DMI, felter, der kæmper, og hvordan man styrker dem, og budgettet for 2024.

## INTERNATIONALE BESTYRELSESMEDLEMMER

Gunnar Dehli (h), Norge

Heo In Yeong (D), Sydkorea

Steve McAllister (h), formand, Australien

Andrew Miller (h), sekretær, Australien

Josephat Mulongo (D), Kenya

Pablo Sbertoli (h), Norge

Matthijs Terpstra (D), Norge

David van Namen (D), Australien

Heidi Woll (h), Norge

## 2023 Projekter Velsignelser & 2024 Ønskeliste

Vi takker Gud for de særlige projekter, vi har været i stand til at gennemføre i år, og udtrykker vores taknemmelighed over for vores mange gavmilde støtter:

Ud over disse særlige projekter kunne vi for tredje år i træk sende 100 % af vores budget til felten hver måned i år. Vi priser Gud for disse vidunderlige forsyninger. Tusind tak til jer alle for at hjælpe os med at gøre dette.

Og her er ønskelisten for næste år. Så mange behov! Så mange liv at løfte!

### 2023-projektet

- ✓ Kenya Købt jord til køkkenhave
- ✓ Burundi snedkeri genopbygget
- ✓ Katastrofehjælp i Malawi
- ✓ Congo krigshjælp
- ✓ Fødevarerhjælp i Uganda
- ✓ Ny skolehave i Minova
- ✓ 15 tablets og projektorer uddelt
- ✓ 10 motorcykler givet
- ✓ Bambanze's rismølle finansieret
- ✓ International konference afholdt
- ✓ Nye kirker plantet
- ✓ Nye beskæftigelsesprojekter er startet

### Ønskeliste til 2024-projekter

- Afrikansk bibelskole, Rwanda USD260.000.
- Kirkebygning i Nairobi 18.000 USD.
- Motorcykler 10.000 USD.
- Papy's universitetsstudie USD480.
- Judiths universitetsstudie 2000 USD.
- Burundi kirke og træningscenter 120.000 USD.
- IICS (Kenya), Toilet og maling af skolen. USD2700.
- Beni Skole, 3-hjulet motorcykel. USD 3000.
- Skole og sovesal i Minova (DRC) USD 60.000.

Vær med til at bede og give for at hjælpe os med at udvikle disse projekter.





## HAR BRUG FOR INDKVARTERING TIL BESØGENDE TIL MELBOURNE

*Vi har brug for nogen, der kan tilbyde et værelse i deres hjem til besøgende, der kommer til Melbourne i forbindelse med kommende arrangementer. Det ville være en ekstra bonus, hvis huset havde nem adgang til offentlig transport. Et par fra Vestaustralien, som begge er fantastiske repræsentanter for DMI, vil gerne deltage i generalforsamlingen i juni næste år og har brug for et sted at bo.*

*Hvis det er dig, så kontakt venligst kontoret på [info@deafmin.org](mailto:info@deafmin.org), så kontakter vi dig!  
Tak for hjælpen!*

### Lovprisning og bøn

*Bøn er så vigtig en del af dette arbejde, og vi vil gerne bede dig om at bede sammen med os for det arbejde, som DMI er involveret i. Vi kan måske ikke gøre meget ved egen kraft, men med Gud er intet umuligt!!!*

#### Egypten

Tak for vores nye tøjfabrik i Egypten og for de første producerede varer.

#### D.R. Congo

Bed for familien til Mumbere, en dreng i 2. klasse, som blev skudt og dræbt på vej hjem fra skole i sidste uge. Bed for hans familie og alle skolens medlemmer, mens de sørger.

#### Bibelskoler

Fortsæt med at bede for udviklingen af vores bibelskoler i Rwanda (sikring af jord) og i Asien (fastlæggelse af placering og opbygning).

#### Dåb

Tak for de mange dåb, der finder sted på vores marker. Vi beder om, at de, der er blevet døbt, vil fortsætte med at vokse i deres tro og dele den glæde og nåde, som de har fundet i vores Herre Jesus Kristus.

Du kan finde ugentlige bønnepunkter på vores hjemmeside eller tilmelde dig som bønnepartner og modtage dem direkte til din e-mail.

<https://deafmin.org/prayer/>



Andrew Miller  
Internationale  
Operationer Koordinator



Matthijs Terpstra  
International  
Koordinator for udvikling



Susi Tjhai  
Koordinator for finanser



Amy Jack  
Kommunikation  
Koordinator



Kay van Namen  
Sponsorering og  
Administration  
Koordinator



Neville (OAM) & Lill Muir  
DMI Stiftere



[www.deafmin.org](http://www.deafmin.org)



[www.deafministriesinternational.com](http://www.deafministriesinternational.com)

### DMI Evangelistisk Donationer:

#### Kontakt:

e-mail: [jan@doves-frikirke.dk](mailto:jan@doves-frikirke.dk)

#### Hjemmeside:

[www.deafmin.org/donate](http://www.deafmin.org/donate)

Paypal-facilitet (sikker) på  
webstedet

#### Forespørgsler til Danmark:

Deaf Ministries International  
C/- Jan Tausen Zachariassen  
Bjornovaenget 3  
6000 Kolding  
Denmark

e-mail: [jan@doves-frikirke.dk](mailto:jan@doves-frikirke.dk)

#### Det australske kontor



Deaf Ministries International  
P.O.Box 395  
Beaconsfield, Victoria 3807  
Australia  
Ph: +61 3 5940 5431  
SMS/WhatsApp  
+610 487 209 881  
e-mail: [info@deafmin.org](mailto:info@deafmin.org)