

Deaf Ministries International

Issue 50 | February 2024

DENMARK Edition

*At tage evangeliet
til sig*



Korttidsmissioner ændrer liv

Et team fra Berwick Church of Christ, ledet af Chris Hennequin, besøgte vores Bicol Deaf Action-skole (tidligere Fishermen of Christ Learning Center) i Ligao i januar. I to uger arbejdede 15 mænd og kvinder på at udskifte taget på 7. klasses klasseværelse - den eneste tilbageværende bygning på skolen med stråtag - med galvaniseret jern.

Teamet har dog gjort mere end fysisk arbejde. De har ydet et væsentligt bidrag til elevernes læringsmuligheder ved at forsyne skolen med 20 bærbare computere, iPads og en projektor. De udskiftede 100 stole (som virkelig trængte til at blive udskiftet!) med nye og købte 100 nye kyllinger til farmen med foder nok til dem alle.

De har også brugt tid på at opbygge relationer til personalet og eleverne - værdifulde venskaber, der vil vare hele livet. Sikke en vidunderlig tjeneste for og med vores døve venner i Ligao. En stor tak til missionsteamets medlemmer og alle dem i Berwick Church of Christ, som har støttet dem og Bicol Deaf Action!

Det vidunderlige og lidt mystiske ved alt dette er selvfølgelig, at missionsteamets arbejde ikke kun vil ændre livet for dem på skolen, det vil også ændre deres eget liv i dybden.

Flere missionsture er på vej. Kontakt Kay på kay.vannamen@deafmin.org, hvis du er interesseret i at komme med på en.

Før og efter:



Lovpris Herren, forkynd hans navn, gør kendt blandt nationerne, hvad han har gjort, han har gjort. Salme 105:1

www.deafmin.org



DAVAO - Kirker

Lukningen af skolen i Davao sidste år bragte døvekirken i Davao i uorden. Vi er glade for at kunne meddele, at ICDP-kirken i Davao er flyttet og har fundet et permanent (lejet) hjem, hvor de troende nu mødes, og hvor pastor Glenn og hans familie nu bor. Årets første gudstjeneste havde 25 medlemmer. De nye lokaler er store nok til at rumme 50 mennesker.

Kirken var ikke i stand til at flytte møbler og udstyr fra det gamle sted, så gudstjenesterne begyndte ufortrødent i et sparsomt miljø med menighedsmedlemmer siddende på gulvet! Støttemedlemmer i Norge kom dog hurtigt til undsætning og skaffede borde, stole og et tv, så gudstjenesterne kunne fungere godt. Kirkens medlemmer er så taknemmelige for deres nye lokaler og møbler og ser meget frem til gudstjenesterne hver uge.



En anden kirke for døve i Davao-området mødes i Tagum, cirka en times kørsel nord for Davao by. Den ledes af Carl Reyes og har 9 medlemmer, der mødes der hver uge.

KENYA - En skole, der udmærker sig

Vores skole i Kenya har været integreret i 2 år nu og udmærker sig på alle områder. Der er sket en betydelig forbedring i de akademiske præstationer blandt døve og hørende elever. Mange hørende elever er blevet dygtige til tegnsprog og er i stand til at hjælpe deres døve venner i klassen og deres døve søskende derhjemme. På trods af de økonomiske vanskeligheder, som hele landet



gennemlever, er skolen fortsat med at opfylde sit kernemandat ved at hjælpe de døve og mindre heldige børn i lokalsamfundet. Resultatet er hjertevarmende. Samfundet har omfavnet skolen som aldrig før. Siden vi startede dette program, er skolen vokset til at blive en af de mest elskede og værdsatte institutioner i lokalsamfundet. Vores døve elever sætter stor pris på integrationen, da de fortsætter med at knytte venskaber og skabe bånd mellem deres jævnaldrende.

Den nye gård klarer sig ekstremt godt. I den første plantesæson lykkedes det os at høste 10 sække majs, hvilket gjorde det muligt for os at spare omkring KSH36.000 (US230) i madudgifter. Jorden er indhegnet for at forhindre naboernes dyr i at æde vores afgrøder, herunder majs og bønner, som allerede er plantet til den kommende sæson. Eleverne gik for nylig i gang med at luge ukrudt på markerne og ser frem til en god høst.

Vores fjerkræprojekt på skolen er i god fremdrift. Vi har modtaget



200 æglæggere og 100 slagtekyllinger, og de er allerede begyndt at vokse sig flotte og fede.

Vores skoledirektør Wesley bemærker: "Integrationsprogrammet har budt på nogle udfordringer. Vi var nødt til at ansætte flere lærere, ændre vores skoleregistrering til en integreret skole og indføre en ny integreret læseplan. Vi har også været nødt til at gennemføre genopfriskningskurser for lærerne for at klæde dem på til den nye udvikling i et integreret program. Leveomkostningerne er fordoblet i løbet af de sidste 18 måneder. Livet er bare for dyrt med hyppige brændstofstigninger. Men vi klager ikke. Vi takker Gud for alt.

Vores skole - Immanuel Integrated Christian School - er blevet anerkendt som den bedste modelskole til at tilbyde et integreret program; en skole, der giver tilbage til samfundet ved at tilbyde kvalitetsuddannelse, der er til at betale for døve og sårbare.



Nye whiteboards til klasseværelserne takket være en gavmild sponsor

EGYPTEN

Opdatering af tøjfabrikken



Den nye tøjfabrik i Egypten fortsætter med at uddanne unge døve i tekstilproduktion, skabe beskæftigelse og producere kvalitetsprodukter til salg. Den første gruppe startede i november og specialiserede sig i lagner og producerede 2.000 lagner! Den anden gruppe har produceret kvalitetshåndklæder, som de pakker som luksusgaver. De er i øjeblikket til salg i butikker og på markeder. Vi ser frem til salgsrapporterne i næste kvartal. Den tredje gruppe

starter deres træning den 1. februar. I skrivende stund er de stadig i gang med at vurdere markedet for at beslutte, hvilke produkter den tredje gruppe skal specialisere sig i. Vores samarbejdspartner Sahel fra Peace Dove er tilbage i Cairo for at føre tilsyn med projektet og rapporterer, at alt går som planlagt. Det er spændende at se dette projekt starte så godt og gøre en så håndgribelig forskel i de døves liv i Egypten.



RWANDA

Kærlighed i aktion

I slutningen af sidste år ødelagde kraftig regn i Rwanda hjemmet for en ældre døv mand og hans datter, som også er døv. I en hjertevarm respons besøgte nogle medlemmer af ICDR-Musanze-kirken (Rwanda), ledet af Florentine, en af vores evangelister, dem, bagte mursten og hjalp med at genopbygge deres hjem. Parret var meget taknemmelige, men da det er mere velsignet at give end at modtage, er vi ikke sikre på, hvem der havde mest gavn af det!



Florence (i midten) med en ældre døv mand og hans datter.

Blogbog kommer snart!

Tre år undervejs!
50 ekstraordinære interviews!
170 sider med smukke farveportrætter og vidnesbyrd!

Denne smukke coffee table-bog er en samling af 50 vidnesbyrd fra de områder, hvor DMI arbejder. Det er fantastiske vidnesbyrd. Men i DMI er de almindelige. De fortæller om liv, der er blevet radikalt forvandlet, nogle gange på mirakuløs vis, fra mørke og fortvivlelse til lys og håb. De vidner om den dedikation og udholdenhed og udholdenhed hos DMI's medarbejdere, og de vidner om en Gud, der hører, bekymrer sig og redder de døve.



Tanzania

Gud er i bevægelse



Vores kirker og menigheder i Tanzania fortsætter med at vokse. Vi

har nu 27 kirker og fællesskaber i Tanzania, som betjener i alt over 1.300 døve! Der var stor glæde i vores forsamlinger i Mbeya og Ubaruku, da 9 døve blev døbt i de sidste måneder af sidste år. Det skete efter dåbsundervisning af pastor Umoja.

Pastor Joseph Hizza, som er direktør for DMI Tanzania, arbejder også på at sikre, at kirkens medlemmer har alle muligheder for at vokse i deres tro, i deres relationer og i værdigheden af deres liv. Han har gennemført frieritræning i 10 af vores menigheder. Det har tydeligvis været effektivt, for det resulterede i, at han forestod vielsen af to døve par, mens pastorerne Umoja og Buyinza forestod en anden vielse!

Mange i disse områder har aldrig set døve bryllupper før. Det er vidunderligt at se et stigende antal døve indgå i sunde og hellige forhold, men det har også øget bevidstheden i det hørende samfund om døve og deres værdi for samfundet. Mange vidnede om sandheden i dette og sagde, at det var første gang, at de ikke bare så et døvepars bryllup, men også et bryllup, der blev foretaget af døve præster.

Joseph siger: "Forkyndelsen af evangeliet i døvekirkerne har fået

Helligånden til at bevæge sig og bringe "kærlighed, glæde, fred, langmodighed, mildhed, godhed [og] tro" (Galaterne 5:22) til medlemmerne. Det så vi i Ubaruku. I denne menighed var vi vidner til den harmoni, som Kristi kærlighed skabte, da nogle medlemmer, som længe havde været uenige, var i stand til at mødes og forny deres venskaber og forene kirken i processen. Det havde man tidligere anset for umuligt."



Kirkens ledere i Mbeya-regionen har også arbejdet på at forbedre levevilkårene. De har udviklet en risfarm og har netop fået leveret 10 sække frø og 40 sække gødning til farmen. Udviklingen af gården omfatter opførelsen af et hus, hvor arbejderne kan bo, og hvor udstyret kan opbevares. Tilplantningen af de 20 hektar startede i slutningen af januar. Vi glæder os til at se en rigelig høst! Evangeliet om Jesus Kristus forandrer liv. Mange døve i Tanzania har selv oplevet denne forandring under vejledning og mentorskab af erfarne evangelister. Det kan vi se gennem vidnesbyrd fra folk som Ibrahim Ndolick Guliye.



Vidnesbyrd
fra Tanzania

Ibrahim Ndolick Guliye

'Jeg er klar til at forlade islam og tjene Kristus'

Jeg kan uden tvivl se, at Kristus er god. Jeg blev meget rørt over det, der skete på SUN-workshoppen arrangeret af DAT (Deaf Action Tanzania). Jeg tror, at jeg en dag vil være en del af den kristne døvekirke, når den snart bliver plantet i Kigoma, og jeg tror endda, at jeg vil være blandt de stiftende ledere."

Jeg blev født som muslim og levede som muslim. Jeg sluttede mig til det kristne fællesskab, som DAT skabte i midten af september 2023, en uge før SUN-træningsprogrammet startede i regionen. Mere end 10 døve muslimer sluttede sig også til dette fællesskab. Min far døde, da jeg var seks år, og min mor stak af. Det efterlod mig og min lillebror i stor fattigdom og modgang. Vi endte med at blive opfostret af vores bedstemor, som var kristen. De andre medlemmer af vores muslimske klan afviste os på grund af dette.

Jeg blev døvt, da jeg var barn, og derfor afsluttede jeg min grundskoleuddannelse på Uvinza Special Primary School, hvor jeg fik hjælp af skoleinspektøren, der behandlede mig som sit eget barn. Det gjorde han efter at have opdaget, at jeg ikke bare var et begavet barn, men at jeg også kom fra en meget fattig baggrund og var blevet forsømt af min familie.

Det var også rektor, der sørgede for, at jeg kom i gymnasiet, hjulpet af andre gode samaritanere (alle

kristne), der dukkede op og hjalp mig, indtil jeg nåede fjerde klasse i midten af 2010'erne. Siden min fødsel er jeg altid blevet hjulpet af kristne, startende med min bedstemor, mine folkeskole- og gymnasielærere, min onkel og mange andre fremmede, der sympatiserede med min situation. Så det er ikke overraskende, at jeg besluttede at deltage fuldt ud i den nylige kristne samling for at lære mere om kristendommen. På trods af den omsorg, jeg var blevet vist, og de muligheder, jeg havde nydt godt af, var jeg ikke en lykkelig mand, fordi jeg følte mig fanget mellem to religioner. Selvom jeg foretrak kristendommen frem for islam på grund af mine erfaringer, var min viden om kristendommen ikke tilfredsstillende til at træffe en beslutning. Før DAT/SUN-træningen havde jeg mange spørgsmål, som jeg aldrig havde fået svar på.

Så tilbuddet om at deltage i disciplintræningen og workshoppen ændrede mit liv. Jeg var i stand til at lære om skabelsen, Jesus, menneskets frelse og den slags ting. Jeg kom til tro. Workshoppen markerede begyndelsen på min fulde omvendelse til kristendommen, en beslutning, som min onkel og bedstemor støttede helhjertet.

Nu underviser jeg de døve børn på min skole i de gode nyheder, jeg har lært. Jeg har besluttet at give mit liv til Kristus og at arbejde på at forstå min nye tro bedre. Når kirken bliver etableret i denne region, tror jeg, at jeg vil være en af de første troende, der bliver døbt.

Jeg vil gerne bede om jeres bønner for at sikre, at jeg vil fortsætte på den rette vej mod dåb og kirkeplantage.



RWANDA

Flere nye troende

Da Senior African Advisor Sam Begumisa besøgte Rwanda fra Uganda, prædikede han i ICDR's Kicukiro-afdeling. Efter en opfordring til omvendelse rejste ni døve sig for at starte et nyt liv i tro på Kristus. Pastor Claire bad for dem, og kirken følger op med støtte.

Fire troende blev døbt i Rwanda i sidste kvartal, tre i ICDR Nyarugenge og en i ICDR Kicukiro. Disse dåb ophører aldrig med at være en kilde til glæde for hele kirken og på tværs af DMI-familien.



Dåbskandidat, Patrick (direktør for DAR) & (Omar DAR bestyrelsesformand)

Patrick beder

Ren glæde!

Tresors første dag i skolen!

Tresor Nsesngiyumva er den første døve elev, vi har sponsoreret i Rwanda. Han er seks år gammel og lille af sin alder. Hans verden ændrede sig, da han begyndte på Umutara Deaf School i september sidste år. Tresor er født døv og havde aldrig gået i skole, fordi hans forældre ikke havde råd, men de ønskede desperat, at han skulle være sammen med andre døve og lære tegnsprog. Så de tog ham med til Immanuel Church of the Deaf Rwanda (ICDR), hvor han nu kommer hver søndag og går omkring 3 km for at komme fra hjemmet til kirken. Kirken introducerede ham derefter til DMI, som takket være generøse støtter nu har sørget for, at Tresor kan komme i skole.

Tresor klarer sig godt i skolen og begyndte på sit andet semester i januar. I første semester fik han 76,6 % og er allerede nummer 4 i sin klasse! DAR-direktør Patrick fortæller, at da han i skoleferien i december var ude at prædike i Musanze-distriktet, hvor Tresor bor, lagde han mærke til positive ændringer i Tresors adfærd og syn på tingene. Første gang han mødte Tresor i døvekirken - før han var

begyndt i skole - var han ikke vant til at være opmærksom på prædikanten. Han plejede at larme og løbe rundt i kirken. Men nu er han i stand til at fokusere og følge prædikanten i døvekirken, og han forsøger at kommunikere ved hjælp af tegnsprog, hvilket var en udfordring for ham før.

Vi er taknemmelige for denne udvikling og ser frem til at se yderligere fremskridt i Tresors skolegang og liv.



UGANDA

Muskuløs kristendom



Vores bibelskole i Uganda producerer ikke kun dygtige evangelister og præster, men også dygtige atleter. Imbuwa Mwenda, en af vores studerende fra Zambia, blev for nylig kåret som sæsonens bedste spiller i Uganda. Han spiller for Sun City Deaf Football Club og vandt prisen som topscorer med 17 mål. For nylig vandt Sun City mesterskabet med Mwenda som stjernespiller i finalen. Vi takker Gud for at have givet Mwenda så store evner på banen og håber, at han får endnu mere succes fra prædikestolen, når han er færdig på bibelskolen.

Faderhjerter-skoler påvirker dybt

I januar rejste DMI's seniorrådgiver Gunnar Dehli til Kenya for at hjælpe med at lede Fatherheart B-skolen sammen med sin kone Ingrid og Olav og Unni Slåtten. B-skolen bygger videre på det fundament, der blev lagt i A-skolen, og fokuserer på Guds fuldkomne forældrekærlighed og forvandlingskraft. 47 personer deltog, hvoraf 22 kom fra DMI's netværk, herunder ledere og evangelister fra



Tanzania, Uganda, Rwanda, DR Congo, Burundi, Sydkorea, Kenya, Norge og Malaysia. Skolens udgifter, herunder rejseomkostninger for talerne og deltagerne fra DMI, blev dækket af norske sponsorer.



Skolen var en succes! Det er altid en udfordring at se, om en kombineret begivenhed for døve og hørende vil gavne begge grupper. Tilbagemeldingerne fra både hørende og døve deltagere og deres udtalelser ved afslutningen af skolen viste tydeligt, at det fungerede godt. Masser af vidnesbyrd fra både døve og hørende viste, at Helligånden havde bragt åbenbaringer og forandringer ind i folks liv. Uforsonlighed, skam og selvførdømmelse var blandt de ting, som nogle af dem vidnede om var væk. Glæden havde taget deres plads.

Nieuws uit ondersteunende landen

Tak for din støtte!

MENINGSFULDE GAVER, DER FORANDRER LIV



Vi vil gerne rette en hjertelig tak til alle dem, der købte en gave gennem vores meningsfulde julegavekatalog i slutningen af 2023. Der blev indsamlet over 13.000 dollars, som vil gå direkte til praktiske ting til vores døvesamfund. Disse ting har en livsforandrende effekt på dem, der modtager dem. Vi har allerede været i stand til at købe en trehjulet motorcykel og en bærbar computer til DR Congo og give fire ugandiske tømrerelever værktøj til at starte op med. Sikke en kæmpe velsignelse!

Tak for det!

Velkommen til den næste generation

Efter at Andrew talte i Drouin Baptistkirken sidste år, blev unge Eli Grant på 12 år så inspireret, at han designede en helt ny skole til døve elever! Hans skoledesign omfatter et billedkunstlokale, et musiklokale, et bibliotek samt et hønsehus og en oval. Den indeholder også en hal med det passende navn "Grant Hall", hvor eleverne kan samles. Måske vil vi en dag se denne skole blive til virkelighed! Godt gået, Eli!



Eli's plan



Hjemmesiden er opdateret

I løbet af de sidste par måneder har vi arbejdet hårdt på at opdatere vores hjemmeside. Den ser godt ud, og du vil måske blive overrasket over, hvor rig en ressource den er blevet! Hjemmesiden har fået et nyt udseende og indeholder Mr. Howards stærke støt-tevideo. Under "Vores arbejde/lande" har vi opdateret skole-, ud-dannelses- og tjenesteprojekter inden for alle områder. Vi har også gjort et stort arbejde for at opdatere Deaf Action-siden, gjort den lettere at navigere i og inkluderet Andrew Fishers anbefaling. Vidste du, at vi har en butik? Se dig omkring og køb nogle gaver der. Vi har også et online kunstgalleri med smukke collager af vores skoleelevers kunstværker. De er også til salg, og hele overskuddet går til DMI/Deaf Action. Vi har også opdateret vores "Donér"-side og gjort den lettere at navigere rundt på. Giv den også et forsøg!

Artwork for sale



Når vi besøger vores skoler, beder vi eleverne om at lave farverige kunstværker, som vi har fået lavet professionelt til collager. De kan købes på vores hjemmeside som originale værker eller plakattryk i forskellige størrelser. De er vidunderlige minder om vores elever og deres liv, og de er også gode som gaver.

<https://www.artpal.com/dmi>



DMI kunstudstilling og lancering, Melbourne

Nogle af de DMI-studerendes kunstværker vil blive vist på en kunstudstilling i Melbourne senere på året. Denne begivenhed bliver lanceringen af nye kunstværker, som i øjeblikket ikke findes i vores online galleri. Lanceringen vil være vores største fundraising-event i Melbourne i 2024, så vi vil elske at se dig der! Datoer for begyndelsen af juli kommer, men men noter det allerede nu.

GEM DATOEN

Den 9. maj:

Fundraising-middag i Sydney

I begyndelsen af juli :

Fundraiser til kunstudstilling i

Melbourne

25.-30. juli:

Ny vinfestival i Storbritannien

24. august:

Trivia-aften i Melbourne

31. august:

Sydney trivia-aften

Ønskeliste 2024

I vores sidste nyhedsbrev delte vi en liste over alle de ting, DMI gerne vil opnå i 2024. Vi er glade for at kunne fortælle, at vi takket være vores gavmilde støtter allerede har nået nogle af målene på listen! Tak for det!



Lovprisning og bøn

Bøn er så vigtig en del af dette arbejde, og vi vil gerne bede dig om at bede sammen med os for det arbejde, som DMI er involveret i. Vi kan måske ikke gøre meget ved egen kraft, men med Gud er intet umuligt!

2024

Bed om guddommelig vækst i år: vækst i integritet på vores områder, vækst i bønnepartnere, vækst i kirker, vækst i finansiering, vækst i outreach, dåb og discipelskab, vækst i samfundets bevidsthed og værdighed for døve, vækst i velstand gennem beskæftigelse, vækst i Guds riges komme gennem vores tjeneste.

Missionsrejse

Tak for medlemmerne af Berwick Church of Christ, som afsluttede deres missionstur i Ligao den 29. januar.

Kenya Skole

Tak for den seneste rigelige majshøst i vores nye skolehave i Kenya. Bed om fortsat succes med at brødføde eleverne på gården, og tak for forskellige akademiske fremskridt.

Steve og Bing

Lad os fortsætte med at bede om helbredelse for Steve McAllister i Melbourne, mens han fortsætter sin behandling, og for Bing i Filippinerne, mens hun gennemgår mere behandling.

Du kan finde ugentlige bønnepunkter på vores hjemmeside eller tilmelde dig som bønnepartner og modtage dem direkte til din e-mail.

<https://deafmin.org/prayer/>



Andrew Miller
Internationale
Operationer Koordinator



Matthijs Terpstra
International
Koordinator for udvikling



Susi Tjhai
Koordinator for finanser



Amy Jack
Kommunikation
Koordinator



Kay van Namen
Sponsorering og
Administration
Koordinator



Neville (OAM) & Lill Muir
DMI Stiftere



www.deafmin.org



www.deafministriesinternational.com



DMI Evangelistisk Donationer:

Kristent ministerium + skole-,
beskæftigelses- og hjælpepro-
jekter



e-mail:
jan@doves-frikirke.dk



Mulighed for kreditkort via det
australske kontor eller
PayPal (sikker) på hjemmes-
iden.

www.deafmin.org/donate

Forespørgsler til Danmark:

Deaf Ministries International
C/- Jan Tausen Zachariassen



Tvedvej 80A st
6000 Kolding
Denmark



e-mail:
jan@doves-frikirke.dk

Det australske kontor



Deaf Ministries International
P.O.Box 395, Beaconsfield,
Victoria, Australia, 3807



+61 3 5940 5431



(SMS/WhatsApp)
+610 487 209 881



info@deafmin.org