

Deaf Ministries International

Uitgave 53 | Augustus 2024
NEDERLAND EDITIE

*Het evangelie brengen
naar doven*

Mabuhay Filippijnen!

In juni waren de Filippijnen de place to be voor DMI leiders, voorgangers, evangelisten, leraren en afgestudeerden voor twee weken van discipelschap, planning, bemoediging en broederschap. Gunnar en Matthijs kwamen uit Noorwegen, internationaal bestuurslid In Yeong uit Zuid-Korea, DAU-directeur Tonny uit Oeganda en Andrew uit zijn huidige verblijf in de VS. Locals uit Davao, Bacolod en Ligao sloten zich bij ons aan.

Davao

Onze eerste stop was Davao, waar we enthousiast werden ontvangen door Glenn Yray en zijn vrouw Evelyn. Glenn is de voorganger van onze nieuwe kerk in Davao en leidde de dienst waarin 70 doven kwamen opdagen (sommigen op bezoek vanuit satellietkerken) om het Woord te horen en te delen in de gemeenschap. In Yeong preekte en alle leiders deelden een kort woord van bemoediging. Tonny leerde de Filippino's hoe Afrikanen echt dansen in aanbidding! De dienst werd gevolgd door een gezamenlijke lunch. Het was zo bemoedigend om 140



In Yeong preken



Gunnar, Andrew, Tonny, Matthijs, In Yeong & Pastor Glenn

Bacolod

The week-long Fatherheart A-school in Bacolod was the focus of the trip. Teaching was primarily done by Gunnar (affectionately called "the barefoot preacher") along with In Yeong, who initiated this school in the Philippines, and Matthijs. The Father Heart School not only teaches about our Father's love, but also encourages students to experience this love for themselves.

The fellowship moments after the sessions were enjoyable, if not effusive, and strengthened friendships and deepened working relationships. Albert and Kim deserve praise for their great work....

*Loof de Heer, verkondig zijn naam; maak onder de
volken bekend wat hij heeft gedaan.
Psalm 105:1*

www.deafmin.org



de organisatie van het evenement, met een speciaal applaus voor Kim en haar drie engelen die elke dag voor iedereen ontbijt, lunch en diner kookten!

De zondag na de Vaderhartschool waren alle aanwezigen aanwezig bij het 20-jarig bestaan van de Immanuel Church of the Deaf Bacolod, geleid door Albert. Matthijs en Tonny preekten, er werd genoten van een feestelijk fellowship feest en er werden duizend foto's gemaakt. We feliciteren Albert en Kim met hun 20-jarige trouwe dienst in Bacolod!



Onderwijs van Gunnar



Manila



Ondertussen was Andrew in Manilla om te spreken bij Emmanuel Church Ministries International - een nieuwe connectie - waar hij hartelijk werd ontvangen. De kerk heeft interesse getoond in samenwerking met DMI in de Filippijnen. Dit is een spannende ontwikkeling. Het zou de eerste keer zijn dat een kerk op de Filippijnen ons werk steunt. We hopen dat het de eerste van vele zal zijn en dat de Filippijnen een overgang zullen maken van een 'ondersteund land' naar een 'ondersteunend land' zoals Zuid-Korea heeft gedaan.

Ligao

Nog niet klaar met de Filipijnse glimlach of de adobo, kwamen Andrew en Matthijs weer bij elkaar om onze Bicol Deaf Action school in Ligao (voorheen het Fishermen of Christ Learning Center) te bezoeken. Dit was een foutje in de planning, want het was schoolvakantie en er waren geen leerlingen op de school, en de meeste leraren waren al in Bacolod voor de Vaderhartschool! Maar het bleek een tijd te zijn van waardevolle discussies met de BDA-leiding en het onderwijzend personeel, en van ongehaaste vriendschap met iedereen op de school. Je krijgt een veel breder beeld van de dingen in gesprekken buiten de geplande discussies om! Er was ook



gelegenheid om de opnames voor onze nieuwe DMI PR-video af te ronden en interviews af te nemen (die in Bacolod begonnen) voor de nieuwe DMI Chats blog die we nu beginnen te publiceren. (Zie apart artikel.)

Andrew en Matthijs hebben de boerderij en alle groeiende faciliteiten van de school geïnspecteerd en zich samen verbaasd over de omvang van wat Neville in één leven heeft weten te realiseren. Matthijs heeft iets speciaals over zich. Op zijn laatste dag heeft hij iedereen overgehaald om te gaan quad rijden en Andrew om dat te betalen. Hij praatte ook

Andrew begon met het slachten van een kip voor de lunch, een zenuwslopende ervaring voor de Australiër, maar iedereen leek het lekker te vinden. Matthijs ging die avond uiteindelijk terug naar Noorwegen, met veel nieuwe vriendschappen achterlatend in



Ligao en Andrew die zijn vermogen om nee te zeggen opnieuw moest evalueren (het was een erg leuke tijd van gemeenschap!). Het moet gezegd worden dat het teamwork in BDA

inspirerend is. We zagen leerkrachten rijst zeven op onzuiverheden en pastors kippen schoonmaken terwijl schoolhoofden drankjes inschonken. Iedereen steekt de handen uit de mouwen - het is alle hens aan dek en gelukkig maar. Het bezoek heeft de leiding van DMI het vertrouwen gegeven dat onze volgende internationale conferentie, die in 2026 op de Filippijnen wordt gehouden, een doorslaand succes zal worden.



Vaderhart A' School



Leiders en deelnemers van de Vaderhartschool

De 'Vaderhart A' school is een seminar van een week waarin de liefde van God de Vader centraal staat. De liefde van de Vader, vergeving, genezing en 'zoonschap' staan centraal in het onderwijs. Aan het einde van de week worden de deelnemers aangemoedigd om brieven naar hun ouders te schrijven waarin ze om vergeving vragen. (Veel doven in ontwikkelingslanden komen uit mishandelde gezinnen. Genezing begint met het vragen om vergeving voor het eigen onrecht, niet met het herinneren van pijn).

Ons teamlid uit Oeganda deelde een krachtig getuigenis over zijn jeugd, waarin hij gewelddadig was misbruikt door zijn vader, die voorganger was. Zijn vader had zelfs zijn arm gebroken tijdens een uitbarsting. Een paar jaar geleden bezocht dit teamlid een A-school waar hij een brief aan zijn vader schreef, waarin hij vergiffenis vroeg voor het feit dat hij zijn hart voor hem had gesloten. Dit leidde tot een prachtige verzoening met zijn vader, die vervolgens publiekelijk om vergeving vroeg voor zijn gedrag.

Veel deelnemers aan de school in de Filippijnen hadden soortgelijke ervaringen. Ze zagen dat ze terug moesten keren naar hun ouders met het hart van een 'zoon'. Brieven werden met tranen geschreven. De dag nadat de school was afgelopen, vertelde een van de deelnemers, een jonge dove man, geëmotioneerd hoe zijn horende ouders hadden gehuild en hem hadden omhelsd toen hij hen zijn brief gaf, waarin hij om vergeving vroeg. Diezelfde dag kochten zijn ouders een cadeautje voor hem. Ook de vrouw van een van de voorgangers, zelf een dove onderwijzeres, uitte een overweldigende vreugde omdat ze nu begreep dat ze een dochter van God is, haar liefhebbende Vader. Ze zei: "Dank je wel dat je van ver bent gekomen om ons deze openbaring te geven!" Na deze eerste A-school voor doven in de Filippijnen concludeerden de lokale dovenpastors dat ze meer Vaderhartscholen voor doven in hun land nodig hadden.



Bacolod Team



Ligao Team

Microkredieten bereiken de Filippijnen

Het microkredietprogramma van DMI is nu ook beschikbaar op de Filippijnen. Het programma, dat lange tijd in Afrika werd uitgevoerd, is nu ook beschikbaar voor doven in de Filippijnen. Ondernemingsplannen omvatten variétéwinkels, hamburgertenten, vark-

ensfokkerijen en nog veel meer. Dertien bedrijven zijn goedgekeurd voor deze eerste reeks. We kijken uit naar een enorme vooruitgang in de Filippijnen!

Ivoorkust

DMI bereikt Ivoorkust!

Tot nu toe heeft DMI al haar werk in Afrika gedaan in Oost-Afrika en in het noorden in Egypte. In juli hebben we voor het eerst een uitstapje gemaakt naar West-Afrika toen Josephat uit Kenia en Claire uit Rwanda een Vaderhartschool leidden in D'Anyama, een klein stadje buiten de stad Abidjan aan de zuidkust van Ivoorkust. Dit werd georganiseerd door Ps Ake, die een baptistengemeente leidt voor doven en horenden en die in D'Anyama een school voor doven heeft opgezet. We hebben Ps Ake vorig jaar voor het eerst ontmoet op de internationale conferentie van DMI in Mombasa.

De Fatherheart school werd bezocht door 31 doven die goed reageerden op het onderwijs van de cursus. Josephat en Claire hebben het beste van hun tijd in Ivoorkust gemaakt door een kleermakerproject voor doven te bezoeken, een dovenkerk in D'Anyama en de baptistengemeente van Ps Ake in dezelfde stad. We zullen biddend overwegen hoe we onze relatie met de doven in Ivoorkust kunnen voortzetten.



Josephat onderwijst Vaderhart-studenten



Doven/Horen Kerk



Pastor Claire geeft les op de Vaderhartschool

MYANMAR

Bedankt voor uw steun

Supporters zouden een brief hebben ontvangen over de tragische stand van zaken in Myanmar op dit moment. Pa-Lian meldt dat het leven in Yangon, hoewel steeds duurder, relatief stabiel is. Ondanks de zware regenval (het is nu regenseizoen) is het kerkbezoek goed en de liefde van de heiligen sterk.



Kerkdienst

In het noorden van het land, waar we onze school en tweede kerk hebben, is het een ander verhaal. Huizen zijn gebombardeerd, verbrand of platgebombardeerd en familieleden van onze studenten zijn doodgeschoten of opgeblazen door bommen of mijnen. Veel van onze studenten zijn naar India gevlucht of houden zich schuil in de jungle van Noord-Myanmar. Op dit moment verblijven 24 studenten (en 2 varkens!) op de school met leraren en hulpverleners. De prijzen zijn schandalig hoog. In de drie dagen dat we campagne voerden voor Myanmar ontvingen we bijna AUD25.000! Daarmee hebben we genoeg voedsel en apparatuur om onze school een tijdje draaiende te houden. Hartelijk dank aan iedereen die zo gul heeft gegeven. Laten we blijven bidden voor de veiligheid van onze



RWANDA

Afrikaanse Bijbelschool



Voorgestelde plannen

We liggen op schema om onze nieuwe Afrikaanse Bijbelschool in januari 2026 te openen! Dit is een opwindende ontwikkeling nu we werken aan de realisatie van een van onze grootste visies: een bijbelcollege voor doven op elk van de continenten Afrika, Azië en Europa/Midden-Oosten. Deze colleges zullen dove studenten van over het hele continent opleiden in christelijke bediening tot voorgangers en evangelisten die teruggaan naar hun thuislanden en het goede nieuws van redding in Jezus delen met doven, nieuwe kerken stichten en doven leiden naar volwassenheid in hun geloof. Het nieuwe college in Rwanda heeft alle beoordelingen en aanpassingen goedgekeurd. De bouw zal binnenkort beginnen. Natuurlijk worden niet alleen de faciliteiten ontwikkeld, maar het hele functioneren van de school. Het team in Rwanda dat het project leidt, heeft zojuist het "African Deaf Bible College (ADBC) Operations and Management Plan" ter goedkeuring aan DMI voorgelegd.

Dit plan bevat details over de missie van de school, inschrijvingsprocedures, cursusaanbod, accommodatie voor studenten en nog veel meer. Het is geweldig om te zien hoe de school vorm krijgt.

Donaties voor de bouw van de school - inclusief naamrechten voor lokalen! - zijn van harte welkom.

Klaslokalen 1 ~ 6 - \$10.000 elk
Computerlokaal - \$10.000
Bibliotheek - \$15.000
Gebedsruimte - \$15.000
Eetzaal - \$20.000
Slaapzaal 1 - \$20.000
Slaapzaal 2 - \$20.000
Gastenverblijf 1 - \$50.000
Gastenverblijf 2 - \$50.000
Alle cijfers zijn in Australische dollars

Donaties kunnen hier worden gedaan:
<https://deafmin.org/donate/>

DMI Chats start

De DMI blog heeft een jaar stil gelegen en is weer van start gegaan onder een nieuwe naam en in een nieuw format.

DMI Chats is een blog in interviewstijl waarin we kennismaken met de meest kleurrijke leden van de DMI-familie: medewerkers, studenten, voorgangers, supporters en zendingspartners - ze komen allemaal aan bod - en meer te weten komen over hun band met DMI en de dovengemeenschap. We horen over hun eigenzinnige manier van doen, allemaal in een onderhoudend en vaak ontroerend gesprek. In Yeong Heo is ons eerste slachtoffer...

Lezers kunnen DMI Chats hier vinden:
<https://interviews.deafmin.org/>



DR CONGO

In juni heeft DMI \$ 1.000 gestuurd om te helpen bij de voedselvoedsel in DR Congo. DAC-directeur Papy en evangelisten Temo, John en Eric hebben samen voedselhulp uitgedeeld aan 40 dovengezinnen. Er werd onder andere rijst, maïsmeel, bonen, suiker, olie, zout en wasmiddel uitgedeeld. Hartelijk dank aan al onze donateurs die zo gul hebben gegeven aan deze campagne.

Wachten op eten



OEGANDA

Opnieuw buigen



Andrew en Tony

Het zijn 12 vervelende maanden geweest voor ons team in Oeganda en de herstructurering heeft zijn tol geëist. Kudos aan DAU-directeur Tony voor het leiden van het schip door de storm en het DAU-bestuur dat met hem samen-

werkte. In april kwam het tot een hoogtepunt toen de hoofdkerk in Kampala tijdelijk moest sluiten. Drie weken later, op Palmzondag, ging de kerk weer open voor een grote gemeente die graag vooruit wilde.

Het DAU-bestuur stelde drie mensen aan om de kerk voor 6 maanden als interim te leiden: evangelist David Muleme, pastor Simon Marwas en pastor Ojok Charles. Deze drie zijn hartelijk ontvangen door de gemeente nu het schip stabiel wordt en de zeilen beginnen te wapperen. De aantallen op zondag zijn bemoedigend. Derrick Musoke werd aangesteld als jeugdleider in de ICD-gemeente in Kampala en hij bereidt zich momenteel voor op het nationale dovenkamp van de ICD in Koboko (Noord-Oeganda) dat van 24 tot 30 augustus 2024 zal plaatsvinden. Tijdens het SUN-trainingsprogramma werd in het district Kabale (Zuid-Oeganda) een nieuw fellowshipcentrum voor doven opgericht. Dit is een welkome ontwikkeling en de kerk dankt God hiervoor. In ICD Lira, in het noorden van het land, geeft Pr. Richard Opwonya les aan een groep van vijf mensen die zich voorbereiden op de doop. Dit is een reden om te vieren. De gemeenteleden blijven samenkomen en aanbidden in een kleine, gehuurde ruimte. In Bugiri in het oosten dankt evangelist Francis Soniti DMI voor de aanschaf van een motorfiets waarmee hij zendingswerk kan doen en les kan geven in plaatsen die hij voorheen nooit had kunnen bereiken. Veel doven wonen in afgelegen dorpen, ver van de kerk, dus deze motor is een uitkomst. Hiermee reist hij ook naar de Mukose Primary School in Busanzi om samen te werken met de dove volwassenen in de regio.

Het DAU-team werkt ook hard aan hun nieuwe IGA voor pluimvee en boerderijen. Dit project begon in mei met 300 vleeskuikens. Er gingen er 10 dood, maar de rest werd in juli verkocht, wat een opbrengst van AUD3.365 opleverde. Er is ons verteld dat ze heerlijk waren. In juli begon de tweede fase van het project met de aankoop van 400 kuikens. We kijken ernaar uit om te zien hoe dit project zich verder ontwikkelt en DAU steeds duurzamer wordt.

Didier and Notuan - Gouden kans!

Het Deaf International Institute op de Filippijnen heeft een zeven maanden durend Bijbeltrainingsprogramma georganiseerd. Dit programma richt zich op Bijbelverhalen in plaats van theologie - een effectieve aanpak voor doven met een kortdurende training - en stelt deelnemers in staat om snel in een bediening te stappen. Het programma loopt van 1 september 2024 tot 31 maart 2025.

De specifieke kenmerken van de training aan het Instituut richten zich op 'Lezen door gebaren' (het interpreteren van het geschreven en gesproken woord), 'Gebaren door betekenis' (gebaren gebaseerd op grammatica) en 'Locatie en richting referentie' (het benadrukken van de locatie van de spreker, luisteraar en onderw-



erp).

Didier Sinakubeshya, een lid van ICDR-Kicukiro in Rwanda, en Notuan Ceu, een jonge student uit Myanmar, zijn geselecteerd om deel te nemen aan dit programma. Didier werd gekozen door DII-vertegenwoordiger Seung Ho Kang die een bezoek bracht aan Rwanda. Notuan Ceu werd uitgekozen door onze eigen Heo In Yeong uit Zuid-Korea die hem naar de school zal begeleiden. Het is geweldig dat Notuan midden in zo'n verschrikkelijke oorlog de kans krijgt om deze training te volgen voordat hij terugkeert naar Myanmar waar hij heel goed nieuws kan brengen aan de doven.

Nieuws uit ondersteunende landen

OOSTENRIJK

Trivia Nights een groot succes

Onlangs werden in Melbourne en Sydney trivia-avonden gehouden om geld in te zamelen. Deze waren erg leuk en hebben in totaal \$9000 opgebracht! Hartelijk dank aan alle nerds en niet-nerds die er zo'n leuke en succesvolle avond van hebben gemaakt. De benefietavond in Melbourne werd georganiseerd door St James Anglican Church, Pakenham, waar ongeveer 90 mensen kwamen om te smullen en van de actie te genieten. Het evenement in Sydney werd georganiseerd door St Marks Anglican Church, Northbridge,

waar ongeveer 70 mensen kwamen opdagen (ontstaat er weer een vriendschappelijke rivaliteit tussen de steden?) om te genieten van nog meer gulzigheid en pracht en praal. Dank aan iedereen die aan deze evenementen heeft deelgenomen. Dank aan Amy, Kay, Susi en het Australische bestuurslid Grace die zo hard hebben gewerkt om de avonden zo succesvol te maken. Dank ook aan onze gulle sponsors die op de avond zelf stille veilingitems ter beschikking stelden.

MELBOURNE



SYDNEY



Hartelijk dank aan de bedrijven die de inzamelingsactie hebben gesteund:



Verlanglijstje 2024

Hier is een lijst met alle dingen die Deaf Action en DMI graag zouden willen bereiken in 2024. We zijn verheugd te kunnen melden dat we, dankzij onze gulle supporters, al veel van de doelen op de lijst hebben bereikt! Hartelijk dank!

Projecten Wensenlijst 2024

- ✓ Afrikaanse Bijbelschool, Rwanda USD 260.000.
- ✓ Kerkgebouw in Nairobi USD18.000.
- ✓ Motorfietsen USD10.000.
- ✓ Papy's universitaire studie USD480.
- ✓ Judith's universitaire studie USD2000.
- ✓ Burundi Kerk- en opleidingscentrum USD120.000
- ✓ IICS (Kenia), Toilet en schilderen van de school. USD2700.
- ✓ Beni school, 3 wielige motorfiets. 3000 USD. School en slaapzaal in Minova (DRC) USD 60.000.

DMI Leiderschap

Het internationale bestuur van Deaf Ministries International gaat door met het handhaven van de missiedoelen die onze oprichters Neville en Lill Muir hebben gesteld: 'Een internationale christelijke bediening die onderwijs, werkgelegenheid en het evangelie brengt aan doven in ontwikkelingslanden'. In onze tweemaandelijks nieuwsbrieven kunt u lezen over het geweldige werk dat over de hele wereld wordt gedaan.

Matthijs, onze coördinator internationale ontwikkeling, gaat vanaf augustus zijn tijd bij DMI terugbrengen tot één dag per week en daardoor hebben we onze leiderschapsstructuur enigszins moeten aanpassen. Hoewel de rollen van de leiders vergelijkbaar zullen zijn met wat ze tot nu toe waren, zullen er na verloop van tijd veranderingen komen in de toewijzingen en verwachtingen.

We hebben besloten om onze leiders titels te geven die korter zijn en begrijpelijker voor de internationale gemeenschap.

Gunnar Dehli - Internationaal adviseur
Steve McAllister - Voorzitter Internationale Raad van Bestuur
Andrew Miller - Internationaal directeur
Susi Tjhai - Coördinator financiën
Matthijs Terpstra - Internationale Ontwikkelingscoördinator

Hartelijk dank voor uw voortdurende steun aan deze prachtige bediening waar zoveel dove mensen Jezus ontmoeten en hun leven aan Hem geven.

Uw broeder in Christus,

Steve McAllister
Voorzitter Internationale Raad

Lofprijzing en gebed

Gebed is zo'n belangrijk onderdeel van deze bediening en we willen jullie vragen om samen met ons te bidden voor het werk waar DMI bij betrokken is. We kunnen misschien niet veel doen in onze eigen kracht, maar bij God is niets onmogelijk!!

Evangelisten op de fiets

Bid voor alle evangelisten in onze velden die motoren hebben ontvangen voor hun bediening. Dank voor deze giften en bid dat de evangelisten veilig zullen blijven en enthousiast zullen zijn om het evangelie naar de doven in de meest afgelegen gebieden te brengen.

China

Bid voor onze leiders en gemeenteleden in China. Workshops voor christelijk ouderschap, huwelijk en relaties etc. zijn nodig. Bid voor financiering en begeleiding terwijl deze worden voorbereid, en vraag dat deze een diepe impact zullen hebben in de dove christelijke gemeenschap.

Egypte

Bid voor onze leider Hany en gemeenteleden in Egypte. Bid ook voor onze kledingfabriek terwijl deze zich voorbereidt op de volgende productiefase.

Wekelijkse gebedspunten zijn te vinden op onze website of meld je aan als gebedspartner te worden en ontvang ze rechtstreeks in je e-mail. <https://deafmin.org/prayer/>



Andrew Miller
Internationale Directeur



Matthijs Terpstra
Internationaal
Ontwikkelingscoördinator



Susi Tjhai
Coördinator Financiën



Amy Jack
Communicatie
Coördinator



Kay van Namen
Sponsoring &
Administratie
Coördinator



Neville (OAM) & Lill Muir
DMI Founders



www.deafmin.org
DMI Noorwegen
www.dminorge.no



www.deafministriesinternational.com

Wil je doneren?

Als je een donatie wil maken, het rekeningnummer is: NL41 INGB 0004 8580 12 t.n.v. Kadosh (Zoetermeer). Voeg een bericht toe dat de donatie voor DMI is bedoeld.



Paypal faciliteit (beveiligd) op de website

www.deafmin.org/donate



Noorwegen Kantoor:

Deaf Ministries International
Matthijs Terpstra

+47 41215782

dminederland@gmail.com

Stuur een mail of SMS als je meer informatie over ons werk wilt krijgen.