

Deaf Ministries International

NORGE EDITION

Utgave 54 | August 2024

*Å bringe evangeliet
til de døve*

Gud lever i beste velgående i Kina!

Den kristne forfatteren Philip Yancey skrev: «Før jeg reiste til Kina, møtte jeg en av misjonærene som hadde blitt utvist i 1950. «Vi syntes så synd på den kirken vi etterlot oss,» sa han. «De hadde ingen til å undervise dem, ingen trykkerier, ingen seminarer, ingen til å drive klinikkene og barnehjemmene deres. Ingen ressurser, egentlig, bortsett fra Den hellige ånd.» [Med 100 millioner kristne i Kina i dag] ser det ut til at Den hellige ånd klarte seg helt fint.»

På samme måte har våre døveledere i Kina av politiske, helsemessige og logistiske årsaker ikke vært i stand til å møtes på syv lange år, og det var frykt for at en så lang adskillelse ville føre til motløshet og tap av tro. Men i april i år kunne døvelederne våre samles til et kurs, og de var overlykkelige over hvordan Gud hadde virket blant dem. Lederen for opplæringen hjalp teamet med å kartlegge de siste 20 årenes tjeneste, noe som førte til en ny åpenbaring av hvordan Gud hadde virket midt iblant dem og



ledet dem hele tiden!

De skrev ned denne «nådelinjen» og var takknemlige og forbløffet over at ingen hadde gitt opp i løpet av denne tiden, og at ingen hadde gått fortapt. Fra dette tidspunktet la teamet planer for hvordan de skulle bruke ressursene til å samarbeide med myndighetene og menigheten for å gjøre tjeneste. Det ble satt opp mål for innsamling av penger og et fruktbart liv, samt for sosialt og åndelig arbeid. Teamet var så begeistret for denne opplæringen og for det som ligger foran døve i Kina i fremtiden.

Våre døvepastorer i Kina trenger desperat mer opplæring og ressurser. Vi håper å kunne sende dem USD 3 619/AUD 5 370 innen utgangen av året for å dekke disse behovene. Hvis du føler deg ledet til å gi til dette formålet, kan du gå til: <https://deafmin.org/donate/> og skrive «China pastor support».



*Lovpris Herren, forkynn hans navn, gjør kjent
blant folkeslagene hva
Han har gjort. Salme 105:1*

www.deafmin.org





Å minnes Steve

Det er med stor sorg vi kunngjør at Steve McAllister, leder av vårt internasjonale styre og sekretær for vårt australske styre, er gått bort. Men Steve var så mye mer enn disse titlene. Han var en klok leder, en dyktig mentor, en god venn, en kjærlig familiefar og en stor troende mann. Han vil bli dypt savnet.

Steve ble diagnostisert med en sjelden form for svært aggressiv kreft i november i fjor. Store operasjoner, cellegift og strålebehandling hadde liten effekt, og årene han hadde igjen ble raskt til måneder, som igjen ble til dager, som igjen ble til timer. Han gikk bort 23. september.

Det er fristende å se tilbake på Steves liv og si med hengivenhet: «Var han ikke god!» Mange vil med rette si det. Men det ville være mer korrekt å se tilbake på Steves liv og si med hengivenhet: «Var ikke Gud god!» Han var og er det i sannhet.

Den 2. oktober ble det holdt en takkegudstjeneste for Steve i Drouin Baptist Church. Det var en passende hyllest til en fantastisk mann. Steve etterlater seg kona Diane, datteren Amy (DMIs kommunikasjonskoordinator) og ektemannen Rod, sønnen Joshua og kona Laura Jane, samt syv barnebarn.

Martha svarte: «Jeg vet at han skal stå opp igjen i oppstandelsen på den ytterste dag.» Jesus sa til henne: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve, selv om han eller hun dør, og den som lever ved å tro på meg, skal aldri dø. Tror du på dette?» «Ja, Herre,» svarte hun, «jeg tror at du er Messias, Guds Sønn, som skal komme til verden.»

Johannes 11:24-27



BURUNDI

DABs (Deaf Action Burundi) leder Fabien rapporterer at det kristne døvesamfunnet i Burundi er i vekst. Den spennende økningen i antall døvetroende i Bujumbura styrker døvesamfunnet. DAB er også stolt over å støtte to døve menighetsmedlemmer i Bubanza når de nå setter i gang med tomatdyrking. Dette gjør dem i stand til å bli økonomisk uavhengige og bidra til den lokale økonomien. Det er oppmuntrende å se at andre lånemottakere flittig betaler tilbake gjelden sin, noe som fremmer en kultur for

økonomisk ansvarlighet og gjør det mulig for oss å hjelpe enda flere enkeltpersoner i fremtiden. DAB-teamet takker DMI for å ha støttet denne utviklingen. Vårt langsiktige mål i Burundi er å etablere et eget senter for døve. Gjennom fortsatt sparing og sjenerøs støtte fra våre partnere har vi som mål å skaffe tomt til dette fantastiske prosjektet.

UGANDA

Rent vann

Neville Muir Comprehensive School i Lira i Uganda har fått rikelig med ferskvann fra en ny pumpe og et nytt borehull som ble installert i forrige måned, takket være donasjoner fra trivia-kvelden i Sydney. Det forrige borehullet og pumpen hadde gått i stykker, og de ansatte og elevene måtte ty til sumpvann. Den nye pumpen gjør at skolen nå har tilgang til rent vann på sin egen eiendom.

I tillegg til vannpumpen fikk vi også 14 nye symaskiner til sytimene på skolen. Tidligere måtte opptil 50 jenter dele på to gamle maskiner! De 14 nye maskinene gjør ventetiden mye kortere og undervisningen mye mer praktisk.



Ps Richard Opwonya går av med pensjon

Ps Richard har hatt omsorg for de døve i Lira i flere tiår. Som pastor i ICD Lira har hans trofaste tjeneste ført til at dusinvis av mennesker har kommet til Kristus. Ps Richard begynner nå å bli godt opp i årene. Han sliter med helseproblemer, og synet begynner å svikte. På sine siste år i tjenesten forbereder han likevel en gruppe på fem personer til dåp og leder en liten fellesskapsgruppe. Vi takker pastor Richard for hans mange år i kjærlig

TANZANIA

Menighetene våre i Tanzania fortsetter å utmerke seg når det gjelder fellesskap, disippelskap, evangelisering og arbeid blant døve.

Fellesskap

Søndagens gudstjenester, kveldsbønnemøter og ukentlige fellesskap og søndagsskoler for barna våre fortsatte i seks regioner i Tanzania. I Kigoma- og Tanga-regionene, der det er en stor muslimsk befolkning, har fellesskapene våre hatt god fremgang hver søndag. Vi planlegger å sende to studenter fra vår lokale bibelskole til noen av de yngre menighetene i løpet av neste kvartal for å styrke menighetene i deres kunnskap om evangeliet, deres kjærlighet til Gud og deres kjærlighet til hverandre.



RWANDA

Direktør Patrick i DAMR (Deaf Action Ministries Rwanda) forteller om den kjærlige hjelpen fra medlemmer i ICDR-Kamonyi-menigheten som samlet inn penger og ga mat og hygieneartikler til en alenemor og barnet hennes. Denne vennlige handlingen understreker menighetens forpliktelse til å støtte dem som trenger det, og til å behandle alle medlemmer, uansett hvor sårbare de er, som familie.

Gjennom vårt partnerskap med Wycliffe Associates (WA) mottok DAMR 4 855 dollar til en to ukers workshop for å oversette Bibelen til rwandisk tegnspråk, og 5 300 dollar til en fire dagers opplæring i Symbolic Universal Notation (SUN). Fra 19. til 22. juni ble det avholdt en SUN-opplæring i Musanze-distriktet i den nordlige provinsen i Rwanda. Denne opplæringen bidro til at 15 SUN-fasilitatorer fikk mer erfaring i å lese og skrive SUN-språket. I tillegg kom det 5 nye deltakere. Hovedmålet med SUN er å nå døve analfabeter og gjøre dem i stand til å få tilgang til og forstå Bibelen.

Bibelkampanje

USD440

Kinyarwanda-bibler er tilgjengelige i Rwanda for 15,00 USD per stykk. Patrick ber om 30 bibler til DAMR-kontoret for å kunne gi kinyarwanda-bibler til de i kirkesamfunnene som foretrekker kinyarwanda fremfor engelsk eller fransk. Med 600 000 RWF (USD440) kan DAMR kjøpe 30 kinyarwanda-bibler og gi dem til de som foretrekker kinyarwanda, som gaver til nye troende og til døve par på bryllupsdagen. Hvis du har lyst til å gjøre det, vennligst gi en gave her:

<https://deafmin.org/donate/> og merk innbetalingen med «Bibler for Rwanda».

Bibelskole i Uganda

Mens mye av oppmerksomheten har vært rettet mot den nye afrikanske bibelskolen som er under utvikling i Rwanda, fortsetter vår bibelskole i Uganda å utdanne evangelister og pastorer for arbeid i våre felt. Selv etter at African Deaf Bible College åpner i januar 2026, vil bibelskolen i Uganda fortsette å utdanne lokale ugandere i seminariestudier.

Disippelskap

Bibelstudiene fortsatte for 10 pastorstudenter (fremtidige pastorer, lærere og ledere) frem til slutten av juni. Deretter dro de tilbake til sine respektive regioner for å tjene menighetene sine, samt skoler og klubber for døve. I neste kvartal vil de bli sendt videre til områdene Kigoma, Ubaruku, Tanga, Morogoro og Ifaraka, samt til Dar es Salaam.

Evangelisering

To motorsirkler som ble gitt til Ifakara- og Ubaruku-menighetene, blir flittig brukt, og gjør det mulig for pastorene og evangelistene våre å reise til menighetene og oppmuntre til oppmøte.

Departementet

Lokale DMI-ansatte forrettet bryllupet til et døvt par i Mwanza. Det ble også gitt opplæring i frieri i menighetene i Mbeya og Kigoma, noe som samlet 77 interesserte mennesker, inkludert 10 nye troende som sluttet seg til menighetene etter å ha deltatt i den åpne opplæringen.

Opplæring i disippelskap

Kirken i Rwanda takker også DMI for at de har gitt 20 nye stoler til ICDR-Kamonyi-kirken og 30 nye stoler til ICDR-Musanze-kirken.



Andrew sammen med Stacy Shawiak fra Wycliffe Associates

De armen gedenken

In juni heeft DMI 1.000 dollar gestuurd om te helpen bij de voedselcrisis in Bulengo, DR Congo. DAC-directeur Papy en evangelisten Temo, John en Eric hebben samen de broodnodige voedselhulp uitgedeeld aan 40 dove gezinnen. Er werd onder andere rijst, maïsmeel, bonen, suiker, olie, zout en wasmiddel uitgedeeld. Hartelijk dank aan al onze supporters die zo gul hebben



gegeven aan deze campagne. Ook onze kerk- en schoolleden in Myanmar waren dolblij met de voedselhulp. Pa-Lian, onze leider in Yangon, schrijft op zijn gebruikelijke opgewonden manier: "We prijzen God. We zijn zo blij! Geen zorgen meer over voedsel in dit schooljaar. We kennen en kunnen degenen die aan ons gedoneerd hebben niet persoonlijk bedanken, dus geef alstublieft onze dank en blijdschap aan hen door. Afgelopen zondag gaf ik een getuigenis in de kerk waarin ik

zei dat we geloven en vertrouwen dat God een levende God is en een God die altijd op tijd redt. God kent niet alleen de noden van Zijn kinderen, maar ook de namen van degenen die in Hem geloven."

*Het enige wat ze vroegen was dat we de armen zouden blijven gedenken, iets wat ik altijd al graag had willen doen.
Galaten 2:10*

Beurzen veranderen levens

Sinds onze laatste nieuwsbrief zijn we gezegend met drie subsidies die het leven van dove mensen in onze regio's enorm zullen verbeteren.

1. Leningenfonds voor huisvesting

De kosten van levensonderhoud zijn overal ter wereld omhooggeschoten en nergens meer dan in ontwikkelingslanden. Deze moeilijkheden hebben dove mensen meer getroffen dan anderen, waardoor ze gedwongen worden om in slechte en soms gevaarlijke omstandigheden te leven. Dit geldt ook voor onze veldmanagers, die gezinnen hebben en het enorme werk op zich hebben genomen om toezicht te houden op onze activiteiten in hun land. Hun salarissen zijn laag, zelfs naar lokale maatstaven. Om hen uit de huurval te helpen, hebben we een subsidie ontvangen waarmee we renteloze woonleningen kunnen verstrek-

ken aan onze directeuren. Dus in plaats van huur te betalen, kunnen ze nu hun eigen huis kopen en het in minder dan 10 jaar afbetalen. En op deze manier wordt een heel levenstraject ten goede veranderd. Naarmate de leningen worden terugbetaald, kunnen anderen in ons veld van hetzelfde profiteren. Tot nu toe zijn er vier woonleningen goedgekeurd.



2. Fonds voor schoolleningen

De leraren en het personeel van onze school in Kenia leven van salaris naar salaris, wat een serieus probleem vormt als er een medisch of persoonlijk noodgeval is. Als reactie hierop heeft een gulle gever een schenking gedaan die gebruikt kan worden als leniefonds voor de school. Hopelijk zal het succes van dit programma ertoe leiden dat ook andere scholen in het netwerk van DMI een lening kunnen krijgen.

3. Water fountain grant

Een Australische stichting heeft DMI/DA een subsidie toegekend van AUD48.000 om waterfonteinen te installeren in en rond onze school in Beni, DR Congo. 12.000 mensen (300 doven en 11.700 horenden) die in en rond de stad Beni wonen, zullen profiteren van deze subsidie. Door de oorlog zijn duizenden mensen ontheemd geraakt, waardoor de crisis door het gebrek aan schoon water in de stad verergerd is. Mensen die in en rond onze school wonen, moeten momenteel tot 10 km reizen (te voet of met de fiets) naar de dichtstbijzijnde waterput. De bouw van één put/bron die water levert aan 10 hydranten in de hele lokale gemeenschap, elk met 5 kranen, kan 3.000 gezinnen

dagelijks van schoon water voorzien. Een van de hydranten zou zich op het schoolterrein bevinden, de andere 9 zouden over de



hele gemeenschap verspreid zijn en onder het gezag van lokale stamhoofden staan.

Verantwoord uitgevoerde subsidies veranderen levens. Als je verbonden bent aan een stichting of trust, overweeg dan om een subsidie te verstrekken voor het werk dat DMI en DA doen. Ook legaten aan DMI kunnen blijvende verandering brengen. Er zijn nog veel behoeften in onze gebieden. Doven behoren tot de meest kwetsbare mensen ter wereld en DMI is een van de meest verantwoordelijke in het managen van ondersteuning.

Nieuws uit ondersteunende landen

Melbourne-team gaat op STM naar de Filippijnen

Op 23 september vlogen 14 van ons - een gezin van 5, een gezin van 6 en 3 vrienden - naar de FCLC school in Bicol, Legaspi, voor een verblijf van een week.

In die tijd hebben we:

- de keuken van de school van binnen geschilderd
 - Onze 10 tieners en jongvolwassenen werden verdeeld in de 3 teams van de school, die 3 volle dagen lang de viering van de verjaardag tegen elkaar uitvochten, met veel plezier en gelach voor iedereen.
 - Trakteerde de school op een 'zwembaddag' op de laatste dag van de jubileumviering
 - 14 tweedehands laptops overhandigd van een gulle Crossway-donateur
- Speelde kaart- en spelletjes met de internaatsstudent elke avond in onze accommodatie



DOOP OVER DE VELDEN

Filippijnen

In juni doopte Albert in Flordeliza Resort in Bacacay, Albay, 8 nieuwe gelovigen van de ICD Ligao kerk.



Rwanda

In september werden zes nieuwe gelovigen gedoopt in onze ICDR-Kicukiro kerk in Rwanda.



Tanzania

Ben Buyinza, zijn vrouw Veronica en John Mwakasalala hebben ook 18 tieners van de Bwiru High School gedoopt. Dit heeft het aantal wedergeboren christenen in de kerk in Mwanza vergroot en een gevoel van opwinding gecreëerd. De kerk in Mbeya doopte ook 9 doven in de Njovwe rivier, onder leiding van Alfred Maduga en bijgestaan door evangelist Ernest Msyete.



DR Congo

In mei werden drie dove mensen gedoopt door pastor Adolf, die in Uvira werkt.



Oeganda

Paul Mubiru, de directeur van de school, meldt het geweldige nieuws dat verschillende leerlingen die voorheen slechts een elementaire kennis van het christelijk geloof hadden, een vast besluit hebben genomen om Christus als hun persoonlijke verlosser te accepteren, gedoopt zijn, bewegen in de gaven van de Heilige Geest en hun geestelijke discipline aanzienlijk hebben zien verbeteren. We verheugen ons met Paul en zijn team van leraren en tolken over dit goede nieuws.



De schoolboerderij bezocht om hun geweldige oogst van kokosnoot- en cacaobomen, groenten, varkens en kippen te zien; -Op zondagochtend de dovenkerk bezocht waar 6 van onze teamleden kort een gezamenlijk thema deelden als ochtendboodschap.

We hebben ook een paar duizend dollar ingezameld, die we graag aan DMI geven om op het verlanglijstje van de school te zetten voor toekomstige projecten. Iedereen in ons team was volledig betrokken bij en genoot van alles wat er om hen heen gebeurde en als teamleider was het een absoluut genot om naar te kijken. Sommigen hebben het al

over "de volgende keer" en ze zullen allemaal hun ervaring van deze week van harte aanbevelen aan hun familie en vrienden. We hebben nogmaals respect voor en dank aan Lady Bing en Mam Anabelle voor hun trouwe dienst aan de school en we zijn dankbaar voor hun genereuze gastvrijheid aan een bezoekend Australisch team.

Juanita Kimpton
Teamleider



Kaarten spelen met studenten

Berekenen

Teamleden met studenten

Andrew wordt hartelijk verwelkomd in Amerikaanse kerken

In september en oktober werd ik uitgenodigd om te spreken in verschillende Amerikaanse kerken, die me allemaal hartelijk ontvingen en DMI gul steunden. Omdat ik momenteel in LA woon, stuitte ik als een pingpongbal heen en weer door de VS, eerst in en uit Arkansas, toen Florida, toen South Carolina, voordat ik me tussen de kerken in LA vestigde. Compressiekousen werden een vast onderdeel van mijn garderobe.

Four Winds Church, Conway, Arkansas

Ik was uitgenodigd om voor de dienst een DMI-presentatie te geven aan zo'n 50 gemeenteleden en daarna een DMI-gerelateerde preek te houden voor de hele kerk. Four Winds Church is al lange tijd een gulle supporter van DMI en de gemeenteleden groeven diep om ook individueel te geven. Daarna gingen we met z'n allen lunchen met meerval, de beroemde zuidelijke gastvrijheid was in volle gang.



Four Winds Church

Tomoka Church, Orlando Beach, Florida

Dit is een nieuwe kerkverbinding voor DMI en ik was overweldigd door de ontvangst die we kregen. Tomoka is de meest zendingsgerichte kerk die ik ooit ben tegengekomen (ze hebben zendingen in elk land ter wereld - letterlijk!) en ze wilden graag

met ons samenwerken in ons werk voor doven. Ze gaven ons zendingsplekken in elk van hun vier diensten, evenals ontmoetingen met het zendelingenteam en meer zuidelijke gastvrijheid om van te genieten. De financiële steun die ze hebben toegezegd is absoluut geweldig. Ik was ook in staat om hun Chinese gemeente binnen te sluipen, die me met open armen ontving, me uitnodigde om een geïmproviseerde missieprek te houden en me daarna Chinees te eten gaf voor de lunch.



Hilton Head Presbyterian Church, Hilton Head, South Carolina

Hilton Head har samarbejdet med DMI på højeste niveau i årtier. Efter et missionsafsnit i begge gudstjenester reagerede kirkens medlemmer generøst med bønnesamarbejde, økonomiske bidrag og arbejdssteder. Et morgenmadsmøde med missionsteamets ledere var også opmuntrende. Vi ser frem til at arbejde sammen med HHPC i mange år fremover..

Emmanuel Church of the Deaf, Los Angeles, California

Dit is niet een van DMI's Immanuelkerken voor Doven, maar eerder een kleine, onafhankelijke kerk voor doven die net

heeft toevallig bijna dezelfde naam! Ik werd uitgenodigd om een DMI-gerelateerde preek te houden (met een tolk - mijn gebarentaal is nog steeds verschrikkelijk) en de gemeente reageerde hartelijk. We zijn dankbaar voor de steun en vriendschappen die we met deze nieuwe connectie hebben.



DMI USA blijft een zeer belangrijke partner in ons netwerk en we zijn dankbaar voor de steun die we ontvangen van de kerken en individuen daar. Ook een speciaal woord van dank aan onze trouwe vrijwilligers Min & Esther Yoo, Irene Kim en Weston Syverson.

Andrew Miller
Internationaal Directeur

Young-Joo bij zonsopgang

Op 23 september verscheen onze eigen Young-Joo Park (Australisch bestuurslid) in het Australische ochtendtelevisiepro-



gramma 'Sunrise' om het op te nemen voor dove mensen op de Internationale Dag van de Gebarentaal, om de meer dan 70 miljoen mensen in de wereld te vieren die gebarentaal gebruiken als hun eerste taal, en om mensen bewust te maken van het belang van het leren van gebarentaal - voor zowel dove als horende mensen. om mensen bewust te maken van het belang van het leren van gebarentaal - voor zowel dove als horende mensen. Young-Joo deed het geweldig en slaagde er zelfs in om de gastheren een paar Auslan-tekenen te leren.



Prikbord

Nieuwe DMI PR-video's

We zijn blij te kunnen aankondigen dat er nieuwe (en langverwachte!) PR-video's zijn gemaakt. We zijn er erg trots op en vinden dat ze DMI op een informatieve en boeiende manier presenteren. Met dank aan Mike Harris van Mustard Seed Church in Kyoto, Japan, voor zijn expertise bij het samenstellen van de video's. In de video's zijn medewerkers en veldwerkers van DMI te zien, de persoonlijke steun van John Howard en een carabao die stiekem zijn opwachting maakt. De volledige video duurt 5 minuten en er is een kortere versie van 2½ minuut.

Je kunt de video's hier bekijken:

Full version: <https://www.youtube.com/watch?v=PNGepcvuVEs&t=47s>

Short version: <https://www.youtube.com/watch?v=tLWbLt-Mom0>

Stuur ze door naar je vrienden en vraag of ze in jullie kerken gedraaid kunnen worden. De hele wereld moet weten wat we doen!



ONTHOUD DE DATUM

Wat?: DMI Conferentie
Waar?: Cebu, Filippijnen
Wanneer?: Mei 4-8, 2026



Priester Profiel van een priester

Naam: Alan Ebona
Leeftijd: 40

Werken: Pastor, Silay Dovenkerk

Locatie: Silay, Negros eiland,
Filippinerne

Doofheid: Vanaf 6 of 7 jaar na het ongeluk

Grootste uitdaging: Doven met verschillende
gebarentaalvaardigheden van dienst zijn

Grootste vreugde: Het evangelie delen met
nieuwe dove gemeenteleden

Grootste behoeften: Meer getraide dovenwerk-
ers voor de oogst!

Voor meer over Alan, zie zijn binnenkort geplaatste DMI Chats
interview op <https://interviews.deafmin.org/>.

Lofprijzing en gebed

Gebed is zo'n belangrijk onderdeel van dit werk en we willen jullie vragen om met ons mee te bidden voor het werk waar DMI bij betrokken is. In ons eentje kunnen we misschien niet veel, maar bij God is niets onmogelijk!!!

Doop

Dank voor de vele doopsels in de afgelopen maanden in de Filippijnen, Tanzania, Oeganda, Congo, Rwanda en elders, en bid voor de geestelijke groei van nieuwe gelovigen.

China

Bid dat onze evangelisten in China bemoedigd zullen worden en vrucht zullen dragen in hun werk en gemeenschap.

Evangelisten

Bid dat onze evangelisten bemoedigd en gesterkt zullen worden om onbevreesd het Woord te delen met de onbereikte doven in hun gebied en dat God de harten van degenen met wie ze delen zal voorbereiden om Christus te ontvangen.

Je kunt de wekelijkse gebedspunten op onze website vinden of je aanmelden als gebedspartner en ontvang ze rechtstreeks in je e-mail.

<https://deafmin.org/prayer/>



Andrew Miller
Internationale Directeur



Matthijs Terpstra
Internationaal
Ontwikkelingscoördinator



Susi Tjhai
Coördinator Financiën



Amy Jack
Communicatie
Coördinator



Kay van Namen
Sponsoring &
Administratie
Coördinator



Neville (OAM) & Lill Muir
DMI Founders



www.deafmin.org
DMI Noorwegen
www.dminorge.no



www.deafministriesinternational.com

Wil je doneren?

Als je een donatie wil maken,
het rekeningnummer is:
NL41 INGB 0004 8580 12 t.n.v.
Kadosh (Zoetermeer).

Voeg een bericht toe dat de
donatie voor DMI is bedoeld.



Paypal faciliteit (beveiligd) op de
website

www.deafmin.org/donate



Noorwegen Kantoor:

Deaf Ministries International
Matthijs Terpstra

+47 41215782

dminederland@gmail.com

Stuur een mail of SMS als je
meer informatie over ons werk
wilt krijgen.