

Deaf Ministries International

Udgave 55 | December 2024
DENMARK UDGAVE



Alphonsine bliver færdiguddannet!



At uddanne døve ledere er et af vores vigtigste mål på DMI. At uddanne døve til at indtage lederstillinger, ikke kun i DMI, men også i erhvervslivet, på uddannelsesområdet, i politik, sport og kunst, er nøglen til vores mission om at opdrage og styrke den næste generation af døve unge på tværs af alle vores 21 områder og derudover. I øjeblikket støttes over 100 studerende gennem gymnasiet, og 18 studerende støttes gennem videregående uddannelse (samt snesevis af andre på erhvervsuddannelser).

Alphonsine Uwimana tjener trofast som en af præsterne i vores rwandiske kirker. Hun har holdt ud på godt (ægteskab, fødsel) og ondt (COVID-restriktioner) og dimitterede den 22. november fra University of Tourism Technology and Business Studies med et diplom i Business Management. Det er et enestående resultat, og vi glæder os sammen med Alphonsine og DAMR (Deaf Action Ministries Rwanda)-teamet og ser frem til de fordele, det vil give hele døvesamfundet i Rwanda i de kommende år. Alphonsine udtrykker sin taknemmelighed: »Jeg vil gerne bruge et øjeblik på at udtrykke min dybfølte taknemmelighed for jeres utroligt generøse støtte med gebyrer, skolemateriale og tegnsprogstolke i klassen. Jeres venlighed og generøsitet har ikke kun lettet en betydelig byrde, men har også åbnet døre med muligheder for mig, som jeg måske ellers ikke ville have været i stand til at forfølge. Må jeres venlighed komme tifold tilbage til jer, og må I altid finde glæde og tilfredsstillelse i at hjælpe andre, som I har hjulpet mig. Må Gud fortsætte med at velsigne DMI.

Og min Gud vil opfylde alle jeres behov efter sin rigdom i herlighed i Kristus Jesus. Filipperne 4:19

Tillykke, Alphonsine!

At tage evangeliet til sig

*Glædelig jul og godt nytår
godt nytår*

DMI's internationale og nationale bestyrelse, medarbejdere, repræsentanter og frivillige ønsker sammen alle vores støtter en vidunderlig jul og et meget sikkert, fredeligt og velsignet 2025. Tak for jeres generøse bøn, økonomiske og fysiske støtte støtte i løbet af året. Vi ser frem til at tjene sammen med jer igen næste år. Glædelig jul til jer alle!



Lovpris Herren, forkynd hans navn, gør kendt blandt nationerne, hvad han har gjort, han har gjort. Salme 105:1

www.deafmin.org



DR CONGO

Uddannelse af den næste generation

I løbet af de sidste par måneder har vores team i Congo fokuseret på at træne den næste generation af troende og ledere. I august deltog mange af DAC's (Deaf Action Congo) evangelister i en bibelstudielejr i Bukavu arrangeret af Christian Mission for the Deaf. Senere samme måned deltog mange af vores kvindelige kirkemedlemmer i en konference for døve kvinder om seksuelt misbrug, arrangeret af Church of Christ in Congo. På samme tid deltog andre i en lederkonference for evangelister og diakoner. Det er opmuntrende at se, at DAC samarbejder med andre kristne organisationer for at styrke sit medlemskab.

Tre af vores døve ledere er i gang med teologiske studier i Goma med fokus på lederskab og kirkevækst. Det første akademiske år slutter i den kommende måned. Indtil nu er 18 kurser blevet gennemført med succes. Direktør Papy studerer takket være et DMI-stipendium. Evangelisterne Temo og Fabien studerer for egne midler. DAC-sekretær John sørger for tolkning for de tre ledere, og de betaler til gengæld for Johns studieafgifter!

I september blev fem nye troende døbt, fire i kirken i Goma og en i kirken i Beni. Kirken i Goma forærede også to trommer til kirken i Bunia, som ledes af en meget taknemmelig Jacob. Der må være meget kærlighed i luften i Goma-kirken, for Mika og Valerie blev også gift der i september, og evangelist Obongomi planlægger at gifte sig med sin kæreste, som også er døv, der i december. Der er stadig udfordringer. Døve familier, der er fordrevet i



Goma-baptisterne

Bulengo-lejren, har problemer på grund af mangel på mad og medicin, og de døve i lejren har også brug for prædikanter til at dele evangeliet med dem og lære dem at læse og skrive. Søndagsskoleklasserne i hele DAC mangler undervisningsmateriale, og flere motorcykler ville gøre det muligt for vores præster og evangelister at nå ud til mange af dem, der i øjeblikket ikke nås.

Livets vand - Beni Skole

Den 30. oktober blev der afholdt en stor ceremoni i forbindelse med den første boring til det store vandfontæneprojekt på vores skole i Beni, DR Congo. Mange gæster deltog i ceremonien, herunder politiske og administrative myndigheder i Beni kommune, DMI's direktør Papy, Beni-skolens rektor Alain, repræsentanter for døvekirkene Butembo og Oicha, forældre, elever og lærere.



Efter bønner, salmer og taler begyndte boringen, og det varede ikke længe, før vandet begyndte at strømme op af jorden til stor begejstring for alle eleverne! I skrivende stund er der sikret rent vand i rigelige mængder, og der er bygget en tankstøtte. Når den er tørret (det tager ca. 21 dage), begynder udgravningen til kanaler og rør.

Dette vandprojekt vil give rent vand til 300 mennesker i skole-samfundet via 5 vandhaner og til næsten 12.000 mennesker i det bredere Beni-samfund via 10 vandhaner med hver fem vandhaner forskellige steder i byen. Disse udendørs vandhaner vil blive overvåget af lokale høvdinge. Projektet skal være afsluttet ved årets udgang.



En stor tak til den australske fond, som har givet bevillingen. Bevillinger ændrer liv. Hvis du har forbindelse til en fond eller trust, så overvej at give et tilskud til det arbejde, som DMI og DA udfører.



Boring af borehullet



Bygning af en af vandfontænerne

Mellemøsten

Søndagsskoleundervisning for døve børn



Over 40 børn mellem 3 og 14 år har regelmæssigt deltaget i søndagsskoleundervisning i evangeliske, koptiske og katolske kirker i Cairo for at høre evangeliet og lære at leve

et kristent liv. Klasserne består hovedsageligt af døve børn, men også af hørende børn af døve og kirkeledere.

Målet med undervisningen er at lære evangeliet på en enkel og forståelig måde, som former børnenes og de unges verdens-

billede og adfærd. Deltagerne lærer historier og læresætninger fra Det Gamle og Det Nye Testamente, især dem, der involverer Jesu fødsel, dåb, fristelser, valg af disciple og selvfølgelig død og opstandelse. Et af fokusområderne har været vigtigheden af at underkaste sig Jesus som Herre.

En af de største udfordringer, lederne står over for, er de døve børns analfabetisme. De ser på, hvordan de kan indarbejde læse- og skriveundervisning i søndagsskoleprogrammet. Kommunikation mellem de døve og de hørende børn var også en udfordring, men med tiden er der kommet mere interaktion mellem de to grupper, og de hørende børn er begyndt at bruge flere tegnsprog.

Hver uge omfatter undervisningen en »del og bed«-time, hvor børnene diskuterer og beder om problemer, de måske har, og om gode ting, de kan takke for.

TANZANIA

Special Service bringer hundreder sammen

Søndag den 29. september afholdt Deaf Action Tanzania (DAT) en særlig gudstjeneste i Shinyanga, en by i det centrale Nordtanzania. Det var den første af sin slags i regionen og tiltrak over 200 døve. Gudstjenesten var velbesøgt af DAT-medlemmer samt lokale og regionale repræsentanter, inviterede fra DAT's bibelskole og døve, som var samlet i byen i forbindelse med den internationale dødeuge. Gudstjenesten var en stor opmuntring for alle, der deltog, og var et middel til at fortælle de forsamlede om vores hensigt om at åbne en ny kirke for døve der.

I forbindelse med fejringen af den internationale uge for døve i



Shinyanga-regionen besøgte vores teams og partnerorganisationer døve i underprivilegerede samfund for at hjælpe dem med at vokse åndeligt og forstå Bibelen. Vi ydede også fysisk støtte. Fem familier modtog sæbe, ansigtsmasker, tandpasta, tøj, lidt penge og et løfte om at etablere en kirke i den nærmeste fremtid for at opfylde deres åndelige og fysiske behov.

Arbejdet i andre regioner oplevede en stigning og styrkelse af genfødte kristne i vores 11 kirker og fællesskaber over hele landet. 20 nye medlemmer sluttede sig til kirken i denne periode. Vores fællesskaber i Kigoma og Tanga, som blev betjent af henholdsvis evangelisterne Robert Mutani og Stanslaus Alfred, oplevede, at bibelstuderende gjorde fremskridt og plantede kirker. Disse unge fællesskaber havde deltagelse af over 60 døve i alt!

Træning i vores felter har medført en positiv forvandling blandt otte evangelister og ledere, som ifølge DAT-direktør Joseph »før de gennemgik åndelig ledertræning opførte sig, som om de hverken var evangelister eller åndelige ledere«. I de sidste par måneder har der faktisk været en fælles indsats for at evaluere

og træne vores voksende team i Tanzania. Joseph fortsætter: »Evalueringerne fastholdt god ledelse og enhed i vores tjeneste og hjalp med at bestemme mange ting - fejre milepæle, identificere områder, hvor vi fejlede og årsagerne til fiasko, hvordan vi kan bryde dødvande, og hvordan vi kan komme videre ud fra de erfaringer, vi har gjort.«

Yusufs historie



»Bæredygtige projekter har ændret mit liv!«

»Det er ikke første gang, jeg har arbejdet i marken, men det arbejde, jeg har udført hele mit liv, er blevet udført på andres marker og har ikke givet mig noget i forhold til det, jeg har nu,« sagde Yusuf Hussein (36 år). Yusuf, som aldrig har gået i skole før, takkede vores kirkeledere for at have startet det

projekt, der ændrede hans liv og hans syn på kristendommen. »I mange år berigede jeg andre«, sagde han, »især min familie, og jeg havde ikke et godt syn på kristendommen. Jeg havde tidligere arbejdet på en gård, der var ejet af den katolske kirkes fader, men han behandlede mig ikke godt. Han samarbejdede med min familie om at nægte mig mine rettigheder. Men Immanuelkirken er helt anderledes og behandler mig og andre med venlighed. Jeg blev opfordret til at lære SUN og Bibelen tre gange om ugen hver aften og bad daglige bønner om aftenen efter middagen. Jeg lærte, at kristendommen er god i forhold til islam, og at den behandling, jeg fik af nogle kristne, ikke afspejler kirken som helhed.«

Yusuf takker ledelsen i Immanuelkirken for samarbejdet med Ubarukuchurch om at besøge hans forældre og lære dem, hvor vigtigt det er, at han er selvstændig. De skabte bevidsthed om hans døvhed.

»Først troede mine forældre, at døve ikke var i stand til at være selvstændige og bestemme over deres egne anliggender, men da kirken kom til familiens hjem, hvor jeg boede...

ændret mit liv, selv om jeg er muslim,« siger han. Yusuf, som fortsat lærer at læse og skrive gennem SUN, siger, at dette landbrug har givet ham den første praktiske mulighed for at tjene penge til sig selv og har gjort det muligt for ham at flytte fra familiens hjem med sin kone efter at være blevet oplyst af kirken. »Nu lever jeg komfortabelt sammen med min kone, langt fra min families kontrol og langt fra bekymringen for at blive forbandet. Jeg er så taknemmelig over for kirken, og jeg håber, at den vil fortsætte med at uddanne mine forældre (og andre) om døve, så hele samfundet bliver frit og ikke er bange for noget som helst, heller ikke forbandelser og trusler,« sagde han. Hussein sagde, at han fra december til marts, da han begyndte at arbejde med forskellige opgaver på kirkens gård, tjente 650.000 TSH. Med denne indkomst kunne han betale sine børns skolepenge og leje et hus og en gård, hvor han plantede sin egen

ris på en gård på en hektar. »Ud over at drømme om at blive storbonde i fremtiden«, slutter Yusuf, «er min drøm at konvertere til kristendommen - ligesom min kone. Jeg tror, at kirkens ledere vil blive ved med at vise mig vejen. Bed for mig.«

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)



Yusuf med sin familie

FILIPPINERNE

Gerald og Ryan

Det er vidunderligt for os at støtte døve i udviklingslande. Det er endnu bedre, når vi kan træne de døve til at gøre det selv. Gerald og Ryan studerer begge en bachelorgrad i grundskoleundervisning på Deaf Evangelistic Alliance Foundation lige uden for Manila på Filippinerne. Ryan er nu i gang med sit andet år på college og forventer at blive færdig i 2027, mens Gerald er i gang med sit første år og forventer at blive færdig i 2028. De udmærker sig begge akademisk og deltager aktivt i aktiviteter i klasseværelset. Deres mål efter endt uddannelse er at blive missionslærere eller præst.

De er begge gode efterfølgere af Kristus, dedikeret til kirkeaktiviteter og bibelstudier. De vokser i deres tro. De nyder at lære bibelsk tegnsprog og studere andre fag som en del af deres forberedelse til fremtiden. Vi ser frem til, at de trofast vil tjene i PICD-kirkerne efter endt uddannelse og fortsætte med at være Gud til behag med deres liv.



Gerald



Ryan

22 års jubilæum for ICD Tabaco

Den 1. september fejrede ICD Tabaco sit 22-års jubilæum. Under temaet Salme 136:1 - »Tak Herren, for han er god - hans kærlighed varer evigt« - samledes 40 medlemmer med særlige gæster for at takke for kirkens liv. Kirkemedlemmet Honey Scarlet (fantastisk navn!) var konferencier, og Welfredo ledte åbningsbønnen. Arnel var den særlige gæst ved arrangementet og opfordrede alle til at takke Herren for alt, hvad han har gjort. Rowena, Sarah Jane og Jiselle, som var på besøg fra Ligaos døvekirke, ledte lovsangen og tilbedelsen. Efter gudstjenesten nød alle at spise traditionelle filippinske retter som puto, maja blanca og lumpia. Medlemmerne snakkede med deres kære gamle venner og bød nye døve medlemmer velkommen til kirken. Vi takker Gud for denne særlige lejlighed og håber, at denne kirke vil fortsætte med at vokse og modnes i mange år fremover.





Tvillingedrenge!

DAMR-evangelisten Florentine fødte tvillinger den 29. september. Mor og børn har det godt.



Det er en pige!

Bawi Hlawn Sung, som er lærer på vores skole i Kalay og gift med Mang Hlei Sang, som også er lærer på skolen, fødte en lille pige den 24. november. Mor og barn har det godt.



Med Sympati

Evangelisterne Eria Mboira og Sam Sebanakitta (yderst til venstre) i Uganda gik begge til Herren under forskellige omstændigheder i sidste uge. Eria døde efter en lang kamp mod diabetes. Sam blev dræbt i en motorcykelulykke. Begge var blandt de første fire kandidater fra Ugandas bibelskole og var de første døve evangelister, der forkyndte Guds ord for de døve i Uganda. De var i sandhed pionerer i troen, og vi står i gæld til deres trofasthed og passion for evangeliet.



Det er en pige!

Papy Kwabos (DAC's direktør) kone fødte en lille pige den 3. oktober. Mor og barn har det godt.



Nyheder fra støttelande

TYSKLAND

DMI slutter sig til Tyskland

Det var fantastisk at se så mange mennesker samles for at fejre 60-års jubilæet for Christliche Gehörlosen-Gemeinschaft, en kirke i Stuttgart, Tyskland. Kirken havde inviteret repræsentanter fra Deaf Ministries International (DMI) for at vise det stærke forhold, vi har i Europa. I over 40 år har denne kirke trofast støttet DMI's mission om at tjene døvesamfundet. Kirken ønskede, at dens medlemmer skulle høre vidnesbyrd og føle en dybere forbindelse med DMI. Heo In Yeong, Arnel Benitez, Josephat Mulongo og Matthijs Terpstra deltog i arrangementet som repræsentanter for DMI.

Hovedfesten fandt sted om lørdagen med temaet »JESUS WOW«.



Arnel taler

Arnel og Josephat spillede nøgleroller i dagens program, som fokuserede på at fejre og reflektere over kirkens historie. De delte begge stærke vidnesbyrd om, hvordan DMI har på-

In Yeong



virket deres liv. Matthijs benyttede også lejligheden til at takke kirken for dens urokkelige støtte gennem årene. Om søndagen ledte In Yeong gudstjenesten og skabte en følelse af sammenhold og taknemmelighed i weekenden. Han delte et inspirerende budskab om Josva og mindestenene fra Jordanfloden (Josva 4,1-9). Disse sten tjente som en påmindelse for israelitterne om, hvordan Gud hjalp dem med at krydse floden og førte dem til det forjættede land.

In Yeong opfordrede kirken til at huske deres egne »troens sten«, tidspunkter, hvor Gud har vejledt eller hjulpet dem. Han opfordrede alle til at reflektere over disse øjeblikke for at styrke deres tro og tillid til Guds omsorg og understregede vigtigheden af at forblive forenet som kirke på deres rejse fremad. DMI-repræsentanterne havde lidt fritid fredag før weekenden, så deres værter var så venlige at tage dem med til de ikoniske Porsche- og Mercedes-Benz-museer. Alle var meget imponerede over den bemærkelsesværdige udvikling af biler gennem årtierne.



Josephat fik alle til at tale om hans modevalg!



Efter weekendens festligheder forlængede Josephat og Arnel deres ophold i Tyskland. De besøgte døveskoler, hvor de talte om DMI med eleverne og delte deres erfaringer med at bo i Asien/Afrika som døve og den indflydelse, DMI har haft på deres liv. Derudover ledte Josephat en gudstjeneste i Frankfurt ugen før, mens Arnel ledte en i München.

Tak, Tyskland!

Matthijs Terpstra
International udviklingskoordinator

JAPAN

Andrew hopper over i Japan

I løbet af november har jeg haft fornøjelsen af at tale til en lang række forskellige grupper i Japan, herunder hørende og døve kirker, universiteter, gymnasier, børnehaver og ruffians (mine kære venner i DMI's japanske bestyrelse!). Disse eventyr i Japan har budt på glæder, udfordringer og belønning.

Det var første gang, at nogen fra DMI besøgte døvekirken i Nagasaki, der ledes af Minatozaki-sensei, som har været en ivrig støtte for DMI i mange år. Minatozaki-sensei og hans kone var elskværdige værter. De skriver kun under på japansk. Jeg taler japansk, men kan ikke underskrive det. Åh, glæden ved international kommunikation! Men vi havde en vidunderlig tid med at fumle os igennem ASL (amerikansk tegnsprog) og skrive akavet på vores telefoner. Døvekirken - ca. 40 medlemmer - tog godt imod DMI's arbejde og var generøse i deres støtte. Det er vidunderligt at etablere denne forbindelse.



Andrew speaking at Mukomachi Kindergarten

At tale til studerende på prestigefyldte universiteter skabte en bevidsthed om fattigdom og om døve, som måske har ændret deres liv. »Jeg lærte, at det at kunne gå i skole hver dag ikke er noget, man skal tage for givet. Jeg har besluttet at deltage aktivt i fundraising-aktiviteter. Det knuser mit hjerte at tænke på, at mens jeg sidder på min smartphone, er der mange børn, der

lever i frygt«, var en typisk følelse, som eleverne gav udtryk for efter præsentationerne. En anden, som jeg modtog med blandede følelser, var: »Jeg var meget imponeret, fordi jeg aldrig har hørt om en kristen, der ønsker at være barmhjertig som Jesus Kristus. Jeg troede, at alle kristne kun var kristne for at komme i himlen.« Børnehaveklasseeleverne var lige så interesserede i de døves situation i udviklingslandene, hvilket kunne ses på deres fascinerede ansigtsudtryk og tankevækkende spørgsmål.



Andrew med Kansai Universitets studerende



Okinawa Kristne Skole International

Okinawa Christian School International er en ny forbindelse for os. Jeg fik mulighed for at tale med de meget opmærksomme elever på mellemtrinnet og i gymnasiet under deres gudstjeneste. Tankevækkende samtaler fulgte. Den følgende dag bemandede jeg et bord på skolens julemarked. Det resulterede i donationer, salg af kunst og elevsponsorater samt en stærk forbindelse til skolesamfundet, som donerede 25 % (1200 \$) af markedets salg til DMI! Mens jeg var i Okinawa, fik jeg også lejlighed til at tale med Jack og Keiko Marshall over en middag! Sikke en fornøjelse det var. Jack er nu 95 år og har det stadig godt! Keiko er fuld af energi og fungerer som vores repræsentant i Okinawa.

Andrew Miller
International direktør



Christmas Market

AUSTRALIEN

Amy taler hos Sunbury Baptist

I november havde Amy, vores kommunikationskoordinator, det privilegium at besøge seniorgruppen i Sunbury Baptist Church for at fortælle om DMI's virkningsfulde arbejde. På trods af det varme vejr kom de fremmødte med en varm og imødekommende ånd og var ivrige efter at lære mere om missionen og de måder, den gør en forskel på i enkeltpersoners og lokalsamfunds liv.

Sunbury Baptist Church repræsenterer en ny og spændende forbindelse for DMI, og vi er virkelig taknemmelige for muligheden for at engagere os i deres menighed. Seniorgruppen lyttede opmærksomt, stillede tankevækkende spørgsmål og tilbød deres bønner og støtte, hvilket betyder så meget for os. Deres gæstfrihed og vilje til at lære mere om DMI's arbejde er et vidnesbyrd om den stærke fællesskabsfølelse, der findes i kirken.

Opslagstavle

Ønskeliste for 2024

Hjertelig tak til alle vores støtter, som har sørget for stort set alle vel-signelserne på vores ønskeliste i år! Disse gaver fordeles ud over vores almindelige månedlige støtte og gør det muligt for DMI som organisation og for dem, der arbejder i vores felt, at nå vores missionsmål mere effektivt. Tusind tak til jer!

Ønskeliste over 2024-projekter

- ✓ Afrikansk bibelskole, Rwanda USD260.000.
- ✓ Kirkebygning i Nairobi 18.000 USD.
- ✓ Motorcykler 10.000 USD.
- ✓ Papyrus universitetsstudie USD480.
- ✓ Judiths universitetsstudie USD 2000.
- Burundi kirke og træningscenter 120.000 USD.
- ✓ IICS (Kenya), toilet og maling af skolen. USD2700.
- ✓ Beni-skolen, 3-hjulet motorcykel. USD 3000.
- Skole og sovesal i Minova (DRC) 60.000 USD.

GEM DATOEN

Hvad?: DMI Konference

Hvor?: Cebu, Philippiner

Hvornår?: Maj 4-8, 2026





Evangelist Profil

Navn: Fulgence Uwimana
Alder: 25 år

Arbejde: Evangelist og landmand.

Beliggenhed: ICD Gatsibo-distriktet, Rwanda.

Døvhed: Fra 7-årsalderen. Pludselig døvhed.

Yndlingsmad: Ris.

Yndlingsport: Jogging og volleyball.

Største udfordring: At betjene døve med dårlige eller ingen tegnsprogsevner.

Største glæde: At se døve komme til Kristus

Største behov: En motorcykel!

Vores præster og evangelister har brug for sponsorater for at kunne fortsætte deres arbejde. Vil du overveje at sponsorere en pastor for 50 dollars om måneden?

For mere om Fulgence, se hans kommende DMI Chats-interview på <https://interviews.deafmin.org/>

Lovprisning og bøn

Bøn er så vigtig en del af dette arbejde, og vi vil gerne bede dig om at bede sammen med os for det arbejde, som DMI er involveret i. Vi kan måske ikke gøre meget i egen kraft, men med Gud er intet umuligt!!!

Eria og Sam

Bed for familierne til de ugandiske evangelister Eria Mboira og Sam Sebanakitta, som døde i slutningen af november, og for de døvesamfund, som var under deres omsorg.

Alphonsine

Giv tak for Alphonsines universitetseksamen i weekenden i Rwanda. Bed om, at Herren vil velsigne hendes tjeneste og lederskab blandt de døve.

DR Congo

Tak for den vellykkede boring af brønden/vandfontænerne i Congo. Bed om, at projektet må blive gennemført uden afbrydelser.

Filippinerne, Ligao

Tak for, at vores skole i Ligao er i sikkerhed, efter at en stor tyfon passerede gennem området. Der skete ingen skade, og skolen kunne genoptages dagen efter, at den ramte.

Du kan finde de ugentlige bønnepunkter på vores hjemmeside eller tilmelde dig som bønnepartner og modtage dem direkte på din e-mail.

<https://deafmin.org/prayer/>



Andrew Miller
International direktør



Matthijs Terpstra
International
Koordinator for udvikling



Susi Tjhai
Koordinator for finanser



Amy Jack
Kommunikation
Koordinator



Kay van Namen
Sponsorering og
Administration
Koordinator



Neville (OAM) & Lill Muir
DMI Stifere



www.deafmin.org



www.deafministriesinternational.com

DMI Evangelistisk Donationer:

Kristent ministerium + skole-,
beskæftigelses- og hjælpepro-
jekter



jan@doves-frikirke.dk



Mulighed for kreditkort via det
australske kontor eller
PayPal (sikker) på hjemmesi-
den.

www.deafmin.org/donate

Forespørgsler til Danmark:

Deaf Ministries International
C/- Jan Tausen Zachariassen



Tvedvej 80A st
6000 Kolding
Denmark



jan@doves-frikirke.dk

Det australske kontor



Deaf Ministries International
P.O.Box 395, Beaconsfield,
Victoria, Australia, 3807



03 5940 5431



(SMS/WhatsApp)
0487 209 881



info@deafmin.org